

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ

ΦΙΛΟΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ



ΙΔΡΥΤΗΣ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

π. Νικόδημος Μπιλά-
λης, † 4. 6. 2014, σ. 8.



Ἵπερπολύτεκνη με 19 π.

Βασιλική Στ. Ζουγανέ-
λην, † 9. 7. 2014, σ. 11.



«Γυναί-
κες τῆς
Πίνδου».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ στό
ΕΠΟΣ τοῦ 1940, σ. 4.



Ἵπερπο-
λύτεκνη
μέ 10
παιδιά!

Ἵγκυος μέ καρκίνο ἀρ-
νεῖται Ἵκτρωση, σ. 18.



«Δίχως δουλοῦδια
καί παιδιά, ποιά
θά ἔχε ὁ κόσμος
ὁμορφιά;».

Ἵπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Κωνσταντίνου καί Βασιλικῆς
ΣΚΟΝΔΡΑ, 7 παιδιά, γεν. 2005—2014, Ν. Αἰτωλ/νίας, βῆλ. σ. 22.

ΤΕΥΧΟΣ
144
2014

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τριμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο
της «Πανελληνίας Ένώσεως Φίλων
των Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Έτος 36ο, άρ. φύλλου 144.

Όκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014.
Ακαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.
☎ 210-38.38.496, 210-38.22.586,
FAX: 210-38.39.509.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pefip.gr
e-mail: pefip@otenet.gr

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.

Ίδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ίδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014).

Έκδοτης: Αντώνιος Ε. Αντωνίου, τ. Διευθυντής
Έμπορικης Τραπεζής, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.

Η Ε.Π.Ο. συντάσσεται από Έπιτροπή.
Διευθυντής Συντάξεως: Ίωάννης Θαλασσινός,
μαθηματικός-συγγραφέας, Διευθ. Π.Ε.ΦΙ.Π.

Έκτύπωση: «DIAMOND PRINT»,
Μάνδρα Άττικής, ☎ 210-55.52.250.

Η Ε.Π.Ο. αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ
όσους τή ζητήσουν, αλλά και διανέμεται
ΔΩΡΕΑΝ διά μέσου των Ί. Ναών, μέ
εύλογια-άδεια τής Έκκλησίας μας.
Δεκτές οί προαιρετικές Εισφορές-Δωρεές.

**«Τò πελαργίζεϊν έστι φιλοτεκνεΐν
καί φιλογονεΐν».**



«Πελαργίζεϊν» σημαίνει: μίμνην
των πελαργών, πού είναι πτηνά
μονογαμικά, φιλότεκνα, πολ-
λύτεκνα, φιλόστοργα, αλλά
καί φιλογονικά, τμώντα ισόβια
τούς γονείς! Γ' αυτό ή τμη-εϋ-
γνωμοσύνη πρòς τούς γονείς λέγεται «άντιπελάρ-
γωσις», (Μέγας Βασίλειος, ΡG 29, 176C). Είναι τό
σύμβολο τής Π.Ε.ΦΙ.Π. Μονογαμική είναι και ή
τρύφονα, πού «κηρεύουσα» δέν ξαναεσυγαρεύεται!

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): **GR4601101510000 15129604789**
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): **GR170171002000 6002010851801**
- ALPHA BANK (IBAN): **GR3201401010 101002002080906**
- Οί ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματείο φοροαπαλλάσσονται 10%, μέ κατάθεση σέ τραπεζικό λογαριασμό τού Σωματείου. Η Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες.
- ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οί Φίλοι-Δωρητές μας, άφου καταθέσουν τή Δωρεά τους στήν Τράπεζα, νά μās αποστέλλουν τήν άπόδειξη τής καταθέσεως (σέ φωτοαντίγραφο), έπειδή οί Τράπεζες δέν ένημερώνουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. έχει τιμηθῆ μέ:

- ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ·
- ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση Ί. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καί Ί. Μητροπόλ. Έκκλησίας Έλλάδος, Κύπρου·
- ΕΠΑΙΝΟΥΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
καί πολλών Δημοσίων & Ίδιωτικών Φορέων.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:

• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μη κερ-
δοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεί ως
«Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ άπόρων Ύ-
περπολυτέκνων-Πολυτέκνων Έλλάδος», άπό
όλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καί
άνω, άνήλικα ή σπουδάζοντα.

• **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ**
μέ 4 καί 3 άνήλικα παιδιά, ιδιαίτερα
κρηών, αναπήρων, άσθενών, φυλακι-
σμένων, αλλά καί ΑΓΑΜΩΝ μητέρων καί
γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οί όποιες πιέζονται γιά
ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 18—21), γίνονται
κατ' έξάίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙ-
ΟΛΟΓΗΤΙΚΑ έγκυρα: πιστοποιητικό οικο-
γενειακής καταστάσεως, υγείας-Κρατικού
Νοσοκομείου κλπ., καθώς καί οικογενει-
ακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή).

Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε - ΠΑ Ρ Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Υ Μ Ε :

• ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ:
τρόφιμα, ίματισμό καινούργη ή σέ καλή καί
καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα καί
έπιπλα, οικιακά σκεύη κλπ., βιβλία, scho-
λικά είδη, παιχνίδια, αλλά καί ΟΙΚΙΕΣ ή
ΟΙΚΟΠΕΔΑ, όπως καί παντός είδους ΔΩ-
ΡΕΑ χάρη των συγχρόνων ήρώων Πολυτέ-
κνων Άδελφών μας, πού αξίζουν τίν ήθικα
καί υλική ενίσχυση όλων μας.

• ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ
κυρίως (βλ. έπομέν. Τραπεζ. Λογαρ/μούς
καί έσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ. 22—23).

Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως.

Τό παρόν τεύχος, ἀρ. 144/Χριστ. 2014, εἶναι τό δεύτερο πού ἐκδίδεται μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἰδρυτοῦ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς «Ἑλληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Ε.Π.Ο.), μακαριστοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (Μπιλάλη), καί τό πρῶτο τό ὁποῖο κυκλοφορεῖται σέ μεγάλο ἀριθμό φύλλων. Τό προηγούμενο τεύχος, 143/Σεπτ. 2014, κυκλοφορήθηκε σέ μικρότερο ἀριθμό καί ταχυδρομήθηκε μόνο στους συνδρομητές μας, ἦταν δέ ἀφιερωμένο στό μακαριστό «Γέροντα τῶν Πολυτέκνων», π. Νικόδημο (Μπιλάλη, 1932—† 4. 6. 2014).*

Συνεχίζουμε τό ἔργο, πού ὁ ἀείμνηστος π. Νικόδημος ἱδρυσε, μέ πολλούς κόπους καί θυσίες ἀνδρωσε καί μᾶς παρέδωσε. Ἔργο πού πιστεύουμε ὅτι εἶναι τοῦ Θεοῦ καί ὄχι δικό μας καί γι' αὐτό, παρά τίς δυσκολίες καί τήν πολύμορφη κρίση, θά συνεχίσουμε μέ ὅλες τίς δυνάμεις μας, πάντοτε μέ τή δική σας πολύτιμη βοήθεια καί συμπαράσταση. Γιατί, χωρίς τή βοήθεια πρῶτα τοῦ Παναγάθου Θεοῦ («...χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν», Ἰωάν. 15, 5) κι ἔπειτα τή δική σας συνδρομή, τῶν ἀπανταχοῦ Γῆς Δωριτῶν-Φίλων τῶν Πολυτέκνων, δέν θά μπορούσε νά συνεχισθῆ αὐτό τό ἔργο.

Ἡ θεματολογία τοῦ τεύχους αὐτοῦ εἶναι πλούσια καί ἐνδιαφέρουσα. Παρακαλοῦμε θερμά νά τό διαβάσετε μέ προσοχή καί νά τό δώσετε-συστησετε καί σέ ἄλλους, φίλους καί γνωστούς σας. Ἔτσι ὁ φιλοπολυτεκνικός σπόρος, ὁ σπόρος τῆς ἀγάπης καί τῆς προσφοράς πρὸς τοὺς ἥρωες ἀδελφούς μας Πολυτέκνους καί τ' ἀξιαγάπητα παιδιά τους, θά φυτευθῆ καί σέ ἄλλες ψυχές καί, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θά φυτρώσει καί θά δώσει καρπὸ ἐκατονταπλάσιο, «...ἄλλα (σπόροι) δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν καί ἐδίδου καρπὸν ὃ μὲν ἑκατόν...» (Ματθ. 13, 8, Παραβολή τοῦ Σπορέως).

Ἰ. Γ. Θ., Διευθυντῆς Συντάξεως.

* Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νά τό ζητήσει καί θά τό ἀποστείλουμε δωρεάν. Βλ. συνέχεια τοῦ Φιλοπολυτεκνικοῦ μας Ἀφιερώματος καί στό παρόν τεύχος, σελ. 8-11.



ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

- Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ: καθημερινά, 7.30' π.μ.—8.00' μ.μ. καί Σάββατο 7.30' π.μ.—2.30' μ.μ.
- Γιά Πολυτέκνους **Α Τ Τ Ι Κ Η Σ**: ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρῶι 10—2.
- Γιά Πολυτέκνους **Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ**: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρῶι 10—2.

Παράκληση νά προηγεῖται τηλεφώνημα.

- **ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**. Λειτουργεῖ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρῶι 7.30'—3.00'. ☎ 210-38.08.826. Ὑπεύθυνος: Στέφανος Σωτηρίου.

Γιά περισσότερες πληροφορίες παρακαλοῦμε νά ἐπισκέψετε τὴν ἴστοσελίδα μας: www.pefip.gr

Στις ήρωικές Γυναίκες τής Πίνδου... ελάχιστη ανταπόδοση στήν τεράστια προσφορά τους.*

[Σχόλιο Συντάξεως: Από τήν έναρξη τής Ίταλικής εισβολής (28η Ὀκτωβρίου 1940) ἕως καί τήν ἀπόθησή της, καθοριστική ὑπῆρξε ἡ αὐθόρμητη καί αὐτόβουλη βοήθεια τοῦ ντόπιου πληθυσμοῦ τῆς περιοχῆς τῆς Ἠπειροῦ. **Μέ δεδομένη τή στράτευση τῶν ἀνδρῶν ἀποφασιστική ὑπῆρξε ἡ ἀρωγή τῶν γυναικῶν.** Αὐτές οἱ ἀγρότισσες τῶν κατοτράχαλων Ἠπειρωτικῶν βουνῶν, ἀπό τήν Κόνιτσα, τό Ζαγόρι, τό Πωγώνι, τή Φούρκα, τόν Πεντάλοφο, τόν Ἐπτάλοφο, τή Βούρμπιανη κ.λπ., σχηματίζαν ἀτέλειωτες φάλαγγες, σκαρφαλώνοντας σέ ὑψόμετρο 2.000 καί 2.500 μέτρων, φορτωμένες πολεμοφόδια, ὅπλα καί τροφίμα ἀνεβαίνοντας καί κουβαλώντας τραυματίες στήν κατάβαση. Ὁ ἥρωισμός αὐτῶν τῶν γυναικῶν συνετέλεσε στή δημιουργία τοῦ θρυλικοῦ ὄρου «**Οἱ Γυναίκες τῆς Πίνδου**».

Τό παρακάτω κείμενο περιγράφει μέ ὥραϊο, συγκινητικό καί διηγηματικό τρόπο μία τέτοια ἥρωική περίπτωση γυναικῶν τῆς Πίνδου. Τό παραθέτουμε ὡς «ελάχιστη ανταπόδοση στήν τεράστια προσφορά τους...». Γιά νά μὴν ξεχνᾶμε τήν Ἱστορία μας...].

* * * *

... Ἀπ' τό στενόμακρο παραθύρι κοίταξε ἡ κυρά Σαράνταινα τόν οὐρανό. Μπλαβιασμένος ὁ οὐρανός, χιονίζει μερόνυχτα, μά δέ λέει νά ξεθυμάνει.



Καινούργιο χιόνι πάνω στό παλιό καί ὁ λυσσασμένος παγωμένος ἀγέρας, νά τό κάνει πάγο. Βουνά ὁ πάγος νά παραβγαίνουν θαρρεῖς σέ μπόι μέ τά κατσάβραχα.

Γιά τόν κύρη της ξέρει, τόν πῆρε κοντά του ὁ Θεός! Θεός σχωρέσ' τον.

Μά ἐκεῖνος, ὁ γιός της, τό μοναχοπαιδί της, ποῦ νά 'ναι; Σέ ποιά βουνοκορφή νά πολεμᾷ; Ἐ, βρέ παιδεμός νά τόν

μεγαλώσει, ἄντρακλας ἔγινε, πού ἡ Παναγιά νά τόν φυλάει...

Πῆγε χωρίς βιάση, ἄναψε τό καντήλι της. «**Ἐγὼ δέν ξέρω Παναγιά μου πού 'ναι, μά Ἐσὺ ξέρεις· μάνα καί τοῦ λόγου Σου, νογᾶς ἀπό καημούς**».

Πῆρε μετά μία ξεφτισμένη ρόμπα της κι ἄρχισε νά τή ρεμπατεύει. Τό χωριό, τό Ἠπειρώτικο χωριό δεχόταν μέ βόγκο τό χιόνι πού ἔπεφτε..., ἔπεφτε...

* * * *

Τό χιόνι ἔπεφτε..., ἔπεφτε... Κόντευες νά πιστεύεις πὼς δέ θά μποροῦσε ἡ μέρα νά διώξει τή νύχτα. Κι ὅμως ξημέρωσε καί τότε τόλμησαν νά ξεκινήσουν.

* Ἐνα συγκινητικό κείμενο τῆς συγγραφῆς **Γαλάτειας ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ-ΣΟΥΡΕΛΗ** (βλ. <https://antexoume.wordpress.com/2013/10/28>).

Μπρός ὀρθό, ἐχθρικό τό βουνό. Κάτω τό Ἑπειρώτικο χωριό, δεξιά ξεροβά οἱ χαράδρες. Καί τό χιόνι νά τούς κόβει τήν ἀνάσα, νά τούς ζαλίζει. Πού τελειώνει τό μονοπάτι, πού ἀρχίζει ἡ χαράδρα;

Καί πάγος κάτω, πάγος πού γλιστράει, τσουλήθρα θανάτου. Κι ἀπάνω στό βουνό, ἔκει πρὸς τήν κορφή νά καρτεροῦν οἱ σύντροφοί τους τά πυρομαχικά — ζωή καί θάνατος ἢ ἔλλειψή τους —καί τούς εἶχαν τελειώσει. Κι αὐτοὶ ἀνέβαιναν... ἀνέβαιναν κι ὅσο κι ἄν φαίνεται παράξενο μέσα στήν τόση παγωνιά εἶχαν ιδρώσει. Ἀπ' τόν κόπο κι ἀπ' τό φόβο...

Καί ἔκει ἦταν πού καί τά μουλάρια σταμάτησαν. Ἡ πιό σωστά, πῆραν τά πόδια τους τῆ γλίστρα τῆς κατηγορίας. Οἱ ἀσήκωτες κάσες πού ἔχαν στίς πλάτες τους μετακινήθηκαν..., κίνδυνος νά γκρεμιστοῦν στό βάραθρο μαζί μέ τά μουλάρια. Κι ἀπάνω στό βουνό ἐκεῖ πρὸς τήν κορφή, νά καρτεροῦν τά πυρομαχικά, ζωή καί θάνατος ἢ ἔλλειψή τους, καί τούς εἶχαν τελειώσει...



— «Δέ φτάνουμε», εἶπε ὁ λοχίας κι ὅλοι συμφώνησαν. «Δέ φτάνουμε ἔκει πάνω».

— «Νά κατεβοῦμε στό χωριό, νά ζητήσουμε παλιολινάτσες νά βάλουμε στά ποδάρια τῶν ζωντανῶν νά μὴ γλιστράνε», εἶπε ὁ δεκανέας κι ὅλοι τό ἴδαν σά μόνη ἐλπίδα.

Πῆρε δυό φανταράκια ὁ δεκανέας μαζί του καί ροβόλησαν γιά τό χωριό. Στό ἔμπα ἦταν πού ἀντάμωσαν τόν παπά μέ δυό-τρεις ἄλλους, πού ἀσφάλιζαν γερά ἓνα παραθύρι τῆς Ἐκκλησίας μὴν τύχη καί ὁ χιονιάς μπεῖ μέσα.

Τούς εἶδε νά ἔρχονται ἀλαλιασμένοι.

— «Παιδιά, ἔσπασε τό μέτωπο», ρώτησε ὁ παπᾶς καί κρεμάστηκαν κι οἱ ὑπόλοιποι ἀπ' τό στόμα του. Εἶχε σπάσει ἡ χολή τους, τέτοια τρομάρα!

— «Παπά, τό καί τό, γρήγορα μονάχα, βρές παλιολινάτσες κι οἱ ἀπάνω μεῖναι χωρίς βόλι».

* * * *

Εἶχε πιαστεῖ νά κάθεται στό σκαμνί, τῆς πόνεσε ἡ μέση, «ἔρμα γεράματα» γκρίνιαξε, τράβηξε κατά τό παραθύρι, τό παραθύρι, πού τό μαστίγωνε τό χιόνι.

«Ἀγρίεψε ὁ καιρός, φύλαγε τά παιδιά μας, Παναγία μου. Ἐσύ ξέρεις πῶς...!».

Δέν ἀπόσωσε, τούς εἶδε ἐκεῖ στήν Ἐκκλησιά. Λαχτάρησε. Καλά, ὁ παπᾶς νά ἔναι ἐκεῖ, ἡ φανταρία ὅμως; Τυλίχτηκε σφιχτά μέ τό χοντρό σάλι τῆς καί βγήκε κι ἀντάμωσε τῆ χιονοθύελλα. Κουβέντιαζαν ἔντονα, δέν τήν κατάλαβαν.

— «Νά μαζώξουμε λινάτσες κι ὅτι μᾶς βρῖσκεται, μὰ μὴ θαρρεῖς πῶς τά ζωντανά δέ θά γλιστράνε πάλι.



Ἄγαλμα τῆς «γυναίκας τῆς Πίνδου» στό Ζαγοροχώρια.



Ξέρουμε από τέτοια κι έχουν χαθή άν έχουν χαθή ζωντανά μαζί μ' άνθρωπος σέ τούτα τά φαράγγια!», είπε ό παπάς.

— «Έγώ θά σάς πω και κάτι άλλο παλληκάρια. Τώρα νά βαρέσουμε τήν καμπάνα, νά καλέσουμε τίς κυράδες νά μάς βροῦνε ό,τι έχουν και δέν έχουν σέ λινασόπανα, θά κυλήσει ώρα. Άντε τά μαζώξαμε, τά πήρατε, πάτε στήν ευχή του Θεού. Μέχρι ν' ανταμώνετε τούς άλλους και τά ζωντανά σάς βρήκε ή νύχτα. Και δέ δείχνει ό ούρανός νά ξανοίγει, ώρα στήν ώρα άλλη χιονιά έρχεται. Δέ θά προκάνετε και

έσεις λέτε πώς βόλι πάνω στήν κορφή οι φαντάροι μας δέν έχουνε και...».

Δέν άποτελείωσε. Μιά κοφτή φωνή τόν έκοψε. «Δέν προκάνουνε!...».

Γύρισαν, είδαν τή γυναίκα πού σίμωσε.

— «Δέν προκάνουνε», ξανάπε μέ πεποίθηση.

— «Και..., κυρά Σαράντη, τί λές νά γίνει;», ρώτησε ό παπάς.

— «Βάρε τήν καμπάνα, παπά μου, νά μαζωχτούν οι γυναίκες. Έμεις θά ξαλωθούμε τά βιώτια. Τά γουρουνοτσάρουχά μας δέ γλιστράν, ξέρουμε σάν τό σπίτι μας τά μονοπάτια».

— «Θά άντέξετε; Είναι βαριά, πές άσήκωτα», είπε δειλά ό δεκανέας.

— «**Βαστάν οι καρδιές και τά κότσια τους**», είπε ό παπάς κι ένιωσε ανακούφιση και περηφάνεια.

Η καμπάνα αυτοστιγμής χτύπησε δυνατά, χαρούμενα, ίδιος αναστάσιμος ό ήχος της...

Η μία πίσω άπ' τήν άλλη άνέβαιναν..., άνέβαιναν..., οι κάσες λύγιζαν τίς μέσες τους, τό χιόνι τίς μάχονταν..., ό θάνατος — τό φαράγγι — δεξιά ξερβά τίς παραμόνευε.

Κι αυτές άνέβαιναν..., άνέβαιναν...!



Στή συνέχεια του μικρού όφειλετικού Άφιερώματός μας στό ήρωικό Έπος του 1940 παραθέτουμε μία όχι τόσο γνωστή άνοιχτή Έπιστολή Διαμαρτυρίας των Έλλήνων Διανοομένων της έποχής εκείνης, προς τούς Διανοομένους όλου του Κόσμου, μέ τήν όποία ζητούσαν τή συμπαράστασή τους ενάντια στήν Ίταλική εισβολή. Είναι πολύ διδακτική και καλό θά είναι νά τήν προσέξουμε όλοι και ιδιαίτερα ή σύγχρονη πνευματική και πολιτική ήγεσία της «πολιορκουμένης» Χώρας μας, πριν είναι πολύ άργά...!

Διαμαρτυρία για την Ιταλική εισβολή...

«Είναι δυό εβδομάδες τώρα, πού μέ ένα τελεσίγραφο μοναδικό στά διπλωματικά χρονικά τών Αθηνών για τό περιεχόμενον, τήν ώρα και τόν τρόπο πού τό παρουσίασεν, ή Ιταλία κάλεσε τήν Ελλάδα να τής παραδώση τά εδάφη της, να άρνηθή τήν έλευθερία της και να κατασπιλώση τήν τιμή της.

» Οί Έλληνες δώσαμε στην ίταμή αυτή άξίωσι τής φασιστικής βίας, τήν άπάντησι πού επέβαλαν τριών χιλιάδων έτών παραδόσεις, χαραγμένες βαθειά στην ψυχή μας, αλλά και γραμμένες στην τελευταία γωνιά τής ιερής γής μέ τό αίμα τών μεγαλυτέρων ήρώων τής ανθρωπίνης ιστορίας. Καί αυτή τή στιγμή κοντά στό ρεύμα του Θυάμιδος και στίς χιονισμένες πλαγιές τής Πίνδου και τών Μακεδονικών βουνών **πολεμούμε, τς περισσότερες φορές μέ τή λόγχη, άποφασισμένοι να νικήσουμε ή να άποθάνουμε μέχρις ενός.**

» Σ' αυτό τόν άνισο σκληρότατο αλλά πεισματώδη άγώνα, πού κάνει τόν λυσσασμένο έπιδρομέα να ξεσπάξη κατά τών γυναικών, τών γερόντων και τών παιδιών, να καίη, να σκοτώνη, να άκρωτηριάξη, να διαμελίξη τούς πληθυσμούς στίς άνοχύρωτες και άμαχες πόλεις μας και στά ειρηνικά χωριά μας, έχουμε τό αίσθημα ότι δέν υπερασπιζόμαστε δική μας μόνον ύπόθεσι: **Ότι άγωνιζόμεθα για τήν σωτηρία όλων εκείνων τών Ύψηλών Άξιών, πού άποτελούν τόν πνευματικό και ήθικό πολιτισμό, τήν πολύτιμη παρακαταθήκη πού κληροδότησαν στην ανθρωπότητα οί δοξασμένοι πρόγονοι και πού σήμερα βλέπουμε να άπειλούνται από τό κύμα τής βαρβαρότητας και τής βίας.**

Άκριβώς αυτό τό αίσθημα έμπνέει τό θάρρος σε μās τούς Έλληνες διανοουμένους, τούς ανθρώπους του πνεύματος και τής τέχνης, ν' άπευθυνθοΰμε στους άδελφούς μας όλου του Κόσμου για να ζητήσουμε όχι τήν ύλική, αλλά τήν ήθική βοήθειά τους. **Ζητούμε τήν εισφορά τών ψυχών, τήν επανάστασι τών συνειδήσεων, τό κήρυγμα, τήν άμεση έπίδρασι, παντού όπου είναι δυνατόν, τήν άγρυπνη παρακολούθησι και τήν ενεργεια για ένα καινούργιο πνευματικό Μαραθώνα, πού θα άπαλλάξη τά δυναστεύόμενα Έθνη από τή φοβέρα τής πιό μαύρης σκλαβιάς πού γνωρίσε ως τώρα ο κόσμος».**

Υπογράφουν: Κωστής Παλαμάς, Σπύρος Μελάς, Άγγελος Σικελιανός, Γεώργιος Δροσίνης, Σωτήρης Σκίπης, Δημήτριος Μητρόπουλος, Κων/νος Δημητριάδης, Νικόλαος Βέης, Κων/νος Παρθένης, Ίωάννης Γρυπάρης, Γιάννης Βλαχογιάννης, Στρατής Μυσιβήλης, Κώστας Ουράνης, Μιλτιάδης Μαλακάσης, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς, Άρίστος Καμπάνης.

(Εφημερίδα «Νέα Έλλάς», 10 Νοεμβρίου 1940).



1. Άγιορείτης Μοναχός π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ (1932—†4.6.2014)

Συνεχίζουμε εδώ, από τό προηγούμενο τεύχος 143/Σεπτ. 2014* του Περιοδικού, τό Φιλοπολυτεκνικό μας Μνημόσυνο στόν Ίδρυτή καί Α΄ Αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας μακαριστό Άγιορείτη Μοναχό π. Νικόδημο (Μπιλάλη), ώς ήθικό χρέος, αλλά καί υϊκή όφειλή πρός τό «Γέροντα τών Πολυτέκνων» καί πατέρα τής Π.Ε.ΦΙ.Π. Ό π. Νικόδημος ήταν γόνος Ύπερπολύτεκνης Οίκογενείας, τό 2ο από τά 17 παιδιά τής οικογενείας του (μέ έπιζήσαντα τά 10).

• Αρχικά παραθέτουμε ένα σύντομο, αλλά καρδιακό κείμενο του Προέδρου τής Π.Ε.ΦΙ.Π. (από τής ιδρύσεώς της μέχρι καί σήμερα), κ. Άντωνίου Ε. Άντωνίου, στενού συνεργάτη του Γέροντος επί 46 έτη.

• Έν συνεχεία ακολουθεί ένα έξαιρέτο κείμενο του Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, τό όποιο δημοσίευσε λίγες ήμέρες μετά τήν κοίμηση του Γέροντος. Ό Σεβασμιώτατος συνδέοταν μέ τον π. Νικόδημο πρό πολλών έτών, όταν ήταν ακόμη Αρχιμανδρίτης.

Λόγω τής στενότητας χώρου του μικρού αυτού Περιοδικού θά συνεχίσουμε στό επόμενο τεύχος τό Φιλοπολυτεκνικό μας Μνημόσυνο στό μακαριστό Γέροντά μας.



Ό αόιδημος Άγιορείτης Μοναχός π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ καί ή «Πανελλήνια Ένωση Φίλων τών Πολυτέκνων».

Του Άντωνίου Εύαγγ. Άντωνίου, Προέδρου τής Π.Ε.ΦΙ.Π.

Όπως καί ν' αρχίσω, ότι κι άν ειπώ διά τόν άείμνηστο Γέροντά μας άγιορείτη Μοναχό ΝΙΚΟΔΗΜΟ (Μπιλάλη), θά είναι έλάχιστο. Έχουν γραφή σέ όλο τόν Τύπο, θρησκευτικό καί κοσμικό, πολιτικό καί κοινωνικό, από έκλεκτούς όξυγράφους καλάμους, πάρα πολλά καί θαυμαστά γιά τό μακαριστό Γέροντά μας.

Έκοιμήθη αϊφνιδίως, λόγω άτυχήματος, τήν 4η Ίουνίου 2014, στην έρημο τής Καψάλας του Άγίου Όρους. Τά έντυπα καί οι έπιστολές που έλάβαμε καί αναφέρονται στόν άείμνηστο γέροντα ΝΙΚΟΔΗΜΟ, είναι δεκάδες. Έγραψαν Μητροπολίτες τής Έλλαδικής Έκκλησίας μας, Καθηγούμενοι Ίερών



* Όποιος έπιθυμεί νά προμηθευθή τό προηγούμενο τεύχος 143/Σεπτ. 2014, τό όποιο είναι άφιερωμένο στόν άείμνηστο π. Νικόδημο (Μπιλάλη), δύναται νά επικοινωνήσει μέ τά Γραφεία τής Π.Ε.ΦΙ.Π. καί θά τό άποστείλουμε δωρεάν. Περιέχει τή Συνοπτική Βιογραφία του Γέροντος.

Μονῶν, Ἐπιστήμονες, Πανεπιστημιακοί, Θεολόγοι καὶ Φιλολόγοι, Ἐκδό-
τες καὶ Δημοσιογράφοι Ἐφημερίδων καὶ Περιοδικῶν, Πρόεδροι Πολυτε-
χνικῶν Συλλόγων καὶ πολλῶν ἄλλων. Ἔγραψαν Δωρητές τῆς Π.Ε.Φ.Π.,
ἀλλά καὶ Πολύτεκνοι, μητέρες καὶ πατέρες.

Διερωτῶμαι ἐγώ, πού τόν ἔζησα πῶς πολὺ ἀπὸ κάθε ἄλλον, σάν στενός
συνεργάτης του, ἐπὶ 46 ὀλόκληρα χρόνια, τί νὰ προσθέσω;

Ὁ Θεὸς τὸν ἐπέλεξε γιὰ τὸ μεγάλο αὐτὸ ἔργο καὶ τὸν ἐφώτιζε. Ἰδρυσε
τὴν Π.Ε.Φ.Π. ἀνεπίσημα τὸ 1969 καὶ ἐπίσημα τὸ 1972. Συνέλαβε τὴν ἰδέα
ὁ Ἁγιορεΐτης ἀείμνηστος Μοναχὸς Νικοδήμος νὰ ἐκδώσει ἐντυπο-περιοδι-
κὸ. Ἡ κυκλοφορία τοῦ Περιοδικοῦ ξεκίνησε μὲ ἀρχικὸ τίτλο «Φίλοι τῶν
Πολυτέκνων», στὴ συνέχεια μετονομάστηκε σὲ «Πολύτεκνη Οἰκογένεια»,
ἐνῶ ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια φέρει τὸν τίτλο «**Ἑλληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕ-
ΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ**». Μὲ τὴν ἄδεια καὶ εὐλογία τῆς μητρὸς Ἐκκλησίας
(Ἱεραρχίας, Διαρκοῦς Ἱερός Συνόδου, τῶν ἐκάστοτε Ἀρχιεπισκόπων καὶ
Ἱ. Μητροπόλεων) κυκλοφορεῖται μέσῳ Ἱερῶν Ναῶν, Μονῶν, Ἰδρυμάτων
κλπ. Ἀποστέλλεται καὶ εἰς τὸ Ἐξωτερικὸ, ἀπανταχοῦ Γῆς, ὅπου ὑπάρχει
Ἑλληνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός, πάντοτε Δωρεάν. Ὁ ἀείμνηστος ἔλεγε
καὶ ἔγραφε: «Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (Ματθ. 10, 8).

Λαμβάνω πολλὰ ἐρωτήματα προφορικὰ καὶ γραπτὰ ἀπὸ Φίλους πού
ἀνησυχοῦν ἂν θὰ συνεχίσει αὐτὸ τὸ ἔργο ἡ Π.Ε.Φ.Π. χωρὶς τὸν ἀείμνη-
στο Γέροντά μας ΝΙΚΟΔΗΜΟ.

Ἀπαντῶ. Τὸ ἔργο αὐτὸ ἦτο ἀναμφίβολα ἰδέα καὶ πρωτοβουλία τοῦ
ἀειμνήστου Ἁγιορεΐτου Μοναχοῦ π. Νικοδήμου. Ἐγινε ὁμως, ὀργανώθη-
κε, ἀνδρώθηκε καὶ λειτουργεῖ μὲ ἐπιλεγμένα πρόσωπα τῆ ὑποδείξει τοῦ
ἀειμνήστου Γέροντος.

Τὸ ἐνεαμελές νεοεκλεγέν Διοικητικὸ Συμβούλιο ἀποτελεῖται ἀπὸ Μέλη
πεπειραμένα, ἐπίλεκτα καὶ μὲ μακρὰ πείρα σ' αὐτὸ τὸ Φιλανθρωπικὸ Σω-
ματεῖο, τὴν Π.Ε.Φ.Π., μὲ πνεῦμα προσφορᾶς καὶ θυσίας. Δύο ἐκ τῶν ὁποί-
ων εἶναι κληρικοί, ὁ ἕνας Ἀρχιμανδρίτης καὶ πνευματικός-ἐξομολόγος καὶ
ὁ ἕτερος ἔγγαμος, εὐλαβῆς Ἱερέας.

Συνεχίζουμε, ἀγκαλιάζουμε καὶ στηρί-
ζουμε ἠθικά καὶ ὑλικά τὶς Ἄπορες Πολύτε-
κνες Οἰκογένειες τῆς Πατρίδος μας. Εἶναι
οἱ εὐλογημένοι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, πού
ἔχοντας ὡς κανόνα: «Ὅσα παιδιά μᾶς δώ-
σει ὁ Θεός» δέχονται εὐχαρίστως τὴν εὐλο-
γία τῆς τεκνογονίας.

Προχωροῦμε μαζί μὲ τοὺς Δωρητές μας,
διότι τὸ ἔργο αὐτὸ εἶναι εὐλογημένο ἀπὸ
τόν Κύριο. **Δέν εἶναι ἔργο προσωπικό,
ἀλλὰ συλλογικό καὶ Ἑλληνοχριστιανικό.**
Τὸ Περιοδικὸ τῆς Π.Ε.Φ.Π., «**ΕΛΛΗΝΟΡ-
ΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ**»,
συνεχίζει νὰ κυκλοφορεῖται σὲ πολλές χι-
λιάδες φύλλα κάθε τεῦχος καὶ ν' ἀποστέλ-
λεται Δωρεάν εἰς ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς
ὅλον τὸν Κόσμο, ὅπου εὐρίσκεται ἑλληνορ-
θόδοξη ψυχή. Χαίρεται ὁ ἑλληνισμὸς καὶ



τό διαβάξει ὡς εἶδος εὐαγγελισμοῦ. Μιλáει γιά Παράδοση, Ἀρχές, Ἀξίες καί Ἱστορία, γιά Ρίζες, μέ τίς ὁποῖες ἐνδυναμώνεται καί χαλυβδώνεται τό Ἔθνος. Μιλáει γιά ἀγάπη πραγματική, πού ἀπαιτεῖ θυσιές μέ ἔργα, ὄχι μέ λόγια, πρὸς τόν συνάνθρωπο, τόν οἰονδήποτε συνάνθρωπο, μέ προτεραιότητα τόν πλησίον. Γι' αὐτό τό Περιοδικό μας θαυματοουργεῖ ἀνά τήν Ὑφήλιο, διότι διδάσκει ὀρθά, ὄχι πλανεμένα καί μέ σκοπιμότητες. Πλήθος οἱ ἐπιστολές πού λαμβάνουμε ἀπό πάσης φύσεως καί τάξεως ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι περιβάλλουν τό ἔργο τῆς Π.Ε.Φ.Π. μέ ἐμπιστοσύνη ἀδιάσειστη καί ἀκλόνητη.

Κάθε εὐλογημένη πρωτοβουλία πού φωτίζει ὁ Θεός καί ξεκινáει ὕστερα τήν κατευθύνει Ἐκεῖνος, ὁ νῦν καί αἰεὶ καί εἰς τοὺς αἰῶνας. Εἶναι καί δικό μας καί δικό σας ἔργο, τῶν ὑπευθύνων, τῶν ἐργαζομένων, ἀλλά καί τῶν συνεργαζομένων, ὅλων τῶν Φίλων τῆς Π.Ε.Φ.Π. Πολλές δεκάδες χιλιάδες κόσμου συμπαρίστανται παντοιοτρόπως καί μέ χαρὰ στήν εὐδωξη αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου σκοποῦ, τήν ἠθική καί ὕλική ἐνίσχυση πρὸς τίς ἄπορες Ὑπερπολύτεκες καί Πολύτεκες Οἰκογενεῖς, ἀκόμη καί πρὸς τίς ἄπορες ἄγαμες μητέρες πρὸς ἀποφυγὴ ἐκτρώσεων.

Εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους ψυχῆς ὅλους ὅσοι συμμετέχουν καί βοηθοῦν τό εὐλογημένο ἔργο τῆς Π.Ε.Φ.Π. καί τοὺς παρακαλοῦμε θερμά ὅπως προσεύχονται ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Γέροντός μας Ἁγιοεῖτου Μοναχοῦ Νικοδήμου.

«Ἐφυγε ὁ “Φίλος τῶν Πολυτέκνων”, Ἁγιοεῖτης Μοναχός π. Νικόδημος Μπιλάλης».

Τοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου.

Ἐφυγε γιά τόν οὐρανό μέ τραγικό θάνατο ὁ Φίλος τῶν Πολυτέκνων, ὁ λόγιος καί ἀγωνιστής Μοναχός π. **Νικόδημος Μπιλάλης**, πέφτοντας ἀπό τὴ στέγη τοῦ κελλιοῦ του, στήν ἐρημική τοποθεσία «Καψάλα» τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ὁ π. Νικόδημος ἦταν 82 ἐτῶν, ἀλλά ἡ ψυχὴ του ἦταν νεανική καί τό φρόνημά του γενναῖο. Ἦταν ἀπό τοὺς πεπαιδευμένους Μοναχοὺς τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέ πλούσιο συγγραφικό ἔργο καί μεγάλη πνευματική καί κοινωνική προσφορά.

Ὑπῆρξε γόνος τῆς μεγάλης Οἰκογενείας «Μπιλάλη», πού ἀνέδειξε στήν Ἐκκλησία τρεῖς Ἀρχιμανδρίτες ἀδελφούς, τόν π. Σπυρίδωνα, συγγραφέα τοῦ μνημειώδους ἔργου «Ὄρθοδοξία καί Παπισμός», τόν π. Εὐστάθιο, Ἱεροκήρυκα Καρδίτης, καί τόν π. Εὐσέβιο, ἀδελφό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πετρακῆ, καθὼς ἐπίσης Μοναχοὺς καί ἄλλους ἐκλεκτοὺς πιστοὺς ἐπιστήμονες, ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων ἦταν καί ὁ π. Νικόδημος.

Θεολόγος καί Φιλολόγος μέ πλούσια κατάρτιση καί λαμπρό μέλλον προτίμησε τόν μονήρη βίο. Ὡς Μοναχός, μέ ἀνησυχία γιά τὴν πορεία τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκογενείας, **ἶδρυσε τό Σύλλογο «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων»** γιά τὴν ἐνίσχυση τῶν Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν καί **ἐξέδωσε τό Περιοδικό «Φί-**



λοι τῶν Πολυτέκνων» (σ. σ. σημερινός τίτλος: «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια»), μέ τό ὅποιο προέβαλλε τήν Πολύτεκνη Ἑλληνική Οἰκογένεια.

Ἐχοντας **ἰδιαίτερη ἀγάπη στόν Ὅσιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη** ἐξέδωσε καί διέδωσε πολλά ἔργα του καί καθιέρωσε τήν Ἀγρυπνία τῆς Ἑορτῆς του († 14η Ἰουλίου) στήν Ἱερά Μονή Πετράκη, ἡ ὁποία εἶναι γιά τήν Πρωτεύουσα ἕνα μεγάλο πνευματικό γεγονός. Ἀνοικοδόμησε μέ προσωπική ἐργασία καί συνδρομές τόν πρῶτο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου στό Ἅγιον Ὅρος, στό χώρο τοῦ κελλίου ὅπου κοιμήθηκε ὁ Ἅγιος, καί τόν ἐγνώρισε στό εὐρύ Ἑλληνορθόδοξο κοινό.

Ὁ μακαριστός π. Νικόδημος δύναται νά χαρακτηρισθῆ ὡς «πεφυρακτωμένος σίδηρος» τῆς κατά Χριστόν ζωῆς, τοῦ Ὁρθοδόξου Μοναχισμοῦ καί τῆς ἀκριβοῦς Ὁρθοδόξου Πίστεως.

Ἐπῆρξε **πρότυπο Μοναχοῦ**, πού συνεδύασε τήν βίωση τοῦ Μοναχικοῦ ἰδεώδους καί τήν κοινωνική καί πνευματική προσφορά.

Ἐπῆρξε **θεοδίδακτος**. Ἄς εἶναι τώρα **θεοδόξαστος**.

† Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος.

ἈΝΑΚΘΙΝΩΣΗ

Τό **6μνηο ἰ. Μνημόσυνο** τοῦ μακαριστοῦ **Γέροντος ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (Μπιλάλη)** θά τελεσθῆ τό **Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, 7.00—9.30 π.μ.**, στόν ἔναντι τῶν Γραφείων τῆς Π.Ε.Φ.Π. Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς, ὁδ. Ἀκαδημίας, Ἀθήνα.

Παρακαλοῦνται οἱ γνωρίζοντες τό Γέροντα, καθώς καί οἱ Φίλοι τῶν Πολυτέκνων καί οἱ Πολύτεκνοι νά παραστοῦν, γιά νά συμπροσευχηθοῦμε ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του.

2. Βασιλική Στ. Ζουγανέλη (1939—† 9. 7. 2014)

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἡ **Ἐπερ-πολυτεκνότερη Ἑλληνίδα Μητέρα, μακαριστή Βασιλική Ζουγανέλη**, τό γένος Μαρινάκη, σέ ἡλικία 75 ἐτῶν. Παντρεύτηκε τό 1957 τόν εὐσεβή κ. **Σταῦρο καί ἀπέκτησαν 19 τέκνα** (γεννημ. 1958—1982). Ἐν ζωῇ βρίσκονται 16, ὅλα ἔγγαμα (3 ἔχουν ἀποβιώσει), μέ συνολικά 50 ἐγγόνια καί 12 δισέγγονα!

Ἡ Οἰκογένεια Ζουγανέλη συμπεριελήφθη τό 1984 στό Βιβλίο Γκίνες, ὡς ἡ Πολύτεκνη Οἰκογένεια μέ τά περισσότερα παιδιά παγκοσμίως (ἀπό τόν ἴδιο πατέρα καί τήν ἴδια μητέρα). Ἐνῶ τό 2008 ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κároλος Παπούλιας τίμησε τήν Οἰκογένεια, ἐπιβραβεύοντας καί ἀναγνωρίζοντας τήν κοινωνική προσφορά της στή Χώρα μας.

Ἡ κα Βασιλική ὑπῆρξε γόνος Ἐπερπολύτεκνης Οἰκογενείας μέ 9 παιδιά (ἐνῶ ὁ σύζυγός της ἀπό 13 παιδιά-ἀδέλφια). Ὅταν μετά τή γέννηση τοῦ



Συνέχεια στή σελ. 17.

Α΄. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

«Αὐτή ἡ κίνηση ἀλληλεγγύης καί συμπαράστασης ἐκ μέρους σας, ἐδῶ καί χρόνια, μᾶς θυμίζει πῶς δέν εἴμαστε μόνοι».

Ἀγαπητοί «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων», χαίρετε!

Μέ χαρά λάβαμε τό δέμα πού μᾶς ἀποστείλατε καί γιά τό ὅποιο σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά. Αὐτή ἡ κίνηση ἀλληλεγγύης καί συμπαράστασης ἐκ μέρους σας, ἐδῶ καί χρόνια, μᾶς θυμίζει πῶς δέν εἴμαστε μόνοι. Στήν προσπάθειά μας νά ἀναθρέψουμε τά παιδιά μας, στίς δύσκολες συνθήκες διαβίωσης πού ἐπικρατοῦν στή Χώρα μας, ἡ παρουσία σας ἀποτελεῖ πάντοτε ἕνα φῶς ἐλπίδας κι ἕνα ἀποκούμπι ἀνάπαυσης.

...Νά ξέρετε πῶς ἡ βοήθεια πού μᾶς προσφέρετε δέν περιορίζεται στό ὑλικό κομμάτι — τό ὅποιο ἀσφαλῶς καί κρίνεται ἀπαραίτητο —, ἀλλά παίρνει διαστάσεις πνευματικές, προσφέροντάς μας κουράγιο γιά νά συνεχίσουμε νά ἀνεβαίνουμε τό ἀνηφορικό μονοπάτι τῆς ζωῆς. Εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους ψυχῆς καί καρδίας.

Μέ βαθύ σεβασμό καί εἰδικρινή ἐν Χριστῷ ἀγάπη

Ν. Ἔβρου, 22. 10. 2014.

Οἶκος. Πέτρου καί Ἐλένης Ἀποστολίδη.

Σχόλιο Συντάξεως: Εὐχαριστοῦμε τήν Οἰκογένεια γιά τά καλά της λόγια. Πρόκειται γιά μιᾶ ὠραία ἑλληνορθόδοξη Οἰκογένεια μέ 5 παιδιά (γεννημ. 1987—2000), ἀπό τά ὅποια τά δύο πρῶτα εἶναι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ἡ ἐπόμενη φοιτήτρια, ἐνῶ τά ὑπόλοιπα μαθητές. Εἴχαμε καί στό παρελθόν δημοσιεύσει ἐπιστολή τους

μαζί μέ οἰκογενειακή τους φωτογραφία (Ε.Π.Ο., τ. 117/2008, σελ. 10-11).

Ἀφορμή γιά τή δημοσίευση κι αὐτῆς τῆς ὠραίας ἐπιστολῆς τους, ἐκτός τῶν ἄλλων, ὑπῆρξε ἡ ἀναφορά τους **στό δέμα πού ἔλαβαν ἀπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π.**

Πρόκειται γιά ἕνα ἀπό τά 3.700 εἰκοσάκιλα δέματα (μέ ρούχα, κλι-

ῥα ὑπερπολύτεκνη Ἱερατική Οἰκογένεια π. Δημητρίου καί Γρηγορίας ΠΟΥΛΟΥ, μέ 12 παιδιά, γεννημένα ἀπό 1993 ἕως 2014, Ν. Ἀργολίδος.

Ἡ Πρεσβυτέρα εἶναι ἡ 4η κόρη τῆς Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας Ἠλία καί Γεωργίας **Μαρινάκη** (μέ 6 παιδιά). Ὁ μακαριστός πατέρας της Ἠλίας († 2005) ἦταν ἀδελφός τῆς ἡδῶ μακαριστῆς Ὑπερ-υπερ-πολύτεκνης Μητέρας **Βασιλικῆς Στ. Ζουγανέλη** († 2014, βλ. στό παρόν, σελ. 11 καί 17). **Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δεχόμενοι ὅσα παιδιά Αὐτός τοὺς χάρισε, ἐφθασαν αἰσίως τά 12!** Ὁ π. Δημήτριος ὑπηρετεῖ ὡς Θεολόγος Καθηγητής

στή Μέση Ἐκπαίδευση, ἡ Πρεσβυτέρα ἀσχολεῖται μέ τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν, ἐνῶ τά δύο πρῶτα παιδιά εἶναι φοιτητές.

Εὐχόμενασε στοὺς εὐτυχημένους Γονεῖς νά χαίρονται τά παιδιά τους καί νά τοὺς εὐλογῆσει ὁ Κύριος, ὅπως «ἰδῶσιν υἱοὺς τῶν υἱῶν αὐτῶν, ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλω τῆς τραπέζης αὐτῶν» (ιερά Ἀκολουθία τοῦ Γάμου, Β΄ μεγάλη Εὐχὴ εὐλογίας).



νοσκεπάσματα, παιχνίδια, βιβλία κλπ.), πού αποστέλλουμε στις Πολύτεκνες Οικογένειες του Μητρικού μας. (Οι Οικογένειες του Λεκανοπεδίου τά παραλαμβάνουν οι ίδιες από την Αποθήκη μας, ενώ στην Έπαρχία τά αποστέλλουμε ταχυδρομικά). **Κατά μέσο όρο ή κάθε Οικογένεια λαμβάνει 3—4 εικοσάκιλα δέματα τό έτος.**

Καί βέβαια, όλοι αυτοί οι δεκάδες τόνοι ειδών, καινούργων ή μεταχειρισμένων σε άριστη κατάσταση, είναι προσφορές των άπανταχού Γής Φίλων των Πολυτέκνων, τους όποιους και από τή θέση αυτή ευχαριστούμε θερμά. Θέλουμε νά γνωρίζουν ότι ή αγάπη-προσφορά τους προς τίς ήρωικές Πολύτεκνες Οικογένειες άξιζει τον κόπο και πιάνει τόπο!

«Αγώνας μεγάλος, αλλή με τή βοήθεια του Κυρίου αντιμετώπιζονται όλα...»!

Άγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί μας, χείρετε εν Κυρίω πάντοτε. ...Θερμά συλληπούμαστε κι έμεις γιά τήν κοίμηση του αγαπημένου μας π. Νικοδήμου, πατέρα όλων των Πολυτέκνων και γέροντα μεγάλο τής εποχής μας... Ό Κύριος νά τον άναπαύει κοντά Του και νά του χαρίσει μεγάλο μισθό, ως άνταπόδοση στο μεγάλο έργο του Συλλόγου, πού ό ίδιος ίδρυσε και συνεχίζεται από τους άξιους συνεργάτες του.

Άγώνας μεγάλος, αλλή με τή βοήθεια του Κυρίου αντιμετώπιζονται όλα... Έχθές έλάβαμε και τό δέμα πού μās στείλανε και θερμά σās ευχαριστούμε... Τά 7 παιδιά μας (γεννημ. 1994—2010) πάνε όλα σχολείο. Ο σύζυγος έχει ένα χρόνο άνεργος κι έχουμε δυσκολευτεί αρκετά...

Ό Πανάγαθος Πατέρας μας νά είναι πάντα μαζί σας, αλλή και με τους άπανταχού Φίλους των Πολυτέκνων.

Μέ πολλή εκτίμηση και αγάπη Χριστού

Ν. Φθιώτιδας, 3. 10. 2014.

Γ. Μ.

Ύπερπολύτεκτη Οικογένεια Άνδρέα και Πελαγίας ΤΣΟΥΡΟΥΛΙΑΚΑ-ΚΗ, με 9 παιδιά, γεννημένα από 1995 έως 2014, Ν. Άττικής.

Και εδώ υπάρχει ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ. Η θανάσια αυτή Οικογένεια απέκτησε πρόσφατα τό 9ο παιδί της, αγοράκι, τό όποιο κατά τή βάπτισή του έλαβε τό όνομα Άντώνιος. Είναι πιστή Οικογένεια υπό τήν πνευματική καθοδήγηση ευλαβών Ύπερπολυτέκνων Ίερέων. Ό πατέρας είναι Καθηγητής Φυσικός και ή μητέρα (άπό Πολύτεκτη Οικογένεια, 6 παιδιά) μεγαλώνει τά πολλά και καλά παιδιά τους.

Ό μειωμένος μισθός του πατέρα δέν επαρκεί γιά τίς πολλές ανάγκες τής με-

γάλης αυτής Οικογενείας, δεδομένου ότι υπάρχει και δάνειο. Μά όπως μās γράφει ή ήρωίδα μητέρα: «...ό Θεός είναι δίπλα μας και προνοεί γιά όλα...»!



Σχόλιο Συντάξεως: Ἐλάβαμε πάρα πολλές συλλυπητήριες ἐπιστολές καί τηλεφωνήματα ἀπό Πολυτέκνους, ἀλλά καί Φίλους τῶν Πολυτέκνων, γιά τήν ἀπροσδόκητη κοίμηση τοῦ π. Νικοδήμου (Μπιλάλη, † 4. 6. 2014). Ἐπίσης ἔγιναν πάρα πολλές δημοσιεύσεις στό ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά ΜΜΕ μέ ἀναφορές στό μεγάλο φιλανθρωπικό, ἐκκλησιαστικό καί ἐθνικό του ἔργο.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπιστολῆς τῆς Ὑπερπολύτεκνης αὐτῆς μητέρας

«Εἶμαι ἀπελπισμένη, δέν ξέρω τί νά κάνω. Οἱ μοναδικοί πού μᾶς βοηθάτε εἶστε ἐσεῖς...».

Ἀγαπητοί «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων» γειά σας.

Σᾶς γράφω καί πάλι γιά τά προβλήματά μου. Εἶμαι μπερὰ 6 παιδιῶν (γεννημ. 1997—2009) καί ἀνεργη, τό ἴδιο καί ὁ σύζυγός μου. Προσπαθῶ νά τά φέρω βόλτα. Ὁ λογαριασμός τοῦ ρεύματος ἔφτασε στό ὕψη, τό ἴδιο καί τοῦ νεροῦ... Εἶμαι ἀπελπισμένη, δέν ξέρω τί νά κάνω. Οἱ μοναδικοί πού μᾶς βοηθάτε εἶστε ἐσεῖς καί κάποιοι γείτονες μερικές φορές μᾶς φέρνουν λίγα τρόφιμα. Τό ξέρω ὅτι σᾶς κουράζω, συγχωρεῖστε με, κι ἂν μπορεῖτε βοηθεῖστε μας.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιά ὅ,τι κάνετε γιά μᾶς καί γιά ὅ,τι θά κάνετε.

Ν. Ἀχαΐας, 1. 9. 2014.

Ἄθ. Ἀ.

Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Παναγιώτη καί Δέσποινας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, μέ 7 παιδιά, γεννημένα ἀπό 1993 ἕως 2012, Ν. Λαρίσης.

Ἀξιοθαύμαστη καί εὐλαβῆς Οἰκογένεια. Ὁ πατέρας εἶναι Ὑπαξιωματικός τοῦ Στρατοῦ, ἐνῶ ἡ μητέρα νοικοκυρά (ἀπό Πολύτ. Οἶκον, 4 παιδιά). Εἶχαμε δημοσιεύσει στό παρελθόν μία ὠραία ἐπιστολή τους (Ε.Π.Ο., τ. 120/2008, σελ. 8). Τότε ἔγραφε ὁ πατέρας: «... ἡ παρουσίαση Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν διά μέσου τοῦ Περιοδικοῦ σας εἶναι μία σημαντική Προσφορά, γιατί, δυστυχῶς, ἡ σύγχρονη κοινωνία... θέλει τήν ἐλληνική οἰκογένεια ὀλιγομελή...». Πράγματι, ἡ Πολυτεκνία καί μάλιστα ἡ



Ὑπερπολυτεκνία στήν ἀτεκνη ἢ ὀλιγότεκνη ἐποχή μας εἶναι ΟΜΟΛΟΓΙΑ καί ἔτσι πρέπει νά τή βλέπουν ὅλοι οἱ ἀδελφοί μας Πολυτέκνοι, ὅταν δυσκολεύονται ἢ, μᾶλλον, «ντρέπονται» νά μᾶς στείλουν οἰκογενειακή τους φωτογραφία.

Κι ἐδῶ ὁ μισθός τοῦ πατέρα δέν ἐπαρκεῖ... δεδομένου ὅτι ὑπάρχει μείωση μισθοῦ καί δάνεια... Ἔχει ὁμως ὁ Πανάγαθος Θεός!

Σχόλιο Συντάξεως: Τά 6 παιδιά τῆς Ὑπερπολύτεκνης αὐτῆς Οἰκογενείας εἶναι ὅλα μαθητές καί ἡ μακροχρόνια ἀνεργία τόσο τοῦ πατέρα, ὅσο καί τῆς μητέρας τοὺς ἔχει πλήξει μέχρι «ἀπελπισίας», ὅπως ἄλλωστε καί πάνω ἀπό 1,5 ἑκατομμύρια συμπολίτες μας (σύμφωνα μέ στοιχεῖα τῆς ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά τό δεύτερο τρίμηνο τοῦ 2014 ὁ ἀριθμός τῶν ἀέργων ἀνῆλθε σέ 1.280.101, κι αὐτός ὁ ἀριθμός εἶναι ὁ ἐπίσημος, ἐνῶ ὁ πραγματικός εἶναι πολύ μεγαλύτερος).

Ὅμως, ἡ ἀνεργία καί γενικά ἡ οἰκονομική κρίση πλήττει δυσανάλογα τίς πολυμελεῖς Οἰκογένειες σέ σχέ-

ση μέ τοὺς ἀγάμους ἢ ἀτέκνους. Ἄλλο 1 ἢ 2 ἢ 3 πιάτα στό καθημερινό τραπέζι κι ἄλλο 7, 8, 9, 10,... 12,... 15,...! Γι' αὐτό καί οἱ Πολύτεκνοι ἀδελφοί μας ἔχουν, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἀνάγκη τῆ βοήθειά μας.

Δέν πρέπει ὅμως νά «ἀπελπιζόμαστε», ἀλλά νά ἐλπίζουμε στή βοήθεια τοῦ Παναγάρχου Θεοῦ μας, ὁ Ὅποιος εἶναι «ὁ δοτῆρ πάντων τῶν ἀγαθῶν». Ἄλλωστε, δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι, «Πλουσιοὶ ἐπτώχευσαν καί ἐπεινάσαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον, οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ» (ιερά Ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας).

Β'. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (ΑΠΟΔΗΜΩΝ)

«Διαβάζουμε μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον τό Περιοδικό σας καί τό δίνουμε καί σέ ἄλλους νά τό διαβάσουν...».

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Σᾶς χαιρετοῦμε καί σᾶς στέλνουμε μία μικρή βοήθεια γιά τίς Πολυτέκνες Οἰκογένειες.

Τό πακέτο περιέχει λίγα χρήματα, σχολικά εἶδη καί ροῦχα, καινούργια καί μεταχειρισμένα (σέ καλή κατάσταση).

Διαβάζουμε μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον τό Περιοδικό σας καί τό δίνουμε καί σέ ἄλλους νά τό διαβάσουν. Τά θέματα γιά τά ὁποῖα γράφετε εἶναι διδακτικά καί ἐνημερωτικά καί οἱ φωτογραφίες τῶν Πολυτέκνων μᾶς συγκινοῦν καί παρηγοροῦν ταυτόχρονα.

Ὁ Θεός νά σᾶς δίνει πάντα δύναμη καί ὑπομονή γιά τό ὠφέλιμο καί μεγάλο ἔργο σας.

Μέ πολλή ἐκτίμηση

Γερμανία, 15. 5. 2014.

Κων. καί Μαγδ. Γρηγοριάδη.

«Θαυμάζω τοὺς ἥρωες Πολυτέκνους καί τίς μεγάλες αὐτές ψυχοῦλες... πού δίνουν ἀπό τό ὑστέρημά τους στήν Π.Ε.ΦΙ.Π.».

Ἀγαπητοὶ «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων», καλή Σαρακοστή...

Ὅτι καί νά σᾶς γράψω δέν εἶναι ἀρκετά γιά τό μεγάλο ἔργο σας, πού θαυμάζω. Δοξάζω τό Θεό, πού σᾶς δίνει δύναμη νά ἀντιμετωπίζετε τήν κάθε περίπτωση μέ διάκριση...

Θαυμάζω τοὺς ἥρωες Πολυτέκνους καί τίς μεγάλες αὐτές ψυχοῦλες, πού, ὅπως γράφετε κατά καιρούς, ἀφιερώνουν πολλὰ καί δίνουν ἀπό τό ὑστέρημά τους στήν Π.Ε.ΦΙ.Π.

Σᾶς ἐσωκλιεῖω ἓνα ποσό, πού ἔμασα ἀπό τοὺς δικούς μου ἀνθρώπους. Εὐχεσθε ὑπέρ ἡμῶν.

Μέ πολλή ἐκτίμηση καί ἀγάπη Χριστοῦ

Καναδάς, 11. 3. 2014.

Ἀθήκη Βακαλοπούλου.

Σχόλιο Συντάξεως (καί στίς 2 ἐπιστολές Φίλων Ἀποδήμων): Χαιρόμαστε ιδιαίτερα ὅταν λαμβάνουμε τέτοιες ὡραίες ἐπιστολές Δωρητῶν μας Ἀποδήμων. Κι ἐμάς, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, τὰ γραφομένα σας «μᾶς συγκινοῦν καί παρηγοροῦν», μά περισσότερο μᾶς συγκινεῖ ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη σας πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας Πολυτέκνους καί τὴν Π.Ε.ΦΙ.Π. Τό ἔργο πού θαυμάζετε εἶναι καί δικό σας ἔργο, γιατί χωρὶς τὴ δική σας βοήθεια δέν θά μπορούσαμε νά κάνουμε τίποτα.

Εἶναι παρήγορο τό γεγονός ὅτι ἀρκετοί ἀπόδημοι ἀδελφοί μας δέν ξεχνᾶνε

τίς ρίζες τους καί τὴ μητέρα Πατρίδα-Ἑλλάδα καί μάλιστα τοὺς αἰμοδοτές τοῦ Ἔθνους μας Πολυτέκνους.

Θά ἦταν εὐχῆς ἔργο ὅλοι οἱ Φίλοι μας Ἀπόδημοι, οἱ **Συνδρομητές τοῦ Περιοδικοῦ μας**, θά πρέπει νά μιμηθοῦν τό παράδειγμα τῶν ἐπιστολογράφων μας καί, ἀφοῦ διαβάσουν τό Περιοδικό μας, νά «τὸ δίδουν καί σέ ἄλλους νά τὸ διαβάσουν», ἀλλά καί νά προτρέπουν τοὺς «δικούς τους ἀνθρώπους», συγγενεῖς καί φίλους, νά γίνουν κι αὐτοὶ ἔμπρακτα «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων», ὑποστηρίζοντας τό ἱερὸ ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.



ΣΤΗΛΗ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ



Οἰκογένεια Κων.-Νικοῦλέτας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, 8 παιδιά (ἀπὸ τὴ φωτογραφία λείπει 1), γεννημένα 1999—2010, Ἐπαρχία Λεμεσοῦ, Κύπρος.

Πρόκειται γιὰ μία ὡραία Οἰκογένεια μέ Πολυτεκνική παράδοση (ὁ πατέρας ἀπὸ 5 ἀδελφία καί ἡ μητέρα ἀπὸ 4). Οἱ ἴδιοι «ξεπέρασαν» τοὺς γονεῖς τους κι ἀπέκτησαν 8 χαριτωμένα παιδιά. Εἶναι εὐσεβεῖς καί φιλότιμοι. Ὁ πατέρας ἀγωνίζεται γιὰ τό μεροκάματο πουλῶντας ἀγροτικά προϊόντα στίς λαϊκές ἀγορές, ἐνῶ ἡ μητέρα στοῖ σπίτι μεγαλῶνεν τὰ πηλιὰ καί μικρά παιδιά τους. Δέν ἔχουν δικό τους σπίτι, βρῆκαν ὅμως ἓνα ἐγκαταλελειμμένο, τό ὁποῖο ἐπιδιόρθωσαν μέ τὴ βοήθεια τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Κύπρου καί μένουν ἐκεῖ. Υπάρχουν μεγάλες ἀνάγκες.



Εὐχόμαστε οἱ ἀπανταχοῦ Ἑλληνοκύπριοι ἀδελφοί μας νά μὴν ξεχνοῦν τίς ἥρωικές Ὑπερπολύτεκνες καί Ποιλύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Κύπρου μας. Ἰδιαίτερα σ' αὐτὴν τὴ δύσκολη ἐποχὴ τῆς κρίσεως, πού δημογραφικά ἡ Κύπρος μας φθίνει ἐπικίνδυνα.

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

Λειτουργεῖ ὡς αὐτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβεζῆς 8 - Κάτω Πολεμίδα, Ἄγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ. 25-567.933. Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, θεολόγ. -καθηγ. Ὁρες ἐπικοινωνίας 6-11 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Ἄγ. Ἰωάννης-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ. 0341-01-031847.
- ΑΔΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ὑποκ/μα Πάφου 2, Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ.: 022-21017153.
- Ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τὴν εὐλογία-σύσταση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου.

Συνέχεια από τη σελ. 11.

4ου παιδιού οι γιατροί της συνέστησαν να μη μείνει ξανά έγκυος, γιατί κινδύνευε η ζωή της, αυτή τους άγνόησε και μέ πιστή στο Θεό και έμπιστοσύνη στο Πανάγιο Θέλημά Του γέννησε άλλα 15 παιδιά!

Η Π.Ε.Φ.Π. γνωρίζει την Οικογένεια από τό 1972, ό δέ Πρόεδρος της κ. Αντώνιος Αντωνίου έχει αναδεχθί τό 14ο παιδί της, Νικόδημο. Μάλιστα, όταν τό 1972 επισκέφτηκε για πρώτη φορά τήν Οικογένεια του έκανε έντύπωση ότι ενώ τότε ήσαν 13 άτομα (11 παιδιά + 2 γονείς) στήν τραπέζα αντί για 13 καθίσματα είχε 20. Ρώτησε σχετικά τήν κα Βασιλική και αυτή απάντησε: «Μερικές φορές έρχονται μαζί μέ τά παιδιά μου κι άλλα παιδιά, γειτονόπουλα... πεινασμένα και τρώμε μαζί». Ήταν εύλαβής, πολύ έλεήμων και είχε μεγάλη πίστη στο Θεό.

Στήν κηδεία της τήν Π.Ε.Φ.Π. εκπροσώπησε ό Α΄ Αντιπρόεδρος της Αρχιμ. π. Νεκτάριος Ζιόμπολας, ό όποιος προεξήρχε της Έξοδίου Άκολουθίας, καθώς και ή Γεν. Γραμματέας της κα Εύαγγελία Τσαγκαρλή-Διαμάντη, ή όποία έχει αναδεχθί τήν τελευταία (19η) κόρη της Οικογενείας, Άνδριανή.

Προσευχόμαστε ό Πανάγαθος Θεός να αναπαύει τήν ήρωίδα Μητέρα κα Βασιλική «έν σκηναίς δικαίων», ενώ στόν αγωνιστή σύζυγό της κ. Σταύρο και στά πολλά παιδιά και έγγονια-δισέγγονά τους εύχόμαστε να ζήσουν να τή θυμούνται και να τήν έχουν πάντα ως παράδειγμα. Τό όνομά της ήδη έδόθη στο Άγιον Όρος για μνημόνευση σε 40λείτουργο.

Αιωνία σου ή μνήμη μακαριστή αδελφή Βασιλική.

Η Οικογένεια Ζουγανέλη στή Βάπτισμα της 18ης κόρης τους Σολομονής, τό 1981. Ένθετη (κάτω δεξιά) ή 19η-Άνδριανή (γεν. 1982). Στο κέντρο ή μακαριστή κα Βασιλική, ενώ 1ος από δεξιά ό κ. Σταύρος.



Μητέρα έγκυος στο 10ο παιδί της αρνείται θεραπεία καρκίνου και Έκτρωση...!

Από τή δημιουργία του ανθρώπου ή **μητρότητα** ήταν και είναι ιερή, γιατί διαιωνίζει τό θαύμα τής ζωής και έμπεριέχει τήν άπρουπόθετη αγάπη και θυσία. Στήν ανθρώπινη ιστορία πάμπολλα είναι τά παραδείγματα αυτοθυσίας μητέρων για τή σωτηρία των παιδιών τους. Κι ενώ όλοι θαυμάζουμε και μακαρίζουμε αυτές τές ήρωίδες μητέρες, όταν τίθεται σέ έγκυμονούσα γυναίκα τό δίλημμα νά ζήσει αυτή ή τό άγέννητο παιδί της, τότε τά πράγματα δέν είναι τόσο άπλά.

Και άναφερόμαστε στίς περιπτώσεις πού κινδυνεύει ή ζωή τής έγκυμονούσας μητέρας και οί γιατροί συνιστούν έκτρωση, προκειμένου νά «σώσουν» τή ζωή της.

Τό τραγικό δίλημμα, στο όποιο ύποβάλλουν τούς γονείς και ιδιαίτερα τή μέλλουσα μητέρα, είναι ουσιαστικά τό έξής: **Γιά νά ζήσεις έσύ θά πρέπει νά σκοτώσουμε τό παιδί σου...!**

Και άναρωτιόμαστε, γιατί; Μήπως έπειδή δέν βλέπουμε τό κυοφορούμενο έμβρυο;... **Και όμως, είναι κι αυτό πρόσωπο μοναδικό, άνεπανάληπτο, μέ ψυχή ζωσα «έξ άκρας συλλήψεως»,** όπως διδάσκει και πιστεύει ή Όρθόδοξη Έκκλησία μας.

Υπάρχουν όμως, και πάντα θά υπάρχουν, περιπτώσεις Μητέρων πού δέν ύποκύπτουν σ' αυτό τό φοβερό δίλημμα. Υπερισχύει ή βαθιά πίστη στο Θεό και ή θυσιαστική αγάπη τους και επιλέγουν ό,τι τό μητρικό φίλτρο τούς όριζει. Νά σώσουν τή ζωή του άνυπεράσπιστου παιδιού τους.

Μία τέτοια πρόσφατη περίπτωση μās έγινε γνωστή από τό διαδίκτυο. **Πρόκειται για τήν Άμερικανίδα κα Donielle Wilde, μητέρα 9 (έννέα) παιδιών (5 άγόρια και 4 κόρες, όλα κάτω των 12 έτών) και έγκυος στο 10ο.***

Η Donielle είχε στο παρελθόν, πριν 9 έτη, καρκίνο στο στήθος, τόν όποιο είχε άντιμετωπίσει. Όταν στήν 9η εβδομάδα τής έγκυμοσύνης της (στο 10ο παιδί) έκανε ύπέρηχο, ό γιατρός της ανακάλυψε ότι ό καρκίνος είχε επανέλθει. Σύντομα έγινε επέμβαση και αφαιρέθηκε ένας όγκος 5 εκ., ό όποίος ήταν θετικός για καρκίνο 4ου σταδίου. Δυστυχώς, μετά από έξε-



* Έχουμε δημοσιεύσει στο παρελθόν και άλλες περιπτώσεις ήρωίδων Μητέρων, πού θυσιασθήκαν για νά σώσουν τή ζωή του άγέννητου παιδιού τους. **Τό θυσιαστικό παράδειγμά τους είναι έσασει έλεγχος και κάλεσμα σέ μετάνοια** όλων όσες άποποιούνται τό ιερό δώρο τής μητρότητας και «διακόπτουν» τήν έγκυμοσύνη τους σκοτώνοντας τό σπλάγγνο τους. (Βλ. Ε.Π.Ο., τ. 132/2011, σελ.16, και τ. 134—135/2012, σελ. 17—18).

τάσεις διεπίστωσαν ότι είχε κάνει μετάσταση και στους δύο πνεύμονες.

Οι θεράποντες γιατροί παρουσίασαν στην ίδια και το σύζυγό της Keith δύο επιλογές:

ΕΠΙΛΟΓΗ 1η: Έκτρωση, έγχειρωση και άμεσως χημειοθεραπεία. «Μας εξήγησαν, περιγράφει η ίδια, ότι ο πλακούντας παράγει τόσες πολλές ορμόνες, που ήταν σάν λιπασμα γι' αυτόν τόν τύπο καρκίνου. Χωρίς διαταγμό, άρνηθήκαμε. Ποτέ δεν θά σκότωνα τό παιδί μου γιά νά ζήσω περισσότερο».

ΕΠΙΛΟΓΗ 2η: Νά ξεκινήσει χημειοθεραπεία κατά τή διάρκεια τής έγκυμοσύνης. «Μου είπαν», συνεχίζει η μητέρα, «ότι η χημειοθεραπεία είναι σχετικά άσφαλής κατά τή διάρκεια τής έγκυμοσύνης, όμως όποτε δίνεις χημικά στό σώμα σου, βάζεις τό παιδί σου σέ κίνδυνο και μπορεί νά υπάρξει και περίπτωση άποβολής. Δέν είμαστε διαθέσιμοι νά ρισκάρουμε τή ζωή του παιδιού μας».

Κι έτσι η μητέρα, μέ τή σύμφωνη γνώμη του συζύγου της, άκολούθησε μία 3η ΕΠΙΛΟΓΗ, που όμως δέν τήν υπέδειξαν οι γιατροί, γιατί όπως η ίδια λέει, «δέν βλέπουν τό έμβryo σάν πρόσωπο...», αλλά τήν υπάγορευσε η βαθιά της πίστη στό Θεό και η μεγάλη άγάπη της προς τό άγέννητο παιδί της.

«Όταν, πρώτα ό Θεός, θά γεννηθί τό παιδί, τότε θά ξεκινήσω άμέσως χημειοθεραπείες και ό,τι άλλο χρειασθί», δήλωσε η Donielle. Θά περιμένει 4 μήνες, μέχρι νά γεννηθί τό μωρό της, άλλωστε, εάν δέν είχε μείνει έγκυος δέν θά γνώριζε γιά τόν καρκίνο και ίσως μάθαινε γι' αυτόν μετά από μήνες.



ΞΕΡΕΤΕ τί είναι και τί προσφέρει ό ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Άγεννήτου Παιδιοῦ»);

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — και τίς έφηβικής και προεφηβικής ηλικίας νέες, αλλά και γενικά τούς ΝΕΟΥΣ—, ώστε νά μίν καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ, ούτε τή χειρουργική ούτε τή φαρμακευτική, έστω κάποιων ώρών και ήμερών, μέ οποιαδήποτε μορφή άντισυλληπτικών: «κάπι έπομένης ήμέρας» κ.λπ., όπως και μέ «σπιράλ», που είναι πρώιμη ΕΚΤΡΩΣΗ-ΦΟΝΟΣ, άλλ' ούτε και μέ ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οί Ίεροί Κανόνες τής Εκκλησίας μας-Κά' Άποστολ. κ.ά.- «κανονίζουν» τήν έκτρωση μέ πολυετή στέρψη τής θ. Κοινωνίας και τή στείρωση μέ Ζετή άφορισμό!). Συμπυθωνοι είναι και οι άνδρες-σύζυγοι, αλλά και «σύντροφοι», όπως και οι ίατροί, οι φαρμακοποιοί και οι λοιποί συνεργούντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», αλλά και ΕΓΓΑΜΗ, που άντιμετωπίζει πειρασμό ή κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ή ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, άς μή δυσκολευθί νά έπικοινωνήσι μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., που συστεγάζεται και συνεργάζεται μέ τήν Π.Ε.Φ.Π. Τό ίδιο ίσχύει και γιά όσους γνωρίζουν έγκύους, που κινδυνεύουν νά όδηγηθοῦν σέ έκτρωση. Γράψτε ή τηλεφωνήστε ή έπισκεφθήτε μας. Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ είναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ έπίσης και άποφυγή από τά «Κέντρα Οικογενειακού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», που συνιστοῦν άντισύλληψη, αλλά και ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά από τέτοια κέντρα, που δυστυχώς προπαγανδίζονται και διαφημίζονται πιεστικά... Ζητήστε μας σχετικά έντυπα, που διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, όπως και κάθε παρεχόμενη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθήτε και έμπειρο Πνευματικό.

Τηλέφωνα έπικοινωνίας: 210-38.38.496, 38.22.586, FAX: 38.39.509.

Άφήστε με
νά ζήσω!



Ἦδη διανύει τή 18ῃ ἐβδομάδα τῆς ἐγκυμοσύνης της καί σέ λίγες ἡμέρες θά γεννήσει τό κοριτσάκι της μέ καισαρική, στό ὁποῖο θά δώσουν τό συμβολικό ὄνομα **Σύλβια-Ἐλπίδα (Sylvia-Hope)**. Ὁ σύζυγός της καί τά 9 παιδιά τους, ἀλλά καί ὅλη ἡ τοπική κοινωνία, βρίσκονται κοντά της, τή στηρίζουν καί προσεύχονται γι' αὐτήν καί τό ἀγέννητο μωρό της.*

Τό ὅτι εἶναι ἀμερικανίδα καί ἐτεροδόξη θά πρέπει νά μᾶς ἐλέγχει, γιατί, δυστυχῶς, **στήν Ὁρθόδοξη Ἑλλάδα μας οἱ Ἐκτρώσεις ἔχουν ξεπεράσει τίς 350.000 ἐτησίως! **** Πόσο, στ' ἀλήθεια, εἶναι θλιβερό...!

* **«Ἐπί τοῦ πιεστηρίου»:** Εἶχαμε ἤδη κλείσει τήν ὕλη μας ὅταν εἶδαμε στό διαδίκτυο ὅτι ἡ Donielle γέννησε στίς 6 Νοεμβρίου μέ καισαρική. Μητέρα καί μωρό εἶναι σέ πολύ καλή κατάσταση. Τό θαυμαστό εἶναι ὅτι, μέχρι τώρα, ὅλα τά δείγματα ἰστών, πού ἔχουν ἐξετασθῆ, **ἦταν ἀρνητικά γιά καρκίνο**. Σέ λίγες ἡμέρες θά κάνει μαγνητική τομογραφία. Εὐχόμαστε ὅλα νά πάνε καλά καί ὁ Πανάγαθος Θεός νά κάνει τό Θαῦμα Του.



** Σύμφωνα μέ τελευταία ἔρευνα (2011) τῆς Eurostat, **τό 22% τῶν Ἑλληνίδων δηλώνει πὼς ἔχει κάνει τουλάχιστον μία ἔκτρωση, ἐνῶ τό 10% τῶν γυναικῶν πού κάνουν ἔκτρωση εἶναι μόλις ἐφηβικῆς ἡλικίας**. Ἡ Ἑλλάδα καταλαμβάνει τήν πρώτη θέση πανευρωπαϊκά στίς Ἐκτρώσεις... καί τήν τρίτη θέση στήν Ὑφήλιο. Κι αὐτό τό 2011..., σκέπτεται κανεῖς τί συμβαίνει σήμερα, τό 2014!!!

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

εἰς τήν ΠΑΝΑΓΙΑΝ τήν «ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΑΝ».

Ὡς αἰώνιο Σύμβολο καί Προστάτιδα τῆς Μητρότητος οἱ Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί ἔχουμε τήν Παναγία μας, τήν ὑπερευλογημένη Θεοτόκο. Ἰδιαιτέρως θά πρέπει νά Τήν ἐπικαλοῦνται οἱ μητέρες καί οἱ ἐγκυμονοῦσες. Γι' αὐτό καί παρουσιάζουμε ἐδῶ μιά «πρωτότυπη» **Εὐχή πρὸς τήν Παναγία τήν «Ἐγκυμονοῦσαν», καθὼς καί Αἴτηση-Εὐχή ὑπὲρ φωτίσεως τῶν «σκεπτομένων τήν φοβερὰν ἔκτρωσιν».**

Συμπεριλαμβάνονται στόν «**Παρακλητικό Κανόνα εἰς τήν Παναγίαν τήν Ἐγκυμονοῦσαν**», ὁ ὁποῖος εἶναι **ποίημα τῆς σεβαστῆς Γερόντισσας Ἰσιδώρας Μοναχῆς**, Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Κυπαρισσιωτίσσης καί Ἁγίου Ἱεροθέου Μεγάρων, δόκιμης ὑμνογράφου τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας. **Τήν ἔκδοση τοῦ Παρακλητικοῦ αὐτοῦ Κανόνα ἐπιμελήθηκε ὁ σεβαστός Πρωτ. π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου**, ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ὁδ. Ἀχαρνῶν, Ἀθήνα, ὅπου καί ἡ ὁμόνυμη ἱερά **Εἰκόνα** τοῦ ἐξωφύλλου, τῆς Παναγίας τῆς



«Ἐγκυμονούσης» («ἧς ἡ ἐόρτιος σύναξις — ἐν τῷ Ναῶ τούτῳ — ἐπιτελεῖται τὴν 25ην Σεπτεμβρίου»).

Στόν ὠραῖο Πρόλογό του ὁ π. Θεμιστοκλῆς, σχολιάζοντας τὴν ἰ. εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς «Ἐγκυμονούσης», σημειώνει, μεταξὺ ἄλλων, τὰ ἑξῆς: «...Ἡ Παναγία μας φέρει ἐμφανῶς στὴ γαστέρα Της τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας. **“Ἀμα τῇ συλλήψει”, τέλειος ὁ Θεάνθρωπος. Τὸ ἴδιο ἄλλωστε συμβαίνει σὲ κάθε γυναῖκα πού κνοφορεῖ. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή πού γίνεται ἡ σύλληψη τὸ κνοφορούμενο θεωρεῖται, σύμφωνα μὲ τὴν Ὁρθόδοξη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, τέλειος ἄνθρωπος. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἡ Ἐκτροση θεωρεῖται μεγάλη ἁμαρτία καὶ λογίζεται φόνος...**» (σελ. 6).

Συνιστοῦμε θερμὰ τὸν Παρακλητικὸ αὐτὸν Κανόνα σὲ ὄλες τίς ἐγκυμονούσες γυναῖκες, ἀλλὰ καὶ στίς ἀτεκνες πού ἐπιθυμοῦν τὴν ἀπόκτηση τέκνου. Διαβάζοντας ἢ ψάλλοντάς τον νὰ προσεύχονται θερμὰ στὴν Παναγία μας τὴν «Ἐγκυμονούσαν» ὅπως τύχουν τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ αἰτήματός τους.

Γιὰ ὅποιον ἐνδιαφέρεται νὰ τὸν προμηθευθῇ, ὁ Παρακλητικὸς Κανόνας διατίθεται ἀπὸ τὸν π. Θεμιστοκλή, τηλ. 6936.71.66.05.

Προσευχὴ λεγομένη ὑπὸ γυναικῶν κνοφορουσῶν πρὸς τὴν ΠΑΝΑΓΙΑΝ τὴν «ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΑΝ».

Ἐγκυμονοῦσα Δέσποινα, Μαρία Θεοτόκε, ἡ συλλαβοῦσα ἐν γαστρὶ τὸν πάντων Βασιλέα, παράστηθί μοι δέομαι τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ δώρησαί μοι σύνεσιν καὶ τοῦ Θεοῦ τὸν φόβον, τὴν χάριν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειάν σου, ἕως ἂν φθάσω εὐχερῶς εἰς τοκετοῦ τὴν ὥραν, εὐγνωμονοῦσα τὸν Θεὸν τὸν δόντα μοι παιδίον, καὶ τοῦτο μετὰ γέννησιν ἀξιωσόν με φέρειν, ἐν τῷ Ναῶ καὶ ὕστερον καλῶς ἀνατραφῆναι, ἵνα Θεὸν δοξολογῇ ἐν χεῖλεσιν καρδίας, Αὐτῷ γὰρ πρέπει ἡ τιμὴ καὶ δόξα εἰς αἰῶνας. **Ἀμήν.**

Αἴτημα καὶ εὐχὴ ὑπὲρ τῶν σκεπτομένων τὴν φοβερὰν ἔκτροσιν.

Ἐτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ἐξ ἀπροσεξίας καὶ ἀκρασίας καὶ ἀφροσύνης αὐτῶν, πρὸ τοῦ γάμου συνελθουσῶν καὶ ἔχουσιν ἐν γαστρὶ καρπὸν παρανομίας. Ἄρτι δὲ δι' ἐντροπὴν καὶ ἔνδειαν τὴν φοβερὰν ἁμαρτίαν τῆς ἔκτροσεως σκεπτομένων.

Ἐτι δεόμεθα καὶ ὑπὲρ τῶν μητέρων, τῶν εἰς τοῦ γάμου τὸ μυστήριον ἔλθουσῶν καὶ ἐν νομίμῳ συζυγίᾳ εὐρισκομένων, αἷς ὁ Θεός, τὸ μέγα δῶρο τῆς εὐτεκνίας καὶ καρπογονίας ἐχαρίσατο. Ἀλλὰ μετὰ τὸ ἀποκτήσαι αὐτὰς τέκνα τινά, μὴ θελουσῶν συνεχίσει τὸ ἔργον τοῦτο τῆς τεκνογονίας καὶ παιδοποιίας, προφασιζομένων τὴν ἀνθρωπίνην ἀδυναμίαν, ἢ τὴν πρὸς καιρὸν κόπωσιν, ἢ ἔνδειαν καὶ πτωχείαν, ἢ φόρτον ἐργασίας καὶ ἄλλης ἀπαραιτήτου ἀσχολίας. Καὶ τῇ προφάσει ταύτῃ, τὸ τῆς φιλαυτίας πάθος ἐπικαλύπτουσαι, ἢ τὸ τῆς κενοδοξίας καὶ ραθυμίας καὶ χαυνότητος προβαίνουσι δὲ εἰς τὸ μέγα καὶ φοβερὸν ἔγκλημα τῆς ἔκτροσεως.*

Φύλαττε αὐτὰς Κύριε, ἐκ τῆς ὀλεθρίου ταύτης βλάβης καὶ εἰς μετάνοιαν καὶ καλὴν μεταστροφὴν ταύτας ὀδήγησον. Ἴνα ἐπιστρέφουσαι εἰς τὸν ἅγιόν Σου νόμον, τὸ τοῦ φόνου ἀδιόρθωτον κακὸν ἀποφύγωσι. Μεταμελοῦμεναι δέ, τὴν καλὴν διόρθωσιν ἐπιτύχωσι, καὶ τῆς ζωῆς τὸ δῶρον ἀξίως ἐκτιμήσωσι, ὃ δέδωκας αὐταῖς τῇ ἀφάτῳ Σου φιλανθρωπία. Σὺ γὰρ εἶ τῆς ζωῆς ὁ Χορηγὸς καὶ τὴν λατρείαν καὶ τὴν προσκύνῃσιν προσφέρομέν Σοι, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ αἰεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. **Ἀμήν.**

* Ἡ δευτέρα αὐτῆ αἴτησις δὲν συμπεριλαμβάνεται στὸν Παρακλητικὸ Κανόνα, ἀλλὰ συνετέθη ἀπὸ τῆ σεβαστῆ Γερόντισσα Ἰσιδώρα μετὰ ἀπὸ παράκλησῆ μας.



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



Παρουσιάζουμε ένα πολύ ωραίο και ωφέλιμο βιβλίο με τίτλο: «**Τό ημερολόγιο του Πέτρου**», από τις Έκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΔΗ, και τη σειρά «**Άθως ΠΑΙΔΙΚΑ**» (όδ. Άβερωφ 2, 104 33 Αθήνα, τηλ. 210-52.38.305, FAX 210-52.38.959. Ο ιδρυτής των εκδόσεων κ. **Αθανάσιος Σταμούλης είναι Υπερπολύτεκνος με 8 παιδιά**). Τό προβάλλουμε ως **έλληνορθόδοξη πρόταση** και αντιιστάθμισμα στα διάφορα κακής ποιότητας αναγνώσματα που κυκλοφορούν και δηλητηριάζουν τις ευαίσθητες ψυχές των παιδιών μας.

Συγγραφέας του είναι η κα **Σταυρούλα Σταμάτη**, ενώ την καλαίσθητη εικονογράφηση του επιμελήθηκε ο κ. **Χρήστος Γουσιδής**. Κι όπως χαρακτηριστικά

γράφει ο Έκδοτης: «**Μαθήματα ζωής περιλαμβάνει αυτό τό ευχάριστο και δροσερό βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά και έφηβους από 11 έως 15 ετών. Οί γονείς μιάς πολυμελούς Οικογένειας (Υπερπολύτεκνης, με 7 παιδιά) γνωρίζουν τόν άγιο Πορφύριο (Κανσοκαλυβίτη, † 2 Δεκεμβρίου) και ή ζωή τους χαριτώνεται από αυτή τή γνωριμία. Και όταν έρχονται μετακομίσεις και ριζικές αλλαγές, τόσο οί γονείς όσο και τά παιδιά προσπαθούν νά τίς αντιμετώπισουν μέ χαρά, θάρρος, κέφι για ζωή και πολύ μεράκι. Τό βιβλίο εξιστορεί τά γεγονότα μέσα από τό μάτια του μεγαλύτερου γιου, τού Πέτρου. Είμαι πλούσιο σε δράση, γεμάτο Ελλάδα (και Όρθοδοξία)!...».**

Τό συνιστούμε θερμά και ανεπιφύλακτα ως ωφέλιμο δώρο για τά παιδιά έπ' ευκαιρία τών Χριστουγέννων και τών μεγάλων Έορτών τού Άγίου Δωδεκαμήρου.

Συνέχεια από τή σελ. 1 (έξώφυλλο).

Υπερπολύτεκνη Οικογένεια Κων/νου και Βασιλικής ΣΚΟΝΔΡΑ, με 7 παιδιά, γεννημένα από 2005 έως 2014, Ν. Αιτωλ/νίας.

Ο πατέρας είναι τέκνο Πολύτεκνης Οικογένειας (4 παιδιά), ενώ ή μητέρα Υπερπολύτεκνης Ίερατικής (Οικογ. Ίερ. Δημοσθένους και Ίωάννας Δροσοπαναγιώτη, 6 παιδιά). Συνεχίζουν τήν πολυτεκνική παράδοση, δεχόμενοι μέ πίστη «όσα παιδιά τους δώσει ό Πανάγαθος Θεός». Μάλιστα πριν λίγους μήνες ή κα Βασιλική έγέννησε τό 7ο παιδί τους, τό όποιο **βάπτισαν, δίνοντάς του τό όνομα Μαρία**, εις τιμήν τής Παναγίας μας, τής Μητέρας όλων τών Χριστιανών.

Είμαι ευλαβείς και μάλιστα ό πατέρας έχει στενή σχέση μέ τό Άγιον Όρος. **Πνευματικός τους είναι ό ευλαβής Υπερπολύτεκνος Ίερέας π. Γρηγόριος Παπακωστόπουλος** (9 παιδιά, γεννημένα 1992—2007), τόν όποιο γνω-

ρίζει πολύ καλά ή Π.Ε.Φ.Π., μάλιστα είχαμε δημοσιεύσει τήν ωραία Υπερπολύτεκνη Οικογένειά του στό Περιοδικό μας (Ε.Π.Ο., τ. 95/Σεπτ. 2002, σελ. 1 και 8).

Ο πατέρας είναι στρατιωτικός (Υπαξιωματικός) και ή μητέρα στό σπίτι μεγαλώνει τά μικρά παιδιά τους. Μένουν σέ δικό τους σπίτι, για τό όποιο όμως **πληρώνουν δάνειο. Υπάρχουν ανάγκες**, όμως υπάρχει πίστη και άγώνας πνευματικός, αλλά κι έλπίδα στόν Πανάγαθο Θεό μας, τόν Δωροεodήτη πάντων τών αγαθών.





ΟΙ ΕΟΡΤΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ



Οι Έορτιες ευχές φαίνονται ως μία συνήθεια, αλλά δεν είναι. Όλοι τίς θέλουν, τίς περιμένουν και τίς ανταλλάσσουν, έστω κι αν δεν νοιώθουν κάτι βαθύτερο. Έχουμε, δυστυχώς, οί περισσότεροι, αλλοιώσει τό νόημα τών Έορτιών. Καί είναι όντως τραγικό νά έορτάζουμε τή θεία Ένανθρώπιση του Σωτήρος Χριστού, τήν του Χριστού θεία Γέννηση, δίχως όμως τό Χριστό. Νά έορτάζουμε τήν ι. μνήμη του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου αντικαθιστώντας τον μέ τόν Άι Βασίλη ή Santa Claus, τόν εϋτραφή παππού μέ τά κόκκινα (διαφημιστικό κατασκεύασμα τής πολυεθνικής Coca-Cola)...

Γιά μās όμως τούς Όρθοδόξους Χριστιανούς, οί Μεγάλες Έορτές έχουν και μεταφέρουν τό μέγα Μήνυμα τής σωτηρίας μας στό μοναδικό Πρόσωπο του Θεάνθρώπου Χριστού. «Και ούκ έστιν έν άλλω ούδενι ή σωτηρία· ούδè γαρ όνομά έστιν έτερον ύπò τόν ούρανόν τò δεδομένον έν ανθρώποις έν ώ δει σωθηναι ήμās» (Πράξ. 4, 12).

«Αυτός έννηθρώπησεν, ίνα ήμεις θεοποιηθώμεν» (Άγιος Άθανάσιος ό Μέγας, PG 25, 192B). Μέ τήν ένανθρώπιση του Υίου και Λόγου του Θεου Πατρός «έν χρόνω και τόπω, έν Πνεύματος Αγίου και Μαρίας τής Παρθένου» επιτυγχάνεται ή σωτηρία

του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, που πιστεύει και ζει «έν Χριστώ» διά μέσου τής Αγίας Όρθόδοξης Έκκλησίας Του.

Άλλ' όπως ό Θεάνθρωπος και Μόνος Φιλάνθρωπος Ίησους Χριστός συγκαταβέβηκε από άπειρη αγάπη στον κάθε άνθρωπο-εικόνα Του, έτσι θέλει και ζητεί ό κάθε άνθρωπος-Χριστιανός νά συγκαταβαίνει και νά εκδηλώνει τήν αγάπη του στον κάθε συνάνθρωπό του και ιδιαίτερα στους αδυνάτους και πτωχούς, όπως είναι οί αναγκασμένοι αδελφοί μας Υπερπολύτεκνοι-Πολύτεκνοι. Γιατί αυτούς ό Κύριος τούς θεωρεί και τούς ονομάζει «αδελφούς Του ελαχίστους» και τήν έμπρακτη αγάπη



μας σ' αυτούς τή θεωρεί ως γενομένη στον Ίδιο: «Εφ' όσον έποιήσατε ένι τούτων τών αδελφών Μου τών ελαχίστων, Έμοι έποιήσατε!» (Ματθ. 25, 40).

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ, λοιπόν, νά έορτάσουμε ΟΛΟΙ οί Όρθόδοξοι Χριστιανοί — και μάλιστα οί Έλληνορθόδοξοι Πολύτεκνοι και οί Φίλοι τών Πολυτέκνων — τά φετινά ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, αλλά και νά ύποδεχούμε τό ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2015, μέ Πίστη άκλόνητη, μέ Μετάνοια-Έξομολόγηση ειλικρινή, μέ Άγάπη έμπρακτη και μέ Έλπίδα βέβαιη για τή σωτηρία μας. **Άμήν.**

- «Μακάριόν έστι διδόναι μᾶλλον ή λαμβάνειν» (ό Κύριος, Πράξ. 20, 35).
- «Δωρεάν έλάβετε, δωρεάν δότε» (ό Κύριος, Ματθ. 10, 8).

«Οἱ Μετεωρίτες Πατέρες κοντά στους Πολυτέκνους».



Ἵπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Χαραλάμπους καί Φιλένιας-Ἀργυρῶς ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ, μέ 7 παιδιά, γεννημ. ἀπό 2003 ἕως 2013, Ν. Ἀττικῆς.

Τὴν ἀξιοθαύμαστη καὶ ἀξιομίμητη αὐτὴ Οἰκογένεια εἶχαμε παρουσιάσει καὶ σέ παλαιότερα τεύχη (129/2010, σελ. 13, καὶ 136/2012, σελ. 1 καὶ 12-14). Ἀφορμὴ νὰ τὴν παρουσιάσουμε ξανά ἦταν ἀφενὸς ἡ **γέννηση τοῦ 7ου παιδιοῦ τους**, ἀφετέρου **ἡ βάπτισή του**, κατὰ τὴν ὁποία ἔλαβε τὸ ὄνομα **Ἰσίδωρος**. Τοῦ ἔδωσαν τὸ ὄνομα τοῦ Ὁσίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου († 2α Ἀπριλίου) ἀπὸ βαθειὰ ἀγάπη, σεβασμὸ καὶ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸ σεβαστὸ **Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Πάντων Βαρλαάμ Μετεώρων, Ἀρχιμ. π. Ἰσίδωρο (Τσιατᾶ), θέλοντας ἔτσι νὰ τὸν τιμήσουν.**

Συνδέονται μέ τὴν Ἱ. Μονὴ Βαρλαάμ, καθὼς στὴν Ἀδελφότητα, ἡ ὁποία ἀριθμεῖ 6 μοναχοὺς (ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 2 εἶναι τέκνα Πολυτέκνων), συγκαταλέγεται καὶ ὁ ἀδελφὸς τοῦ πατέρα **Ἱεροδιάκονος π. Παχώμιος**. Ὁ σεβαστὸς Καθηγούμενος εἶναι Πνευματικὸς πολλῶν πιστῶν καὶ μάλιστα ἀρχετῶν Πολυτέκνων, στοὺς ὁποίους συμπαρίσταται ὅσο μπορεῖ περισσότερο.

Ἡ ἀνωτέρω ὡραία οἰκογενειακὴ φωτογραφία τοὺς ἔχει ληφθῆ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βαρλαάμ. **Δεξιά** διακρίνεται ὁ Γέροντας Ἰσίδωρος, ὅπου μέ πατρικὴ στοργὴ καὶ τρυφερότητα χαϊδεύει τὸ μικρὸ Ἰσίδωρο, ἐνῶ **ἀριστερά** βρισκεται ὁ π. Παχώμιος.

Πρόκειται γιὰ εὐσεβὴ καὶ πιστὴ Οἰκογένεια, μάλιστα ὁ πατέρας εἶναι Κατηχητής. Πνευματικὸς τοὺς εἶναι ὁ σεβαστὸς π. Ἀπόστολος Θεολόγου, θεολόγος καὶ Ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Βαρβάρας Ἄνω Πατησίων. **Ἔργάζεται μόνο ὁ πατέρας**, ὡς ἰδιωτικὸς υπάλληλος. Ἔχουν δικὸ τους σπιτί, γιὰ τὸ ὁποῖο ὅμως **πληρώνουν δάνειο, ἐνῶ ὁ μισθὸς του, λόγω κρίσης, δέν ἐπαρκεῖ...!**

Εὐχόμεστε στό νεοφώτιστο, μέ τίς προσευχὲς τοῦ Γέροντος Ἰσιδώρου, νὰ μοιάσει στὸν Ὁσιο Ἰσίδωρο καὶ νὰ **«κοσμήσει τὴν Ἐκκλησία»** τοῦ Χριστοῦ.

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ' ΑΛΛΟΥΣ