

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ



Ἡ Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία 1821 καὶ οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5.



π. Νικόδημος Μπιλάλης

«Φιλοπολιτευτικὸ Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.



«Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10.



Ἵπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Θεολόγου καὶ Βαῖας ΘΕΟΛΟΓΟΥ, μέ ἑννέα (9) παιδιά, γεν. 1999—2012, Ν. Θεσ/νίκης, βλ. σ. 12.

ΤΕΥΧΟΣ
145
2015

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.Φ.Π.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τριμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο
της «Πανελληνίας Ένώσεως Φίλων
των Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Έτος 37ο, άρ. φύλλου 145.

Ίανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2015.

Ακαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.

☎ 210-38.38.496, 210-38.22.586,

FAX: 210-38.39.509.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pefip.gr
e-mail: pefip@otenet.gr

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.

Ίδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ίδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014).

Έκδοτης: Αντώνιος Ε. Αντωνίου, τ. Διευθυντής

Έμπορικης Τραπεζής, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.

Η Ε.Π.Ο. συντάσσεται από Έπιτροπή.

Διευθυντής Συντάξεως: Ίωάννης Θαλασσινός,
μαθηματικός-συγγραφέας, Διευθ. Π.Ε.ΦΙ.Π.

Έκτύπωση: «DIAMOND PRINT»,

Μάνδρα Αττικής, ☎ 210-55.52.250.

Η Ε.Π.Ο. αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ
όσους τή ζητήσουν, αλλά και διανέμεται
ΔΩΡΕΑΝ διά μέσου των Ί. Ναών, μέ
εύλογία-άδεια τής Έκκλησίας μας.
Δεκτές οί προαιρετικές Εισφορές-Δωρεές.

**«Τò πελαργίζειν έστι φιλοτεκνεΐν
και φιλογονεΐν».**



«Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμνησ
των πελαργών, πού είναι πιννά
μονογαμικά, φιλότεκνα, πολ-
λύτεκνα, φιλόστοργα, αλλά
και φιλογονικά, τιμώντα ισόβια
τούς γονεΐς! Γι' αυτό ή τιμή-εϋ-
γνωμοσύνη πρòς τούς γονεΐς λέγεται «άντιπελάρ-
γωσις», (Μέγας Βασίλειος, ΡG 29, 176C). Είναι τό
σύμβολο τής Π.Ε.ΦΙ.Π. Μονογαμική είναι και ή
τρυγόνα, πού «χρρεύουσα» δέν ξαναζευγαρώνεται!

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

- **ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): GR46011015100000 15129604789**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): ETHNGRAA
- **ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΪΩΣ (IBAN): GR170171002000 6002010851801**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): PIRBGRAA
- **ALPHA BANK (IBAN): GR3201401010 101002002080906**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): CRBAGRAA
- Οί ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματείο φοροαπαλλάσσονται 10%, μέ κατάθεση σέ τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου. Η Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες.
- ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οί Φίλοι-Δωρητές μας, άφου καταθέσουν τή Δωρεά τους στήν τράπεζα, νά μās άποστείλουν τήν άπόδειξη τής καταθέσεως (σέ φωτοαντίγραφο), έπειδή οί Τράπεζες δέν ένημερώνουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. Έχει τιμηθῆ μέ:

- ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ·
- ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση Ί. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και Ί. Μητροπόλ. Έκκλησίας Έλλάδος, Κύπρου·
- ΕΠΑΙΝΟΥΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ και πολλών Δημοσίων & Ίδιωτικών Φορέων.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:

• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής και μῆ κερ-
δοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεί ως
«Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ άπόρων Ύ-
περπολυτέκνων-Πολυτέκνων Έλλάδος», άπό
όλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ και
άνω, άνήλικα ἢ σπουδάζοντα.

• **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ**
μέ 4 και 3 άνήλικα παιδιά, ιδιαίτερα
κρηών, αναπήρων, άσθενών, φυλακι-
σμένων, αλλά και ΑΓΑΜΩΝ μητέρων και
γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οί όποιες πιέζονται για
ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 10—11), γίνονται
κατ' έξάιρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙ-
ΟΛΟΓΗΤΙΚΑ έγκυρα: πιστοποιητικό οικο-
γενειακής καταστάσεως, υγείας-Κρατικού
Νοσοκομείου κλπ., καθώς και οικογενει-
ακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή και σοβαρή).

Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε - ΠΑ Ρ Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Υ Μ Ε :

• ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ:
τρόφιμα, ίματισμό καινούργη ἢ σέ καλή και
καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα και
έπιπλα, οικιακά σκεύη κλπ., βιβλία, scho-
λικά είδη, παιχνίδια, αλλά και ΟΙΚΙΕΣ ἢ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ, όπως και παντός είδους ΔΩ-
ΡΕΑ χάρη των συγχρόνων ήρώων Πολυτέ-
κνων Αδελφών μας, πού αξίζουν τίν ήθικα
και υλική ενίσχυση όλων μας.

• ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ
κυρίως (βλ. έπομέν. Τραπεζ. Λογαρ/μούς
και έσώκλησιτη Ταχυπληρωμή, σ. 22—23).

Ἡ συνέχεια καί ἡ συνέπεια τοῦ ἔργου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

Τοῦ Προέδρου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ἀντωνίου Ἐ. Ἀντωνίου.



Κατά τή Γενική Συνέλευση τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. τῆς 18ης 2. 2015 ἀναφερόμενος στό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. μετά τήν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα π. Νικοδήμου (Μπιλάλη, † 4. 6. 2014, βλ. καί στό παρόν, σελ. 6), τόνισα τή συνέχεια, ἀλλά καί τή συνέπεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ. Παρ' ὅλη τήν κρίση ἢ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀντέχει καί συνεχίζει τό δύσκολο ἔργο της μέ μεγαλύτερη πίστη καί ἐμπιστοσύνη στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἔχουμε τή βεβαιότητα ὅτι ὁ μακαριστός Γέροντάς μας π. Νικόδημος μερμινᾶ καί φροντίζει περισσότερο τώρα, ἀπό τόν Οὐρανό, γιά τούς ἀδελφούς μας Πολυτέκνους. Πρσεβύει στήν Παναγία καί στόν Κύριό μας γιά τό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ἐπιβεβαιώνεται ὅτι εἶπα, ὁ ἀνάξιος, ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του, ὅταν μοῦ ἔλεγε: «τώρα τί θά γίνει; Πάει ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., ἔφυγε ὁ Νικόδημος, τέλειωσε καί αὐτός». Τούς ἀπαντοῦσα: «τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. ἴδρυσε καί στηρίξε ὁ ἅγιος Γέροντάς μας καί ἦτο καί εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ. Συνευδόκησε ὁ Κύριος καί εἶναι εὐλογημένο. Δέν τό ἀφήνει. Δέ θά χαθεῖ. Ἐκεῖνος τό παρακολουθεῖ καί τό καθοδηγεῖ. Ἡ Παναγία μας τό προστατεῖ καί τό στηρίζει. Τώρα ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει πιό μεγάλη δύναμη. Θά ἔχει περισσότερη δράση, διότι ἔχει μεγαλύτερο “μέσο” στόν Οὐρανό. Εἶναι ὁ Μακαριστός Νικόδημος κοντά

στήν Παναγία μας καί αὐτό μετροῦει πολύ».

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. δέν ἔγινε γιά νά ἀφήσει ὄνομα ὁ ἰδρυτής της καί οἱ συνεργάτες του, ἀλλά ἔγινε γιά νά σταθεῖ πλάι στοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ, πλάι στίς Ἄπορες Πολυτέκνες Οἰκογένειες. Ἔγινε γιά νά βοηθήσει ἠθικά καί ὕλικά μέ κάθε πρόσφορο τρόπο αὐτές τίς οἰκογένειες πού θυσιάζουν τό εὐπορο ζεῖν, εἰς τό κατά Θεόν ζεῖν.

Παραμονές Χριστουγέννων πρὶν ἀπό 43 χρόνια, μαζί μέ τήν οἰκογένειά μου, ἐπισκεφθήκαμε μιά πολυτέκνη οἰκογένεια μέ 8 μικρά παιδιά. Σέ ἓνα δωμάτιο ζοῦσαν 11 άτομα, τά 8 παιδιά, οἱ γονεῖς καί ἡ γιαγιά.

Μετά ἀπό συζήτηση ἐρώτησα τόν πατέρα: «Κάνει τόσο κρυό ἔξω καί χιονίζει, ὅμως βλέπω ὅτι δέν ὑπάρχει θέρμανση, οὔτε μιά σόμπα. Δέν κρυνώνουν τά παιδιά;». Ἀπάντησε σταθερά: «Ὅχι, δέν κρυνώνουν. Ἐδῶ μαζί μας κατοικεῖ ὁ Θεός!» Ἐθαύμασα τήν ἡρεμία του, ἀλλά καί τή σιγουρία του. Πράγματι, ἐκεῖ δέν ἀρρώστησε ποτέ κανεῖς. Ἡ πίστις ὅμως τοῦ ζεύγους καί τῶν 8 παιδιῶν ἦτο ἀφάνταστη, τήν εἶδαμε μέ τά μάτια μας ἐκείνη τήν ὥρα, ἀλλά καί στά μετέπειτα χρόνια.

ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

- Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ: **καθημερινά**, 7.30' π.μ.—8.00' μ.μ. καί **Σάββατο** 7.30' π.μ.—2.30' μ.μ.
- Γιά Πολυτέκνους **ΑΤΤΙΚΗ**: ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί 10—2.
- Γιά Πολυτέκνους **ΕΠΑΡΧΙΑΣ**: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10—2.

Παράκληση νά προηγεῖται τηλεφώνημα.

- **ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**. Λειτουργεῖ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 7.30'—3.00'. ☎ 210-38.08.826. Ὑπεύθυνος: Στέφανος Σωτηρίου.

Γιά περισσότερες πληροφορίες παρακαλοῦμε νά ἐπισκέπτεστε τήν ἰστοσελίδα μας: www.pfip.gr



Ὁ κ. Ἀντωνίου καὶ ὁ π. Νικόδημος στὸ χωριὸ τοῦ πρώτου, Ἀμφιθέα Εὐβοίας (21.9.1997).

Ὅλα τὰ παιδιά μεγάλωσαν, ἀποκαταστάθηκαν ἄριστα μέ τις εὐλογίες τοῦ Θεοῦ. Τό φτωχό δωμάτιο ἔγινε μεγάλο γωνιακό οἰκόπεδο, πού τούς ἐχάρισε δίπλα ὁ γείτονας τους, καί μέ τή συμπαράσταση τῆς Π.Ε.Φ.Π. ἔγινε πενταώροφη πολυκατοικία. Ἐκεῖ τώρα ζοῦν οἱ οἰκογένειες τῶν 8 παιδιῶν καί οἱ γονεῖς τους.

Τέτοιες περιπτώσεις εἶχαμε ἰδεῖ πάρα πολλές καί μαζί μέ τό μακαριστό μας Γέροντα Νικόδημο. Αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τῆς Π.Ε.Φ.Π. Νά δίδει τήν παρουσία της μέ λόγο καί μέ ἔργο. Ἐπιτυγχάνονται ἔτσι δύο μεγάλοι σκοποί, χωρὶς τυμπανοκρουσίες.

Ἀπό τή μιά μεριά εἶναι ἡ παντοειδῆς συμπαράσταση στίς Ἄπορες Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Ἑλλάδας μας καί ἀπό τήν ἄλλη δίδεται ἡ εὐκαιρία σέ ὅλους τούς Ἕλληνες νά κάμουν τήν ἐλεημοσύνη τους καί νά βοηθήσουν τούς «ἐλαχίστους ἀδελφούς» μας μέ ὅποιαδήποτε προσφορά-δωρεά τους. Μᾶς συγκινοῦν οἱ Δωρεές ὅλων τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν, τόσο τοῦ Ἑσωτερικοῦ, ὅσο καί τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέ τις προσφορές τους καί μέ τὰ ὠραῖα λόγια καί γράμματα τους.

Εὐχαριστοῦμε θερμά γιά πολλοστή φορά τή Μητέρα Ὁρθόδοξη Ἐκκλη-

σία καί τό Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ.κ. Ἱερώνυμο γιά τήν ἀγαστή συνεργασία καί τή σημαντική προσφορά τροφίμων ἀπό τή Μ.Κ.Ο. τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», καθὼς καί ὀλόκληρο τόν Ἱερό Κλῆρο τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας γιά τήν κυκλοφορία μέσῳ τῶν Παγκαρίων Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱ. Μονῶν, ἀπανταχοῦ Γῆς, **τοῦ Περιοδικοῦ μας «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια».**

Τό Τριμηνιαῖο Περιοδικό μας κυκλοφορεῖ Δωρεάν καί ἀναφέρεται στίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες, ἰδιαίτερα στίς Ἄπορες ἐξ αὐτῶν, καί μάλιστα στίς Ἡρωίδες, ὅπως τις ἀποκαλοῦμε, πολύτεκνες μητέρες.

Εἶναι Ἡρωίδες, διότι πιστεύουν μέ τήν ψυχή τους στό Χριστό, γι' αὐτό δέν ἀποφεύγουν τὰ παιδιά μέ τούς διαφόρους τρόπους παρεμποδίσεως τῆς τεκνογονίας, ἀλλά ρίχνονται στό δύσκολο ἀγώνα τῆς δημιουργίας καί γεννοῦν, ὅσα παιδιά τούς δώσει ὁ Θεός!

Εἶναι Ἑλληνίδες, διότι στηρίζουν οὐσιαστικά τήν Πατρίδα Ἑλλάδα καί συμβάλλουν στήν ἀνανέωση τοῦ πληθυσμοῦ, ἀμβλύνοντας καί μετριάζοντας τό ὀξύτατο καί καταστροφικό ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ τῆς φιλάτης Πατρίδας μας, τό ὁποῖο εἶναι τό κατ' ἔξοχὴν ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ἐπάνω ἀπ' ὅλα τὰ ἄλλα.

Ἡ Πολύτεκνη Μάννα-Μητέρα εἶναι ἡ ΕΣΤΙΑ τῆς Οἰκογένειας. Γεννάει, γαλουχεῖ μέ ἀληθινή ἀγάπη καί στοργή τὰ τέκνα της, τὰ ὁποῖα καί θεωρεῖ ὡς τό μεγαλύτερο θησαυρό της. Μεταδίδει τις ἀθάνατες ἀξίες καί ἀρχές, Πίστη-Πατρίδα-Οἰκογένεια, πού παρέλαβε ἀπό τήν πανάρχαια ἱστορία τῆς Πατρίδας της.

Ὅτι κι ἂν κάμει, ὅτι κι ἂν προσφέρει ἡ Π.Ε.Φ.Π. σ' αὐτές τις Μητέρες καί ἰδιαίτερα στίς Ἄπορες Πολύτεκνες, εἶναι ἐλάχιστος φόρος τιμῆς.

Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι Γονεῖς καί τά παιδιά τους...!

Σέ παλαιότερη ἔρευνα τῆς Π.Ε.Φ.Π., πού ἔγινε ἀπό τόν μακαριστό π. Νικόδημο, τήν ὁποία καί συμπληρώνουμε, ἀποτελεῖ ἀληθινά ἱστορική ἀποκάλυψη, ὅτι «οἱ Ἕλληνες Πολύτεκνοι καί τά παιδιά τους ὑπῆρξαν καί παραμένουν οἱ πρῶτοι ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ὡς πρωταγωνιστές καί ἔθνομάρτυρες σ' ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς Ἐθνικούς Ἀγῶνες!» (βλ. στό Περιοδικό μας «Φίλοι Πολυτέκνων», τ. 24, σελ. 14—17 καί 20—21). Ἡ ἔρευνα αὐτή ἀπέδειξε ὅτι κατά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821 οἱ Πολύτεκνοι ἦσαν τό 70% τοῦ πληθυσμοῦ, τό δέ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἡρώων ἦσαν Πολύτεκνοι ἢ τέκνα Πολυτέκνων.

Μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τῆς 25ης Μαρτίου καί τῆς ὀφειλετικῆς ἀπόδοσης τιμῆς σ' αὐτούς τούς Ἴηρωες, οἱ ὁποῖοι δημιούργησαν οἱ ἴδιοι ἢ μεγάλωσαν μέσα σέ Πολύτεκνες καί Ὑπερπολύτεκνες Οἰκογένειες, ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά τά ὀνόματα μερικῶν ἀπό αὐτούς ἀλφαβητικά.

Ἄνδρουῦτος Ὀδυσ. - 5 π.

Γρηγοράκης Δ. - 4 ἄ.

Δελγιάννης Ἰω. - 8 π.

Διάκος Ἀθαν. - 5 ἄ.

Ζωσιμάδες - 6 ἄ.

Κανάρης Κων. - 7 π.

Καποδίστριας Ἰω. - 8 ἄ.

Κολοκοτρώνης Θεοδ. - 12 ἄ.

(οἱ Κολοκοτρωναῖοι προσέφεραν στό βωμό τῆς Πατρίδας 70 θύματα!).

Κουμπάρης Κ. - 8 ἄ.

Κουντουριώτης Λ. - 8 π.

Μακρυγιάννης Ἰω. - 11 π.

Μαυροκορδάτος Ἀλ. - 4 π.

Μαυρομιχαλαῖοι - 10 ἄ.

Μιαούλης Ἄνδρ. - 5 π.

Μπότσαρης Μάρκ. - 5 π.

Νέγρης Θ. - 4 α.

Πανουργιάς Π. - 8 π.

Παπαφλέσσας - 28 ἄ.

Πετρόμπεης Π. - 5 π.

Σαμουήλ Ἡγούμ. - 11 ἄ.

Σισίνης Γ. - 5 π.

Στουρνάρας Ν. - 6 ἄ.

Τρικούπηδες - 8 ἄ.

Ὑψηλάντης Ἀλ. καί Δημ. - 7 ἄ.

Καί ἄλλοι πολλοί...

[Ὅπου π. = παιδιά (π.χ. 10 π. = Πολύτεκνος μέ 10 παιδιά) καί ἄ. = ἀδέλφια (π.χ. 8 ἄ. = παιδί Πολύτεκνης Οἰκογενείας μέ 8 παιδιά-ἀδέλφια)].

Ὁ τύραννος πολλές φορές ἀφάνισε ὀλόκληρους πληθυσμούς, ὅπως μετά τά Ὁρλωφικά. **Ἄν δέν ὑπῆρχαν οἱ Ἕλληνες Πολύτεκνοι Γονεῖς καί ἰδιαίτερα ἡ Ἑλληνίδα Πολύτεκνη Μάνα νά φέρνει στόν κόσμο καινούργια βλαστάρια**, ἀκολουθώντας τό θέλημα καί τό νόμο τοῦ Θεοῦ, τό Γένος μας θά εἶχε σβῆσει. Παρ' ὅλη τή φτώχεια καί τούς κατατρεγμούς, ὅπως ἔλεγε ὁ Κολοκοτρώνης, «οἱ καλύβες ἦταν γεμάτες παιδιά».

Σήμερα δέν ἔχουμε καλύβες, ἀλλά σπίτια, τά ὁποῖα ὅμως εἶναι ἄδεια ἀπό παιδιά καί τά ὑλικά ἀγαθά, σέ σχέση μέ ἐκεῖνα τά χρόνια, εἶναι ἀκόμη γιά πολλούς ἀρκετά. Ἄς διδαχθοῦμε ἀπό τούς Ἴηρωες τοῦ 1821 καί ἄς ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μας

γιά τή λευτεριά, πρῶτα ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας κι ἔπειτα ἀπό τήν κάθε λογῆς κατευθυνόμενη «κρίση».

**Ζήτη τό 1821!
Ζήτη ἡ Ἑλλάδα!**



Ἡ λειτουργία δέν τέλειωσε!

«...Γνώμες, καρδιές, ὄσοι Ἕλληνες, ὅ,τι εἰστε μὴν ξεχνάτε, δέν εἰστε ἀπό τὰ χέρια σας μονάχα, ὄχι.

Χρωστάτε καί σέ ὅσους ἦρθαν, πέρασαν, θά ῥθοῦνε, θά περάσουν.

Κριτές, θά μᾶς δικάζουν οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί...»

Κωστής Παλαμάς

Άγιορείτης Μοναχός π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ
(1932—† 4. 6. 2014)

Συνεχίζουμε, από τὰ προηγούμενα τεύχη (143 καί 144/2014), τό ὀφειλετικό μας «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο» στό μακαριστό Γέροντα τῆς Π.Ε.Φ.Π. Άγιορείτη Μοναχό π. ΝΙΚΟΔΗΜΟ (Μπιλάλη), γόνο Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας (2ος ἀπό 17 παιδιά, μέ ἐπιζήσαντα τὰ 10).

Παραθέτουμε ἐδῶ τίς συλλυπητήριες Ἐπιστολές τριῶν (3) Μητροπολιτῶν τῆς Ἁγίας Μητέρας μας Ἐκκλησίας, δύο ἐκ τῶν ὁποίων ἀνήκουν στήν Ἑλλαδική Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία καί ὁ τρίτος στήν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας. Μάλιστα, ὁ Σεβ. Μητροπ. Βερατίου κ. Ἰγνάτιος προεξήρχε τῆς θ. Λειτουργίας καί τοῦ 40νθημέρου ἱ. Μνημοσύνου τοῦ ἀεμνήστου π. Νικοδήμου.



1. Ἐν Φλωρίνῃ, τῇ 16ῃ Ἰουνίου 2014.

Πληροφορηθέντες τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀεμνήστου ἰδρυτοῦ καί Ἀντιπροέδρου τῆς «Πανελληνίου Ἐνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.Φ.Π.), Ἁγιορείτου Μοναχοῦ, Γέροντος Νικοδήμου Μπιλάλη, σᾶς ἀπευθύνομεν ὀλοκαρδίους συλλυπητήριους εὐχάς, δεόμενοι ὅπως Κύριος ὁ Θεός κατατάξῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ ἐν σκηναῖς δικαίων καί ἁγίων, προσμετρήσῃ δέ κατά τήν τελικήν κρίσιν τό ἀνεπίληπτον τοῦ ἦθους του, τήν πολυετῆ ἀνεκτίμητον διακονίαν του εἰς τάς πολυτέκνους οἰκογενείας, καί δῆ τάς ἐνδεεῖς καί στερουμένας στοιχειῶν ἀγαθῶν, ὡς καί τήν σπουδαιοτάτην προσφοράν του εἰς τήν Θεολογίαν καί τόν ἀναλλοίωτον Ὁρθόδοξον Μοναχισμόν διά τῆς πρωτοβουλίας ἐπανεκδόσεως τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.

Μετά πολλῶν συλλυπητηρίων εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Φλωρίνης Πρεσπῶν & Ἑορδαίας ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

2. Ξάνθη, 4 Ἰουλίου 2014.

Κύριε Πρόεδρε,

Πληροφορηθέντες τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Ἰδρυτοῦ καί Ἀντιπροέδρου τῆς Π.Ε.Φ.Π. Ἁγιορείτου Μοναχοῦ π. Νικοδήμου, ἐκφράζομεν τήν βαθυτάτην συμπάθειάν μας.

Ὁ μακαριστός Γέρον ἦτο ἰδιαίτερος δραστήριος καί ἀγαπητός, ἀκάματος συμπαραστάτης καί προστάτης τῆς ἑλληνικῆς οἰκογενείας, παρέσχεν διά τοῦ ἔργου του μεγάλην ἀνακούφισιν εἰς τοὺς πολυτέκνους καί πνευματικὴν ὠφέλειαν εἰς τόν πιστόν λαόν καί κατέλιπεν ἰδιαίτεραν παρακαταθήκην εἰς τοὺς συνεχιστάς τοῦ ἔργου του.

Εὐχόμεθα ὅπως ὁ κυριεύων τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου Κύριος τάξη τήν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν σκηναῖς δικαίων.

Μετ' εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

3. Ἐν Βερατίῳ, 24. 6. 2014.

Ἀξιότιμοι κύριοι καί ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,

Ἐπὶ τῷ προσκαίρῳ χωρισμῷ, τοῦ ἐξ ἡμῶν ἐκδημήσαντος καί πρὸς Θεὸν ἐνδημήσαντος πνευματικοῦ ὑμῶν Γέροντος κυροῦ Νικοδήμου Μοναχοῦ, θέλω νά σᾶς ἐκφράσω τὰ εἰλικρινῆ αἰσθήματα συμπαθείας καί – κατ' ἀνθρώπον λέγω – λύπης, λογιζόμενος κατ' ἑμαυτὸν ὁποῖου ἀνδρός πολυτάλαντου, ἀπὸ ἀγάπην Χριστοῦ καί ζῆλον ἱερόν ἐμπορουμένου, ἐστερηθήτε, στυλοβάτου τοῦ κοινωφελοῦς-φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου ὑμῶν, ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν μεγίστας ὑπηρεσίας προσενεγκόντος εἰς τό ὑγιές κῦτταρον τῆς πολυτέκνου χριστιανικῆς οἰκογενείας καί κατ' οἶκον Ἐκκλησίας καί μάλιστα κατὰ τὰς χαλεπὰς ταύτας ἡμέρας.

«Ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν οὕτω καί ἐγένετο· εἶη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον» κατὰ τήν φωνήν τοῦ πολυάθλου Ἰώβ. «Εἰ καί μετέστη ἐξ ἡμῶν, ἀλλ' οὐκ ἀπέστη ἀφ' ἡμῶν τῷ πνεύματι».

Συμφώνως μέ τήν εὐχὴν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας: «Οὐκ ἔστιν οὖν Κύριε, τοῖς δούλοις σου θάνατος, ἐκδημούντων ἡμῶν ἀπὸ τοῦ σώματος, καί πρὸς σέ τόν Θεόν ἐνδημούντων, ἀλλά μετάστασις ἀπὸ τῶν λυπηροτέρων ἐπὶ τὰ χρηστότερα καί θυμηδέστερα, καί ἀνάπαυσις καί χαρά».

Ἐν ψυχῇ συντετριμμένη καί πνεύματι ταπεινώσεως δεόμεθα τοῦ πανοικτίρμονος Κυρίου καί φιλανθρώπου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως τάξη τήν ψυχὴν τοῦ μεταστάντος ἐν σκηναῖς Δικαίων καί χώρα παραδείσου, ὅπου ἡ ἄληκτος χαρά καί αἰωνία εὐφροσύνη εἰς ὑμᾶς δέ τούς περιλειπομένους, τήν ἐξ ὕψους παρηγορίαν καί τήν παράκλησιν τοῦ Παναγίου Του Πνεύματος.

Τό ἔργον τό ὁποῖον προσέφερον ὁ ἀείμνηστος εἶναι ἔργον Θεοῦ. Ὁ Κύριος θά φροντίσῃ καί διὰ τήν συνέχισιν αὐτοῦ, πρὸς ὄφελος καί εὐλογίαν τῆς Πολυτέκνου Οἰκογενείας καί δόξαν τοῦ παναγίου ὀνόματός Του. Μετά πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης διατελῶ.

Ὁ Μητροπολίτης
† Βερατίου, Αὐλώνος καί Κανίνης (Ἀλβανίας) ΙΓΝΑΤΙΟΣ

ΑΝΑΚΘΙΝΩΣΗ

Τό **ΕΤΗΣΙΟ** ἱερό **Μνημόσυνο** τοῦ μακαριστοῦ **Γέροντος ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ** (Μπιλάλη) θά τελεσθεῖ τό **Σάββατο 6 Ἰουνίου, 7.15'—9.30' π.μ.**, στόν ἔναντι τῶν Γραφείων τῆς Π.Ε.Φ.Π. **Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς**, ὁδ. Ἀκαδημίας, Ἀθήνα.

Παρακαλοῦνται οἱ γνωρίζοντες τό Γέροντα, καθώς καί οἱ Φίλοι τῶν Πολυτέκνων καί οἱ Πολύτεκνοι νά παραστοῦν, γιά νά συμπροσενηθοῦμε ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.



Τοιχογραφία 18ου αιώνου.

Ι. Μονή Σίμωνος Πέτρως, Άγιον Όρος.

«Υπήρχε ένας παλαιός νόμος στην Αθήνα, κατά την κρίση μου άριστος, σύμφωνα με τον οποίο, όταν οι νέοι έφταναν στην έφηβική ηλικία, οδηγούνταν στα επαγγέλματα και μάλιστα με τον εξής τρόπο: Τοποθετούνταν φανερά σε όλους τά εργαλεία κάθε επαγγέλματος και οδηγούνταν οι νέοι σ' αυτά και ανάλογα με τό εργαλείο, για τό οποίο τύχαινε νά χαιρείται καθένας και έτρεχε νά τό περιεργαστεί, διδασκόταν και τό έπάγγελμα πού σχετιζόταν με αυτό. Και τούτο, γιατί τό έπάγγελμα πού ταιριάζει με τή φύση μας, πετυχαίνει, ένω εκείνο πού δέν ταιριάζει, άποτυχαίνει. Λοιπόν, τί θέλει νά μου είπει αυτή ή διήγηση; Θέλει νά μου είπει ότι και σύ, άφου έχεις φιλική διάθεση πρós τή φιλοσοφία, δέν πρέπει νά τήν παραμελείς ούτε

νά συνηθίζεις τόν έαυτό σου περισσότερο σε κάτι άλλο από εκείνα πού ανήκουν σ' αυτήν, αλλά νά επιδιώξεις αυτήν, πρós τήν όποία έχεις έκδηλώσει τήν κλίση σου, όχι μόνο γιατί είναι άριστη, αλλά και έπειδή είναι περισσότερο κατάλληλη για τή φύση σου. Και ή παροιμία διδάσκει ότι δέν πρέπει κανείς νά αλλάζει με τή βία τό ρεύμα του ποταμού. Και ή ποίηση δέ θέλει ν' ασχολείται με τό άσμα εκείνος πού γνωρίζει τήν τέχνη νά διευθύνει τούς ίππους. Και τούτο, για νά μή συμβεί τί; Για νά μήν άποτύχεις και στην τέχνη νά διευθύνεις τούς ίππους και στό άσμα». (Άγ. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ε.Π. 37, 289. Μτφρ. Εύαγγ. Θεοδώρου, Όμοτίμου Καθ. Θεολογίας).

Τό μήνυμα του Άγίου πατρός Γρηγορίου του Θεολόγου (329—†25 Ιανουαρίου 390), είναι σαφές. Για τούς νέους πρέπει νά ύπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός, ανάλογα με τίς έμφυτες κλίσεις τους.

Σήμερα, ή έπιτυχής έπιλογή επαγγέλματος του νέου ανθρώπου συνδέεται και με πολυετείς σπουδές, με άγώνα τόσο του ίδιου, όσο και της οικογένειάς του. Γι' αυτό και ό επαγγελματικός προσανατολισμός είναι ένα από τά πιό κρίσιμα προβλήματα πού αντιμετώπιζουν οι νέοι. Και είναι πολλοί οι λόγοι της κρισιμότητας του προβλήματος, έπειδή, κυρίως, μία έπιτυχής σχολική ή παιδαγωγική διάγνωση δέν είναι πάντοτε έφικτή. Η σχετική με τήν έκλογή επαγγέλματος προετοιμασία του έφήβου συνίσταται στην κατάλληλη ύποβοήθησή του, ώστε νά

σχηματίζει σαφή αντίληψη του ἑαυτοῦ του, χωρίς νά ὑπερτιμᾷ ἢ νά ὑποτιμᾷ τίς πνευματικές του δυνάμεις, τίς κλίσεις καί τίς δεξιότητες του. Οἱ παράγοντες πού ἐπηρεάζουν τόν ἐπαγγελματικό προσανατολισμό τῶν νέων εἶναι πολλοί, μποροῦμε ὅμως νά τοὺς κατατάξουμε σέ προσωπικούς καί ἐξωτερικούς. Γιά τοὺς προσωπικούς παράγοντες, ὅπως εἶναι ἡ πνευματική καί σωματική κατάσταση τοῦ νέου-ἐφήβου, ἡ συναισθηματική ὀριμότητα καί ἡ ψυχική ἰσορροπία, ἐπισημαίνουμε ὅτι ἐπηρεάζουν κατά πολύ τήν ἐπαγγελματική του ἐπιλογή. Ὅμως, καί οἱ ἐξωτερικοί παράγοντες, ὅπως ἡ Οἰκογένεια, ἡ Ἐκκλησία, τό Σχολεῖο, οἱ φίλοι, τά ΜΜΕ, ἐπηρεάζουν ἐπίσης τήν ἀπόφασή του.

Γι' αὐτό, τά πρόσωπα πού εἶναι κοντά στό νέο καί τόν ἀγαποῦν, καλόν εἶναι νά συμβάλλουν θετικά στήν κοινωνικοποίησή του, στή διαμόρφωση τῆς προσωπικότητάς του, ἀλλά καί στήν ἐνημέρωσή του. Καί εἶναι σημαντικό νά γνωρίζουν οἱ νέοι ὅτι πολλές φορές ἡ ἐξάσκηση τοῦ ἐπαγγέλματος, γιά τό ὁποῖο σπουδάζουν, μπορεῖ νά μὴν πραγματοποιηθεῖ, τουλάχιστον ἄμεσα, λόγω τῶν γνωστῶν προβλημάτων τῆς κρίσης καί διαφόρων ἄλλων καταστάσεων. Ὅμως, οἱ κοινωνικές καί οικονομικές καταστάσεις δέν εἶναι μόνιμες, ἀλλά εὐμετάβλητες. Ἡ ἐπιλογή, ἐπομένως, κάποιου ἐπαγγέλματος καί ἡ σωστή προετοιμασία τοῦ νέου γι' αὐτό, μπορεῖ νά συμβάλει στή σταθερή ἀπόφασή του γιά πνευματικόν ἀγώνα καί γιά τή δημιουργική ἀνάληψη δραστηριοτήτων.

Γιά τήν προβληματική κατάσταση τῆς ἀνεργίας, ὑπενδυμίζουμε τήν περίπτωση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος γνώριζε καί τό ἐπάγγελμα τοῦ σκηνοποιῦ καί κάλυπτε τίς οικονομικές του ἀνάγκες γιά κάποια διαστήματα. Μία ἀνάλογη πρόταση δά βοηθοῦσε, πιστεύουμε, στήν ὑπέρβαση τῆς ἀπαισιοδοξίας καί τῆς ἀπραξίας πολλῶν, ἀπό τήν ἀδυναμία ἐξάσκησης τῶν ἐπαγγελμάτων τους.

Πρέπει, λοιπόν, νά δώσουμε στους νέους μας (καί ὄχι μόνο) καί ιδιαίτερα στά παιδιά τῶν Πολυτέκνων τή δυνατότητα ἐπιλογῆς (καί ἐκπαίδευσης) κάποιου ἐναλλακτικοῦ (μόνιμου ἢ προσωρινοῦ) ἐπαγγέλματος ἢ τέχνης, πού θά τοὺς χαρίσει τή χαρά τῆς δημιουργίας, ἀλλά καί τήν ἐξασφάλιση ἑνός ἀξιοπρεποῦς εἰσοδήματος. Γι' αὐτό παρακαλοῦμε καί προσκαλοῦμε ὅσους Φίλους ἔχουν κάποια ἐφικτή καί ὑλοποιήσιμη πρόταση-ιδέα νά μᾶς τήν καταδέσουν, εἴτε μέ e-mail: info@pefip.gr , εἴτε μέ ἐπιστολή (γιά τή διεύθυνση, βλ. σελ. 2). Οἱ προτάσεις, ἀφοῦ ἀξιολογηθοῦν, θά δημοσιευθοῦν στήν ἱστοσελίδα μας: www.pefip.gr, ἀπ' ὅπου θά ἐνημερώνονται καί οἱ ἐνδιαφερόμενοι.

Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσους Ἐργοδότες ἀναζητοῦν προσωπικό (ὑπαλλήλους ἢ ἐργάτες). Παρακαλοῦνται νά ἔρχονται σέ ἐπαφή μέ τό Γραφεῖο Εὐρέσεως Ἐργασίας τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. (ὑπεύθυνος: κ. Στέφανος Σωτηρίου, τηλ. 210-38.08.826, e-mail: job@pefip.gr).

Οἱ Πολύτεκνοι ἀδελφοί μας ἔχουν πληγεῖ ἀπό τήν κρίση ὅσο καμία ἄλλη κοινωνική ὁμάδα, ἐνῶ πάρα πολλοί μαστιζονται καί ἀπό τήν ἀνεργία, γι' αὐτό ἡ ἀνεύρεση ἐργασίας εἶναι πραγματικά θέμα ἐπιβίωσης. Ἀναμένουμε...

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς:

«Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!»

(Γράμμα τοῦ Ἁγίου σέ μιὰ κυρία)

«Μοῦ γράφεις πὼς κάτι σέ ἀναστατώνει στὸν ὕπνο. Τρία παιδιὰ ἐμφανίζονται μόλις κλείσεις τὰ μάτια καὶ γελοῦν μαζί σου, σέ χοροιδεῦουν, σέ ἀπειλοῦν καὶ σέ τρομάζουν.

Πῆγες, εἶπες, σέ ἔξυπνους ἀνθρώπους καὶ ἔφαγες φάρμακο. Ἐκεῖνοι σοῦ εἶπαν: «Δέν εἶναι τίποτα»!

Ἐσύ τοὺς εἶπες: «Ἀφοῦ δέν εἶναι τίποτα, διώξτε αὐτό τό τέρας ἀπό μένα! Μά, μπορεῖ νά μήν εἶναι τίποτα ἐκεῖνο πού δέν μ' ἀφήνει νά ἡσυχάσω ἤδη ἔξι μῆνες»; Καὶ ἐκεῖνοι σοῦ ἀπάντησαν: «Ἀλλάξε ἀέρα, πῆγαινε σέ χαρούμενες παρέες, νά τρέφεσαι καλύτερα. Αὐτό εἶναι ἀπλή ὑποχονδρία».

Ξέρω, ἀδελφή, τέτοιους «ἔξυπνους». Αὐτοὶ ἔπιασαν στό στόμα τους ἔτσι μερικές λέξεις ὅπως «ὑποχονδρία», «τηλεπάθεια», «αὐθυποβολή», μέ τίς ὁποῖες προσπερνοῦν τήν ἀδιαμφισβήτητη πνευματική πραγματικότητα καί σέ καθημερινή βάση μιλοῦν στὸν ἀέρα, μέ ἐλαφρότητα καὶ ἄγνοια σάν νά μιᾶ τό κρασί.

Ἐγὼ πιστεύω ὅτι αὐτὰ τὰ τρία παιδιὰ πού ἐμφανίζονται, εἶναι τὰ ἴδια ἐκεῖνα τρία δικὰ σου παιδιὰ, πού ἐσύ, κατὰ τήν προσωπική σου ὁμολογία, νέκρωσες πρὶν ὁ λαμπερός ἥλιος τὰ φιλήσει ζωντανά. Καί αὐτὰ τώρα σέ ἐκδικοῦνται. Καί ἡ ἐκδίκηση τῶν νεκρῶν εἶναι πολὺ φορικαλέα!

Ἀπὸ τὰ βιβλία δά θυμηθεῖς τό Μάκβεθ ἢ πὼς τό πνεῦμα ἑνός νεκροῦ ἀνθρώπου σκότωσε τὸν Ἄγγλο βασιλιά. Διάβασες ὅπωςδῆποτε πὼς ὁ βασιλιάς Βλαδίσιλαβ, δολοφόνος τοῦ βασιλιᾶ Βλαδίμηρου, δολοφονήθηκε ἀπὸ τό πνεῦμα τοῦ Βλαδίμηρου.

Ὅμως, ἴσως διάβασες γιά τήν ἀκόλουθη περίπτωση. Ὁ Βυζαντινός βασιλιάς Κώνστας εἶχε ἀδελφὸ τό Θεοδόσιο, τὸν ὁποῖο δέν ἀγαποῦσε, ἐπειδὴ φοβόταν νά μήν τὸν ρίξει ἀπὸ τό θρόνο. Γι' αὐτό ὁ Κώνστας ἀνάγκασε τό Θεοδόσιο νά γίνεῖ διάκονος. Ἀλλὰ ὁ φόβος δέν ἄφηγε τό βασιλιά οὔτε τότε.

Τελικὰ ὁ βασιλιάς ἀποφάσισε νά ἐγκληματῆσει. Κανόνισε ὥστε νά σκοτώσουν τό Θεοδόσιο. Ὅταν πέτυχε τό δόλιο σκοπὸ του, ἀνέπνευσε ἡ ψυχὴ του νομίζοντας ὅτι γιά πάντα ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὸν ἀντίπαλό του.

Ὅμως ὁ ἀδάξιδε φανταστικῶς ὅτι οἱ νεκροὶ εἶναι πιά δυνατοὶ ἀπὸ τοὺς ζωντανούς καί ὅτι ἐκεῖνος πού σκοτώνει ἀδῶ ἀνθρωπο στήν πραγματικότητα δέν νικᾷ, ἀλλὰ παραδίδει τὰ ὄπλα μπροστά στό νεκρό. Μετά ἀπὸ αὐτό, μιὰ νύχτα, ὁ δολοφονημένος διάκονος Θεοδόσιος ἐμφανίστηκε στὸν ἀδελφὸ του, τό βασιλιά, μέ ἕνα ποτήρι αἷμα πού ἄχνιζε καί φώναξε μέ φοβερὴ φωνή: «Πιές ἀδελφέ»!

Ὁ βασιλιάς ἀναπήδησε, ξεσήκωσε ὅλο τό παλάτι, ὅμως κανέναν δέν ἤξερε νά τοῦ πεῖ τίποτα.

Μιὰ ἄλλη νύχτα ἐπαναλήφθηκε ἡ ἴδια σκηνή: Ὁ διάκονος μέ ἕνα ποτήρι αἷμα καί τὴ φορικτὴ κραυγὴ: «Πιές ἀδελφέ»!

Ὁ βασιλιάς ξεσήκωσε ὅλη τήν Κωνσταντινούπολη, ὅμως ὅλοι τὸν χάζευαν, ὅπως ἐσένα ἐκεῖνοι οἱ ἔξυπνοι, πού σέ στέλνουν στὸν καθαρό ἀέρα καί στήν



καλύτερη κουζίνα. Πάλι μιά νύχτα επαναλήφθηκε τό ίδιο. Τελικά, ό βασιλιάς Κώνστας βρέθηκε ξαφνικά ένα πρωί νεκρός στό κρεβάτι του.

Διαβάσεις τήν Άγία Γραφή; Έχει έχουν ειπωθεϊ όλα, όλα έχουν εξηγηθεϊ, πώς και γιατί οί νεκροί εκδικουονται τούς ζωντανούς. Διάβασε άλλη μιά φορά γιά τόν Κάιν, ό όποιος λόγω τής δολοφονίας του αδελφου του, πουνθενά και ποτε δεν έβρισκε ειρήνη... Θα καταλάβεις τί σε βασανίζει και γιατί. Θα καταλάβεις ότι ό κόσμος των δολοφονημένων είναι πιό δυνατός από τούς δολοφόνους τους και εκδικείται φοβερά. Πρώτα κατάλαβε αυτό και κατανόησε το. Ύστερα κάνε ό,τι μπορείς γιά τά σκοτωμένα παιδιά σου.

Και ό έλεήμων Θεός, στον Όποιο δεν υπάρχουν νεκροί, θά σε συγχωρήσει και θά σου χαρίσει ειρήνη. και όσο γιά όλα εκείνα πού πρέπει νά πράξεις ρώτησε τήν Έκκλησία.* Οί ιερείς τά ξέρουν. Ό Θεός νά σε έλεήσει.

(Άγιου Νικολάου Βελιμίροβιτς, «Δρόμος χωρίς Θεό δεν άντέχεται», Τεραποστολικές επιστολές Α', εκδόσεις «Έν πλῶ», Αθήνα 2008).



Ό Χριστός κλαίον κρατεί στό Χέρι Του έκτρομένο έμβρο!

* Η Άγία μας Έκκλησία, εκτός από τό επιτίμιο-κανόνα πού κάθε Πνευματικός, ανάλογα μέ τήν περίπτωση, θά όρίζει γιά τό φοβερό άμάρτημα τής Έκτροσης, συνιστά δεραπεντικά τήν έλεημοσύνη και τήν άναδοχή απόρων, άβαπτίστων παιδιών.

Τό συνοπτικό Βίο του μεγάλου αυτού Σέβρου Άγιου (1880—†1956), καθώς και άποσπάσματα από έργο του οί ενδιαφερόμενοι μπορούν νά αναγνώσουν στην ιστοσελίδα: www.impantokratoros.gr/nikolaos-velimirovits.el.asp

ΞΕΡΕΤΕ τί είναι και τί προσφέρει ό ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Άγεννήτου Παιδιοῦ»);

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ οσωτά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — και τής έφηβικής και προεφηβικής ηλικίας νέες, αλλά και γενικά τούς ΝΕΟΥΣ—, ώστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στην τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ, ούτε τί χειρουργική ούτε τί φαρμακευτική, έσω κάποιων ώρων και ήμερών, μέ όποιαδήποτε μορφή άντιουλληπτικών: «κάπι έπομένης ήμέρας» κ.λπ., όπως και μέ «σπιράλ», πού είναι πρώιμη ΕΚΤΡΩΣΗ-ΦΟΝΟΣ, άλλ' ούτε και μέ ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οί Τεροι Κανόνες τής Έκκλησίας μας-ΚΑ' Άποστολ. κ.ά.- «κανονίζουν» τήν έκτρωση μέ πολυετή στέρση τής θ. Κοινωνίας και τί στείρωση μέ Ζετή άφορισμό!). Συνυπεύθυνοι είναι και οί άνδρες-σύζυγοι, αλλά και «σύντροφοι», όπως και οί ιατροί, οί φαρμακοποιοί και οί λοιποί συνεργούντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», αλλά και ΕΓΓΑΜΗ, πού αντιμετωπίζει πειρασμό ή κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ή ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, άς μή δυσκολεθθί νά επικοινωνήσει μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάεται και συνεργάζεται μέ τήν Π.Ε.Φ.Π. Τό ίδιο ισχύει και γιά όσους γνωρίζουν έγκύους, πού κινδυνεύουν νά όδηγηθούν σε έκτρωση. Γράψτε ή τηλεφωνήστε ή έπισκεφθήτε μας. Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ είναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ έπίσης και άποφυγή από τά «Κέντρα Οικογενειακού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», πού συνητοούν άντιούλληψη, αλλά και ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά από τέτοια κέντρα, πού δυοτιχώς προπαγανδίζονται και διαφημίζονται πιεστικά... Ζητήστε μας οχετικά έντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, όπως και κάθε παρεομένη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθήτε και έμπειρο Πνευματικό.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-38.38.496, 38.22.586, FAX: 38.39.509.

Άφήστε με
νά ζήσω!



Α΄. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Συνέχεια από τό εξώφυλλο.

«Είμαστε υπόχρεοι απέναντι στον Κύριο για τις ευλογίες που μᾶς ἔδωσε!...».

Ἀγαπητή Π.Ε.ΦΙ.Π.

Σέ μία ἐποχή πού ἡ ἔννοια κρίση κυκλοφορεῖ μόνο μέ τόν ὑλικό της μανδύα, ἐμεῖς οἱ Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί καλοῦμαστε νά τῆς δώσουμε τήν πνευματική της διάσταση μέ τήν «καλή μαρτυρία» μας. Πόσο μάλιστα οἱ Πολύτεκνοι, οἱ ὁποῖοι, ὅσο καί νά φαίνεται περίεργο, εἴμαστε υπόχρεοι απέναντι στον Κύριο για τις ευλογίες που μᾶς ἔδωσε, μέσα



ἀπό τίς χαρές καί τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Ἄλλωστε, ἡ πολυτεκνία δέν εἶναι προϋπόθεση σωτηρίας γιά τόν ἄνθρωπο. Εἶναι μεγάλο ἐργαλεῖο γιά τήν καταπολέμηση τῶν παθῶν ἄνωθεν δοθέν. Ἡ καλλιτεκνία ὁμως εἶναι, κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τό Χρυσόστομο.

Ἄς κάνουμε λοιπόν τόν ἀγώνα μας γιά νά γινόμαστε καλλιτεκνοί καί ὁ Χριστός μας θά εὐλογεῖ κάθε προσπάθειά μας πρὸς αὐτήν τήν κατεύθυνση. Καλή κι εὐλογημένη Σαρακοστή.

Ν. Θεοσ/νίκης, 1.3.2015.

Θεολόγος-Βαῖα Θεολόγου καί τά 9 τέκνα (γεννημ. ἀπό 1999 ἕως 2012)

Σχόλιο Συντάξεως: Μία ὄντως ἑλληνορθόδοξη Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια, πού μόνο ἡ θεά τῆς φωτογραφίας της μᾶς δίνει αἰσιοδοξία καί δύναμη νά συνεχίζουμε τόν ἀγώνα μας καί νά πιστεύουμε ὅτι ἡ Ὁρθόδοξη Ἑλλάδα μας δέν πρόκειται νά χαθεῖ ὅσο ὑπάρχουν τέτοιες Οἰκογένειες.

Ὁ πατέρας, κ. Θεολόγος, ἐργάζεται σέ Ἐταιρεία Πετρελαιοειδῶν, ἐνῶ ἡ μητέρα, κα Βαῖα, ἀσχολεῖται μέ τήν ἀνατροφή τῶν πολλῶν παιδιῶν τους. Ταυτόχρονα, ὡς Πτυχ. Χημικός, **παράδειδει δωρεάν μαθήματα στό Κοινωνικό Φροντιστήριο** τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμ. Θεοτόκου Ὁραιοκάστρου. Ἡ ἡρώιδα μητέρα μέ μεγάλο ἀγώνα πῆρε τό πτυχίο της τέλος τοῦ 2014.

Ἐκτενή ἀναφορά στήν κοινωνική προσφορά καί τήν ὀρκωμοσία της ἔκανε ἡ Ἐφημ. «Δημοκρατία» (27. 12.

2014, σελ. 31), μέ τίτλο: «**«Μάθημα» ἀνθρωπιάς καί ἀλληλεγγύης ἀπό μητέρα ἐννέα παιδιῶν**». Ἐκεῖ ἡ κα Βαῖα, μεταξύ ἄλλων, δήλωσε: «Οἱ δυσκολίες ἦταν πολλές, εἰδικά στίς ἐξεταστικές περιόδους. Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ τά κατάφερα. Στήν ὀρκωμοσία εἶχα γύρω μου ὅλα τά παιδιά μου, ἡ χαρά ἦταν ἀνείπωτη. **Ὅσα βάρη κι ἄν κουβαλᾶμε, ὀφείλουμε νά βοηθᾶμε τόν συνάνθρωπό μας, ὁ Θεός μας ἀνταποδίδει πάντα τό καλό**».

Εὐχόμεστε στή χαριτωμένη Οἰκογένεια, παρά τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς, ἰδιαίτερα αὐτή τήν ἐποχή τῆς κρίσεως, νά ἔχουν πάντα αὐτή τήν αἰσιοδοξία καί τήν πίστη τους στόν Τριαδικό Θεό μας, καί νά μὴν ξεχνᾶνε ὅτι: **«πᾶσα δόσις ἀγαθῆ καί πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον ἀπό τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων...»** (Ἀ΄ Ἰακ. 1, 17).

«Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολὺ πού ἀπλᾶ ξέρουμε ὅτι εἶστε δίπλα μας...».

Ἀγαπητοί «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων» καλὴ σας ἡμέρα καὶ ὁ Ἅγιος Διονύσιος πού ἐορτάζει σήμερα νά σκέπει καὶ νά ἐνισχύει τὸ ἔργο σας, πού πραγματικά εἶναι γιὰ τοὺς πολυτέκνους μία ἡλιαχτίδα καὶ ἔνδειξη ἐκτίμησης στὸν ἀγώνα πού κάνουν στοὺς χαλεπούς, σέ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, καιροὺς πού βιώνει ἡ χώρα μας.

Εἴμαστε πολυτέκνη οικογένεια, μέ ἑπτὰ (7) ἀνήλικα παιδιά (1991—2010) ἐκ τῶν ὁποίων ἓνα εἶναι μέ σύνδρομο Down, πού μᾶς ἔχετε προσφέρει κατὰ καιροὺς τὴ βοήθειά σας καὶ θερμῶς εὐχαριστοῦμε γι' αὐτό.

Ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας, γιὰ νά ρωτήσουμε ἂν ὑπάρχει ἀπό μέρους σας δυνατότητα γιὰ κάποια βοήθεια πρὸς τὴν οικογένειά μου πού ἐσεῖς κρίνετε.

Σέ κάθε περίπτωση παρακαλῶ πολὺ νά ἀξιολογήσετε τίς ἀνάγκες τῶν οικογενειῶν πού ἔρχονται σέ ἐπαφή μαζί σας, προκειμένου νά μὴ στερηθεῖ κάποιος ἀήλιος γιὰ ἐμᾶς.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολὺ πού ἀπλᾶ ξέρουμε ὅτι εἶστε δίπλα μας...

N. Ἀττικῆς 17.12.2014.

X. Π.

«Χρειαζόμαστε τὴ βοήθειά σας... Παρακαλοῦμε μὴ μᾶς ξεχάσετε...».

Ἀγαπητοί «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων».

Τὴν τελευταία φορά πού ἔλαβα τὸ Περιοδικό σας ἔμαθα ὅτι ὁ Σεβαστός πατὴρ Νικόδημος ἐκοιμήθη καὶ ληυήθηκα πολὺ. Θέλω νά ἐκφράσω τὰ συλλυπητήριά μου, «αἰωνία του ἡ μνήμη».

“Ὅσες φορές ἔγραφα ἀπευθυνόμενος στὸ μακαριστὸ τώρα πατέρα Νικόδημο καὶ πάντα μᾶς ἔδινε ἀπλόχερα τὴ βοήθειά του. Τώρα ἀπευθύνομαι σ' ἐσᾶς, ἀγαπητοί μου Φίλοι. Χρειαζόμαστε τὴ βοήθειά σας γιὰ τίς Ἅγιες μέρες πού ἔρχονται. Τὰ προβλήματά μου τὰ γνωρίζετε. Παρακαλοῦμε μὴ μᾶς ξεχάσετε. Ἐγὼ καὶ τά πέντε (5) παιδιά μου θά προσευχόμαστε γιὰ τὴ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ πατέρα Νικοδήμου...”

N. Αἰτωλ/νίας, 1.12.2014.

Ὁ Θεὸς νά σᾶς ἔχει καλᾶ.

Γεωργία Λ.

«Συνεχίζουμε τὸν ἀγώνα μας μέ ὑπομονή κι ἐλπίδα στὸ Θεό».

Ἀγαπητοί Φίλοι, χαίρετε.

Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὰ Δῶρα τῆς Ἀγάπης πού μᾶς στέλνετε! Εἶναι ὄμορφο καὶ γλυκὸ τὸ συναίσθημα πού νοιώθεις ὅτι ἐκτός ἀπ' τὸ Θεό σέ σκέφτονται καὶ σέ βοηθοῦν συνάνθρωποί σου, πού οὔτε κἂν τοὺς γνωρίζεις!

Συνεχίζουμε τὸν ἀγώνα μας μέ ὑπομονή καὶ ἐλπίδα στὸ Θεό. Δέν παραλείπονται τὰ οικονομικά προβλήματα, οἱ δοκιμασίες, οἱ πειρασμοί, τὰ ἀνθρώπινα λάθη μέσα στὴν οικογένειά μας, ἀλλὰ ποιά εἶναι ἡ διαφορά στοὺς Χριστιανούς πού ἀγωνίζονται; Ὅτι δέν τὸ βάζουμε κάτω! Συμμετοχὴ στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καὶ προσευχή!...

Ἡ Οἰκογένειά μας (μέ 8 π., γεν. 1992—2006) σᾶς εὐχεται χρόνια εὐλογημένα μέ ὅ,τι ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς γιὰ τὸν καθένα μας καὶ ἡ νέα χρονιά νά εἶναι καλύτερη γιὰ τὴ Χώρα μας, πού ζεῖ δύσκολες καταστάσεις!

N. Ἀχαΐας, 26.1.2015.

Οἶκογ. Θεοφάνη καὶ Φωτεινῆς Ὁρτεντίου

Σχόλιο Συντάξεως: Τὰ παραπάνω Γράμματα τῶν ἀδελφῶν μας Πολυτέκνων μιλοῦν ἀπὸ μόνον τους καὶ δέν χρειάζονται ἰδιαίτερο σχολιασμό. Συ-

νιστοῦμε μόνον στοὺς Φίλους-Συμπαραστάτες τῆς Π.Ε.Φ.Π. νά τὰ διαβάσουν προσεκτικὰ καὶ νά μὴν τὰ προοσπεράσουν.

Οικογένεια Μαρίας, χήρας π. Ἀχιλλέα, ΜΕΣΙΓΚΟΥ, μέ ἕξι (6) παιδιά, γεννημένα ἀπό 2000 ἕως 2014, Ν. Θεσ/νίκης.



ἀλλῆλ᾽ μένομε στό ἐνοίκιο. Κι ὅπως καταλαβαίνετε δυσκολεύομαι πολύ νά τά βγάῶ πέρα.

Ν. Θεσ/νίκης, 16. 12. 2014.

Σχόλιο Συντάξεως. Γνωρίσαμε τήν Οἰκογένεια λίγους μήνες μετά τήν αἰφνίδια κοίμησι τοῦ πατέρα, μακαριστοῦ π. Ἀχιλλέως. Ἡ χηρεία καί ἡ ὀρφάνια εἶναι ὄντως ἀπό τοὺς δυσκολοτέρους σταυρούς, πού καλοῦνται νά σηκώσουν τά μέλη μιᾶς οἰκογενείας, ὅταν μάλιστα ὁ ἐκλιπὼν εἶναι νέος στήν ἡλικία καί τά παιδιά εἶναι μικρά. Ὅμως, ὁ Πανάγαθος καί φιλόανθρωπος Θεός «ὀρφανόν καί χήραν ἀναλήψεται...» (Ψαλμ. 26, 147), λαμβάνει ὑπό τήν προστασία Του τά ὀρφανά καί τή χήρα καί χαρίζεται στούς πιστεύοντας ἀπλόχερα τήν ἐξ ὕψους παρηγορία καί ἐνίσχυση.

Ὁ Ἅγιος Παῖσιος ὁ Ἄγιορείτης ἀναφερόμενος στά ὀρφανά παιδιά, ἔλεγε: «Τά ἀγαπάει ὁ Θεός φυσιολογικά πιό πολύ καί τά ἔχει μεγαλύτερη ἐγνοια. Σ' αὐτά τά παιδιά δίνει περισσότερα δικαιώματα σ' αὐτή τή ζωὴ ἀπό ὅ,τι στά ἄλλα παιδιά. Ἄν τό ὀρφανό γυρίζῃ τό κουμπί στήν καλωσύνη, προ-

Ἄγαπῆτοί ἀδελφοί,
Σᾶς στέλνω αὐτό τό γράμμα γιατί εἶμαι ΧΗΡΑ μέ 6 παιδιά, τά ὁποῖα εἶναι ὀρφανά ἀπό πατέρα. Ὁ σύζυγός μου ἦταν Ἱερέας καί ἐκοιμήθη στίς 6. 8. 2014, ἀπό ἀνεύρυσμα ἄορτῆς. Τά ὀνόματα καί οἱ ἡλικίες τῶν παιδιῶν μου εἶναι: 1) Γλυκερία, 15 ἐτῶν, 2) Γεώργιος, 11 ἐτῶν, 3) Φωτεινή, 5 ἐτῶν, 4) Στέφανος, 3 ἐτῶν, 5) Θεοφανή, 2 ἐτῶν, καί 6) κορίτσι ἀβάπτιστο, 6 μηνῶν.

Θά ἠθέληα νά σᾶς παρακαλέσω νά μέ βοηθήσετε, γιατί ἡ σύνταξη τοῦ ἄντρα μου εἶναι πολύ μικρή (δέν εἶχε πολλὰ χρόνια ὑπηρεσίας) καί δέν ἔχουμε δικό μας σπίτι, Μέ ἐκτίμηση, ἡ Πρεσβυτέρα Μαρίας Μεσιγκου

οδεύει πολύ. Ἐνῶ, ἂν πῆ: «ἐγὼ ταλαιπωρήθηκα, ὅποτε τώρα κι ἐγὼ θά ταλαιπωρήσω ἄλλους», καταστρέφεται». Γέροντος Παῖσιου Ἄγιορείτου, «Λόγοι Β', Πνευματικὴ Ἀφύπνιση», Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστῆς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσ/νίκης, 2014¹⁶, σελ. 126).

Εὐχόμεσθε στήν Πρεσβυτέρα καί τά χαριτωμένα παιδιά της νά ἔχουν πίστη καί ἐλπίδα στόν Δεσπότη Χριστό καί νά εἶναι βέβαιοι ὅτι τώρα ὅσο ποτέ ἄλλοτε ἔχουν Πατέρα τους τόν Ἐπουράνιο Θεό, ὁ Ὅποιος εἶναι «**Πατέρας τῶν ὀρφανῶν καί Συμπαραστάτης τῶν χηρῶν**» («πατὴρ τῶν ὀρφανῶν καί κριτοῦ τῶν χηρῶν», Ψαλμ. 67, 6).

Ἡ μικρὴ καί πτωχὴ Π.Ε.Φ.Π., μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀπανταχοῦ Φίλων τῶν Πολυτέκνων, θά συνδράμει καί αὐτὴ τήν Οἰκογένεια στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ, ὅπως καί τίς παρόμοιες περιπτώσεις τοῦ μητρώου της.

Οικογένεια Ιώβ και Σωτηρίας ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, με ξί (6) παιδιά (ένα στον ουρανό), γεννημένα από 2008 έως 2014, Νομός Αττικής.

Ο πατέρας είναι τό 3ο τέκνο της Υπερπολύτεκνης Οικογενείας Γρηγορίου και Έλενης Άλεξοπούλου, με 8 παιδιά, γεννημ. 1977—1988 (ένα στον ουρανό). Ο πατέρας του Γρηγόριος, ήδη μακαριστός (1945 — † 2013), ήταν θερμός Φίλος και Συνεργάτης της Π.Ε.ΦΙ.Π. και διετέλεσε επί σειρά ετών Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της (βλ. «Φιλοπολυτεχνικό Μνημόσυνό» του στο Περιοδικό μας, Ε.Π.Ο., τ. 139/2013, σελ. 14—15). Από τὰ ἀδέλφια του, ὁ 4ος ἀδελφός Βασίλειος είναι Ιερέας, ἔγγαμος με 2 παιδιά. Ἐνῶ ἔγγαμος με 3 παιδιά εἶναι καὶ ὁ 6ος ἀδελφός του Ἀμβρόσιος.



Ἡ μητέρα, κα Σωτηρία, εἶναι τέκνο της Πολύτεκνης Οικογενείας Παναγιώτου καὶ Αἰκατερίνης Κόλληλα, με 4 παιδιά (1980—1989), εἶναι δέ πτυχιούχος Μουσικολογίας της Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ὑπηρετεῖ ὡς δασκάλα Μουσικῆς στήν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση.

Ἡ ὡραία οἰκογενειακή τους φωτογραφία εἶναι ἀπό τή βάπτισμα τοῦ 5ου παιδιοῦ τους Παναγιώτη, πού τελέσθηκε στίς 28 Ὀκτωβρίου 2014, στόν Ιερό Ναό Ἀγίου Ταξιάρχων Μενιδίου. Τό μυστήριο τέλεσε ὁ σεβαστός π. Νικόλαος Πουρσανίδης, ἡ Πρεσβυτέρα τοῦ ὁποῖου, Αἰκατερίνη, ἔχει ἀναδεχθεῖ τήν κα Σωτηρία. Ἀνάδοχοι τοῦ μικροῦ Παναγιώτη ἦσαν ὁ θεῖος τοῦ κ. Ιώβ κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος καὶ ὁ κ. Ἀναστάσιος Ἀναστασόπουλος.

Ὁ κ. Ιώβ διατηρεῖ κατάστημα κατασκευῆς χειροποίητων ὑποδημάτων καὶ ἐπιδιόρθωσης ὑποδημάτων, με τήν ἐπωνυμία: «Τό Τσαγκαράδικο τοῦ κυρ-Παναγιώτη» (ὁδ. Καλλιδρομίου 36, Ἀθήνα, τηλ. 210.38.42.733). Τό κατάστημα, πού εἶναι ἀπό τὰ παλαιότερα τῶν Ἐξαρχείων, παρέλαβε ἀπό τό θεῖο καὶ κουμπάρο του κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο, συνταξιούχο πλέον, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζεται ἀπό τή βαθειά του εὐσέβεια, τήν ἐργατικότητα καὶ τήν ἀγάπη του πρὸς τό συνάνθρωπο, ὅπως καὶ ὁ κ. Ιώβ.

Πρόκειται γιά μία χαριτωμένη, εὐσεβή, ἐλληνορθόδοξη Οικογένεια με βαθιές ρίζες Πολυτεχνικῆς Παράδοσης. Εὐχόμαστε στό νεοφώτιστο μικρό Παναγιώτη καὶ στά ἄλλα τους παιδιά νά μιμηθοῦν τούς γονεῖς τους καὶ νά τούς ξεπεράσουν στήν εὐσέβεια καί, ἐάν ὁ Θεός εὐδοκήσει, στήν Πολυτεχνία.

Β'. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

«Στήν Πολύτεκνη Οικογένεια υπάρχουν κάποιοι άφανείς ήρωες...».

Άγαπητοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων, θά ἤθελα νά σᾶς συγχαρῶ γιά τό σημαντικότερο ἔργο πού ἐπιτελεῖτε...

Γιά τόν Ἄγιορείτη μοναχό π. Νικόδημο Μπιλάλη, ὅ,τι καί νά πῶ εἶναι ἐλάχιστο. Μόνον ὁ Θεός γνωρίζει τήν ἀξία τῆς προσφορᾶς του στήν Πολύτεκνη Οἰκογένεια στήν Ἑλλάδα μας καί στήν κοινωμία. Ἄν καί μοναχός, εἶχε μιά τεράστια οἰκογένεια, τοὺς Πολυτέκνους, πού στήριζε καί βοηθοῦσε. Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του...

Θά ἤθελα νά κάνω μιά ἐπισήμανση. Στήν πολύτεκνη οἰκογένεια υπάρχουν κάποιοι άφανείς ήρωες πού εἶναι τά Ἀδέλφια-παιδιά. Αὐτά σηκώνουν μεγάλο βάρος τῶν οἰκογενειακῶν ὑποχρεώσεων, καί ἰδιαίτερα τά πρῶτα μεγάλα κορίτσια πού πολλές φορές ἀντικαθιστοῦν τή μάνα στό ἔργο της ὅταν αὐτή εἶναι ἄρρωστη ἢ κουρασμένη κλπ. Γι' αὐτά τά παιδιά πού κανέναν δέν τά ἔχει βραβεύσει, ἀξίζει ν' ἀναφέρουμε λίγα λόγια Εὐχαριστίας. Τήν ἀμοιβή τους θά τήν πάρουν ἀπό τόν Θεό, πού γνωρίζει τοὺς κόπους τῶν ἄφανῶν.

Καλή Χρονιά σέ σᾶς καί ὀθλους τοὺς Πολυτέκνους ἀδελφούς μας.

Ν. Ἀχαΐας, 13.1.2015.

Ἐλένη Π.

«Θαυμάζω εἰλικρινά αὐτές τίς οἰκογένειες καί προσεύχομαι γι' αὐτές...».

Άγαπητοί Φίλοι τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. σᾶς χαιρετῶ.

Εἶμαι κι ἐγώ παιδί Πολυτέκνης Οἰκογένειας (4 παιδιά) καί ἔχω τρία παιδιά. Ἡ μητέρα μου Μαρία Μπάστα ἦταν συνδρομητριά σας. Ἀπεβίωσε στίς 5.9.2013. Ἦταν πιστή καί ἐλεήμων καί θέλω νά τῆς μοιάσω.

Σᾶς παρακαλῶ νά δεχθεῖτε μιά μικρή προσφορά στή μνήμη της. Δέν εἶμαστε πλούσιοι, ἀλλά ὁ Θεός εἶναι μέγανος...

Παίρνω τό Περιοδικό σας ἀπό τίς ἐκκλησίες ἀνελλιπῶς. Θαυμάζω εἰλικρινά αὐτές τίς Οἰκογένειες καί προσεύχομαι γι' αὐτές, ὁ Θεός νά τοὺς δίνει δύναμη καί πίστη. Τό ἴδιο εὐχομαι καί σέ σᾶς καί πάντα νά σᾶς βοηθάει στό ἔργο πού ἐπιτελεῖτε.

Σᾶς εὐχαριστῶ καί ὁ Θεός νά εὐλογεῖ ἐσᾶς καί τίς Πολυτέκνες Οἰκογένειες.

Ν. Ζακύνθου, 23.1.2015.

Χαράλαμπος καί Μαγδαληνή Μπάστα

«Θαυμάζω τίς πολύτεκνες οἰκογένειες,... μέ συγκινοῦν οἱ φωτογραφίες...».

Άγαπητοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων.

Σᾶς χαιρετοῦμε μέ πολλή ἐκτίμηση καί σεβασμό γιά τό ὠραῖο ἔργο πού κάνετε βοηθώντας τίς Πολυτέκνες Οἰκογένειες, πού ἔχουν πολλή ἀνάγκη βοήθειας. Παίρνω τό Περιοδικό σας καί θαυμάζω τίς Πολυτέκνες Οἰκογένειες, μέ περισσότερο μέ συγκινοῦν οἱ φωτογραφίες μέ τά «ἀγγελιοῦδια» παιδιά τῶν Πολυτέκνων.

Σᾶς στέλνω ἕνα μικρό βοήθημα καί εὐχομαι ἀπό καρδιάς ὁ καινούριος χρόνος 2015 νά φέρει ὑγεία καί εἰρήνη σέ ὄλο τόν κόσμο, γιατί ζοῦμε δύσκολα χρόνια κι ἔρχονται καί χειρότερα.

Καναδάς, 26.1.2015.

Μ. Κ.

Σχόλιο Συντάξεως.

Πάντα μᾶς συγκινοῦν οἱ Ἐπιστολές τῶν Φίλων-Συμπαραστατῶν μας, πού μᾶς δίνουν δύναμη νά συνεχίζουμε τό δύσκολο ἔργο μας.

Τοὺς εὐχόμαστε νά εἶναι πάντα καλά καί νά συνεχίζουν μέ ἔνθεο ζήλο τῇ φιλοπολυτεκνικῇ τους δράσει, παρακινώντας καί ἄλλους, φίλους, συγγενεῖς καί γνωστούς τους.

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ μικρός Λουκάς (2007–19. 11. 2014)

Ὁ 7χρονος Λουκάς εἶχε σοβαρό πρόβλημα μέ τήν καρδιά του, γιά τό ὁποῖο ὑποβλήθηκε σέ τρεῖς χειρουργικές ἐπεμβάσεις. Μετά τήν 3η ἐπέμβαση ὑπέστη ἀναρρόφηση, δέν ὀξυγονώθηκε ὁ ἐγκέφαλός του καί ἔκτοτε παρέμεινε «φυτό» ἕως τήν ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του. Σχετική ἀναφορά εἶχε κάνει στά ὑπ' ἀριθμόν 125 καί 128/2010 τεύχη τῆς «Ἑλληνορθόδοξης Πολύτεκνης Οἰκογένειας» ὁ Διευθυντής συντάξεως τοῦ Περιοδικοῦ μακαριστός π. Νικόδημος Μπιλάλης.



Ἡ Οἰκογένεια τοῦ Λουκά, αἰσθάνεται τό χρέος νά εὐχαριστήσῃ θεοῦ τόν ἀείμνηστο π. Νικόδημο, ὁ ὁποῖος ἀγάπησε ἐκ βάθους καρδίας τό Λουκά καί τόν κατέστησε γνωστό στήν εὐρύτερη Οἰκογένεια τῆς Π.Ε.Φ.Π. Ἐπίσης ἐγκάρδιες εὐχαριστίες ἐκφράζει σέ ὅλους ὅσοι συμπαραστάθηκαν ἠθικά μέ τήν προσευχή τους ἀπό ὅλες τίς γωνιές τῆς Ἑλλάδος, τό Ἅγιον Ὄρος, ἀλλά καί τό ἔξωτερικό.

Συλλυπούμεθα θεοῦ τούς γονεῖς του Ἄριστεῖδη καί Ἄννα Μπιτζένη, τίς ἀδελφές του Εὐτυχία καί Ἐλένη, τόν παππού του Σωτήριο καί τή γιαγιά του Ἐλένη Λυσίκατου, θεομούς Φίλους τῶν Πολυτέκνων καί συνεργάτες τῆς Π.Ε.Φ.Π., καί εὐχόμεσθε ὁ Φιλάνθρωπος Κύριος νά τούς παρηγορεῖ καί νά τούς στηρίξει. **Ἡ μεγαλύτερη παρηγορία γι' αὐτούς εἶναι ἡ πίστη τους ὅτι ὁ Λουκάς εἶναι πρεσβευτής τους στόν Οὐρανό.** Αὐτή τή θεμελιώδη ἀλήθεια τόνιζε καί ὁ σύγχρονος Ἅγιος Παῖσιος ὁ Ἄγιορείτης, λέγοντας:

«Ἄλλά καί τούς γονεῖς βοηθαί ὁ θάνατος τῶν παιδιῶν. Πρέπει νά ξέρουν ὅτι ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή ἔχουν ἕναν πρεσβευτή στόν Παράδεισο. Ὄταν πεθάνουν, θά ἴρθουν τά παιδιά τους μέ ἑξαπτέρυγα στήν πόρτα τοῦ Παραδείσου νά ὑποδεχθοῦν τήν ψυχήν τους. Δέν εἶναι μικρό πρᾶγμα αὐτό! Στά παιδάκια πάλι πού ταλαιπωρήθηκαν ἐδῶ ἀπό ἀρρώστιες ἢ ἀπό κάποια ἀναπηρία ὁ Χριστός θά πει: “Ἐλάτε στόν Παράδεισο καί διαλέξτε τό καλύτερο μέρος”. Καί τότε ἐκεῖνα θα τοῦ ποῦν: “Ὁραῖα εἶναι ἐδῶ, Χριστέ μας, ἀλλά θέλουμε καί τή μανούλα μας κοντά μας”. Καί ὁ Χριστός θά τά ἀκούσει καί θά σώσει μέ κάποιον τρόπο καί τή μητέρα». (Γέροντος Παΐσιου Ἄγιορείτου, «Λόγοι Δ', ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ», Σουρωτή Θεσ/νίκης 2014¹⁶, σελ. 267).

Αἰωνία σου ἡ μνήμη μικρέ ἄγγελε Λουκά καί ἀπό τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πού ἀναπαύεσαι, πρέσβευε στό Δεσπότη Χριστό νά χαρίζει δύναμη καί ὑπομονή στούς βαρέως πάσχοντες, καθῶς καί κουράγιο, σταυροαναστάσιμη παρηγοριά καί πίστη στούς οἰκειούς τους καί καλό Παράδεισο σέ ὅλους μας. Ἀμήν.

Κι όμως, αισθάνομαι πλούσια...!

(Μιά αισιόδοξη φωνή Πολύτεκνης μητέρας έναντια στην κρίση).

Μέ τό κείμενο αυτό, πού πρωτοδημοσιεύτηκε στό οικογενειακό μας ιστολόγιο (<https://mommyof6.wordpress.com>), **αναφέρομαι σέ όσα μέ κάνουν νά αισθάνομαι πλούσια**, σέ πείσμα τών δύσκολων καιρών πού ζοῦμε και όσων θέλουν νά μάς κάνουν νά χάσουμε τήν ἐλπίδα και τήν αισιοδοξία μας.

Κρίση διερχόμαστε ως Χώρα, αλλά δέν είναι μόνο οικονομικοί οί λόγοι, κυρίως είναι πνευματικοί, κι όσο τό αντίλαμβανόμαστε αυτό, τόσο «δουλεύουμε» πρὸς τό σωστό προσανατολισμό.

Και ἐπειδή ἡ Πατρίδα μας ἔχει διέλθει ἀπό πολύ δυσκολότερες καταστάσεις και ἔχει ἀντέξει, ἔχει ἐπιβιώσει και ἔχει μεγαλοουργήσει, πιστεύω πώς μέ βάση τό παρελθόν και τήν ιστορία μας μπορούμε νά πάρουμε τά μηνύματά μας και νά βαδίσουμε μέ Πίστη και Ἐλπίδα πρὸς τό μέλλον μας.

Τό μέλλον μας γράφεται ἀπό τώρα, πού μεγαλώνουμε τά παιδιά μας. Και όσο θέλουν νά μάς μειώσουν ἀριθμητικά ως Ἔθνος, μέ τήν μάλιστα τῆς ὑπογεννητικότητας, και όσο ἐμεῖς τολμοῦμε και φέρνουμε παιδιά σ' αυτό τόν δύσκολο ὁμολογουμένως κόσμο και τά ἀναθρέφουμε μέ χαρά και προσμονή σέ καλύτερες μέρες,... **τότε εἴμαστε πλούσιοι!**

Και γιά νά μιλήσω πιό προσωπικά: **Ὁ μεγαλύτερος πλοῦτος μας δέν είναι οί καταθέσεις και τά ἀκίνητά μας, είναι τά φωτεινά μάτια τών παιδιών μας, τό χαρούμενο γέλιο τους, ἡ πρόδοός τους στά γράμματα και στήν ἀρετή. Αὐτά δίνουν νόημα στήν ζωή μας!** Δῶρο Θεοῦ τά θεωροῦμε και μέ εὐγνωμοσύνη τά δεχόμαστε. Ὁ κόπος τῆς ἀνατροφῆς τους και κάθε φροντίδα εὐελπιστοῦμε και ἤδη βλέπουμε νά «πιάνει τόπο» και αυτό μάς δίνει τήν μεγαλύτερη ἐσωτερική πληρότητα...

Ἄς περάσω τώρα στήν καθημερινότητά μας:

Ευπνάω τό πρωί και εἶμαι διαθέσιμη γιά τά παιδιά, ἀφοῦ δέν χρειάζεται νά τρέχω στή δουλειά. Ἐπιλογή μας νά μὴν ἐργαστῶ οὔτε νά ἐπιδιώξω διορισμό στό δημόσιο τομέα. Μέ λιγότερα ἔσοδα, αλλά πολλή περισσότερη ἐγγύτητα στήν οικογένεια και καλύτερη διαχείριση τών ἀναγκών. Και κυρίως θέλω νά εἶμαι κοντά στά παιδιά μου, νά χαρῶ τό μεγάλωμά τους! Νά μὴν μοῦ τά μεγαλώσει μιά ξένη γυναίκα ἢ ὁ παιδικός σταθμός. Και ἀφοῦ αυτό είναι ἐφικτό, αισθάνομαι ἀκόμα μιά φορά πλούσια, ἀν και δέν ἔχουμε ἕνα ἀκόμα ἐπιπλέον σταθερό και πάγιο ἔσοδο, τό ὅποιο ὅμως θά ἦταν διαμελισμένο μέ τήν κάλυψη τῆς φύλαξης τών παιδιών.

Δόξα τῷ Θεῷ, μέ καλή διαχείριση και μέ ἔστια-



σμό στις πραγματικές ανάγκες, και όχι στις πλασματικές που επιδιώκουν να μάς πλασάρουν, ζούμε άνετα.

Έχουμε τό δικό μας λαχανόκηπο που καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών μας σε λαχανικά. Έχουμε τīs κοτοϋλες μας, τīs γαλοποϋλες και τīs χήνες μας... μεγάλη ὑπόθεση, ἀκόμα και για τόν οικονομικό προϋπολογισμό τής οικογένειας... Και μόνο ἡ ἐπαφή τών παιδιών με τήν φύση, τά ζώα και τīs καλλιέργειες, είναι μεγάλο μάθημα ζωής... Τά παιδιά μπορούν να παίξουν ἐλεύθερα και ἀσφαλή στήν αὐλή και να μεγαλώσουν φυσιολογικά, χωρίς τούς περιορισμούς ἐνός διαμερίσματος...

Και μόνο ἡ γειτόνευσή μας με τήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στή Σουρωτή, ὅπου και βρίσκεται ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Παΐσιου, θεωροῦμε ὅτι εἶναι μεγάλη εὐλογία. Και πραγματικά πιστεύουμε ὅτι με τīs εὐχές τοῦ ἁγίου Γέροντα μπορέσαμε να ἀποκτήσουμε αὐτό τό σπίτι στήν ἐξοχή.

Οἱ μεσιτεῖες του εἶναι πάντοτε ἐμφανείς στή ζωή μας και οἱ διδασκαλίες του μᾶς ὀδηγοῦν στόν ἀγώνα τής καθημερινότητας. Εἶναι ἐντυπωσιακό ὅτι εἶχε ἀναφερθεῖ σε ὅλα τά θέματα που ἀπασχολοῦν τή σύγχρονη οικογένεια, ἡ ἀγάπη του και τό ἐνδιαφέρον του για τούς γονεῖς και τά παιδιά ἦταν ἀμείωτο και νομίζω πώς για τά χρόνια ἐκεῖνα θεωροῦνταν πρωτοποριακές οἱ ἀναφορές του και ἡ ἀξία που ἔδινε στήν περίοδο τής ἐγκυμοσύνης και τοῦ μητρικοῦ θηλασμοῦ, για τήν διάπλαση ὑγιῶν προσωπικοτήτων.

Με τή χάρη τοῦ Θεοῦ και τīs πρεσβείες τής Παναγίας Μητέρας μας και τών Ἁγίων μας βαδίζουμε στό στίβο τής οικογενειακῆς ζωής. Πολλές οἱ ἐλλείψεις μας ὡς γονεῖς, ἀλλά ἐλπίζουμε σε Ἐκεῖνον που «τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῖ» να μᾶς φωτίζει και ἐμᾶς και τά παιδιά μας. Και ὅσο νιώθουμε και βλέπουμε τή σκέπη και τή βοήθειά Του, τόσο αισθανόμαστε σιγουριά και μεγάλη ἀσφάλεια, ἀπό κάθε κίνδυνο...

Έχουμε τīs οικογένειές μας, τούς γονεῖς, τά ἀδελφια και ὅλους τούς συγγενεῖς που μᾶς παραστέκονται στά δύσκολα και που τούς συντρῆχουμε και ἐμεῖς τό κατά δύναμιν. Ποῦ ἄλλοῦ στήν Εὐρώπη ὑπάρχει τόσο δεμένος ὁ θεσμός τής Οἰκογένειας;

Έχουμε γειτονιά που νοιάζεται για τīs ἀνάγκες μας και θά μᾶς παρασταθεῖ σε μιά δύσκολη στιγμή με προθυμία και ἐνδιαφέρον. Μεγάλη ὑπόθεση ὁ καλός ὁ γείτονας!...

Κυρίως νιώθω πλούσια γιατί γεννήθηκα σε αὐτόν τόν εὐλογημένο τόπο και φέρω μέσα μου, στά γονιδιά μου, τό μεγαλεῖο τής Ἑλλάδας.

Και ζῶ με τήν ἐλπίδα πώς, ἐάν με ὑπομονή και ἀγώνα διέλθουμε αὐτά τά δύσκολα χρόνια, με πίστη στό Θεό και ἀγάπη μεταξύ μας, ὅπως πέρασαν και οἱ παλιότεροι πολύ δυσκολότερες περιστάσεις, θά λάμψει ξανά ἡ παλιά δόξα τής Πατρίδας μας!

Ἀλεξία-momyof6

Σχόλιο Συντάξεως.

Τήν κα Ἀλεξία τήν γνωρίσαμε στό διαδίκτυο. **Εἶναι Πολύτεκνη με ἕξι (6) παιδιά, και μάλιστα κνοφορεῖ τό 7ο.** (Σεβόμενοι τήν ἐπιθυμία της δέν δη-

μοσιεύουμε τά πλήρη στοιχεῖα τους). Ἡ ἴδια ἔχει δημιουργήσει ἕνα πολύ ὠραῖο προσωπικό ἱστολόγιο: <https://momyof6.wordpress.com>, και εἶναι συνεργάτης σε ἕνα ἐπίσης πολύ ἐνδια-



φέρουν και έλληνορθόδοξο ιστολόγιο:
<https://antexoume.wordpress.com>.

Μᾶς ἔκανε πολλή ἐντύπωση τό γεμάτο αἰσιοδοξία καί πίστη-ἐμπιστοσύνη στόν Πανάγαθο Θεό καί στούς Ἁγίους του κείμενο πού μᾶς ἔστειλε.

Ἔχουν οἰκογενειακῶς πνευματικό σύνδεσμο μέ τό Ἱερό Ἱνυχαστήριο «Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου» στή Σουρωτή, τό μοναστήρι πού ἴδρυσε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης († 12η Ἰουλίου), ὅπου βρίσκεται καί ὁ τάφος του. Μάλιστα, τό ἀναμενόμενο 7ο παιδάκι τους, πού εἶναι ἀγοράκι, **θά τό ὀνομάσουν Παΐσιο πρὸς τιμὴ τοῦ Ὁσίου.**

Εὐχόμαστε στούς εὐτυχημένους γονεῖς νά χαίρονται τά βλαστάρια τους καί νά ἔχουν πάντα ἐμπιστοσύνη στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Κλείνοντας τό σχόλιό μας παραθέτουμε ἕνα λόγο τοῦ Ὁσί-

ου Παΐσιου γιά τήν Πολύτεκνη Οἰκογένεια: **«Ὁ Θεός ἀγαπάει καί φροντίζει ἰδιαίτερα τοὺς πολύτεκνους.** Σέ μιὰ μεγάλη οἰκογένεια δίνονται πολλές εὐκαιρίες στά παιδιά νά ἀναπτυχθοῦν κανονικά, ἐφόσον οἱ γονεῖς τοὺς δίνουν σωστή ἀγωγή. Τό ἕνα παιδί βοηθᾶει τό ἄλλο. Ἡ μεγαλύτερη κόρη βοηθᾶει τή μητέρα της, τό δεύτερο παιδί φροντίζει τό μικρότερο κλπ.

»Υπάρχει αὐτό τό δόσιμο καί ζῶν μέσα σέ μιὰ ἀτιμόσφαιρα θυσίας καί ἀγάπης. Ὁ μικρός τό μεγάλο καί τόν ἀγαπᾶ καί τόν σέβεται. Αὐτό φυσιολογικά καλλιιεργεῖται σέ μιὰ πολύτεκνη οἰκογένεια...». (Γέροντος Παΐσιου Ἁγιορείτου, «Λόγοι Δ', Οἰκογενειακή Ζωή», Ἰ. Ἱνυχαστήριον «Εὐαγγελιστῆς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσ/νίκης 2014, σελ. 74).



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



Βιβλία τῶν Ἐκδόσεων «**ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ**» ἔχουμε κατά καιροὺς παρουσιάσει στό Περιοδικό μας. Ἰδρυτῆς τους εἶναι ὁ φιλόσοφος κ. **Στυλιανός Κεμεντζετζίδης**, θεολόγος, Πολύτεκνος μέ 4 παιδιά καί τέκνο Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογένειας (ἀπό 9 ἀδελφια). **Ἐκδίδουν Πατερικά καί ἄλλα ὠφέλιμα, ἑλληνορθόδοξα βιβλία καί τευχίδια** σέ πολύ χαμηλές τιμές, ἀλλά καί ἀρκετά τά διαθέτουν δωρεάν γιά ἱεραποστολικούς σκοπούς.

Συνιστοῦμε θερμά τά βιβλία τῶν Ἐκδόσεων «**ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ**» (ὄδ. Σπαρτάκου 6 — 566 26 Συκιές Θεσ/νίκης, τηλ.: 2310.212.659, fax: 2310-207.340). Παραθέτουμε φωτογραφικά, λόγω ἐλλείψεως χώρου, κάποια ἀπό τά πολλά ἐπίκαιρα καί ὠφέλιμα τεύχη τους.



Ἡ ἐλπίδα τῆς Κύπρου μας!

Πολυτεκνική Ἱερατική Παράδοση καὶ συνέχεια...

Ὁ εὐλαβῆς π. Ἀνδρέας εἶναι ἐφημέριος στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παύλου τῆς ὁμώνυμης περιοχῆς. **Πρόκειται γιὰ θερμό Φίλο καὶ Συμπαραστάτη τῶν Πολυτέκνων καὶ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Κύπρου** (τό παράδειγμα του εὐχόμεσθε νὰ τὸ μιμηθοῦν καὶ ἄλλοι Κύπριοι ἀδελφοί μας). Ἡ σεβαστὴ Πρεσβυτέρα **κα Παναγιώτα Σταυρινοῦ-Ἀγγελῆ** εἶναι συνταξιούχος Ἀκτινογράφος. **Τὰ ἕξι (6) παιδιά τοῦ Ἱερατικοῦ ζευγους εἶναι ὅλα ἔγγαμα καὶ ἔχουν, μέχρι τώρα, 14 ἑγγόνια.**

Τὴν Ἱερατικὴ Παράδοση τῆς Οἰκογενείας συνεχίζει ὁ 3ος υἱός, **π. Δημήτριος** (2ος Ἱερέας ἀπὸ δεξιά), ἐφημέριος του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐγκωμης. Μὲ τὴν Πρεσβυτέρα του **Θάλεια**, ἡ ὁποία εἶναι καθηγήτρια, **εἶναι Πολύτεκνοι μὲ πέντε (5) παιδιά**, πρὸς τὸ παρόν.

Στὴν Οἰκογένεια Ἱερέας ἐπίσης εἶναι ὁ γαμπρός τους **π. Δημήτριος Δημητριάδης** (1ος Ἱερέας ἀπὸ δεξιά), ὁ ὁποῖος μὲ τὴν κόρη τους **Μαρία** ἔχουν ἀποκτήσει μέχρι τώρα **τέσσερα (4) παιδιά**. Ὁ π. Δημήτριος εἶναι θεολόγος καὶ ἐφημέριος στὸν Ἱερό Ναό Παναγίας Πέρα Ὁρεινῆς, ἡ δὲ Πρεσβυτέρα εἶναι καθηγήτρια.

Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὸ γάμο τοῦ **Ἀγγελῆ**, μικρότερου (6ου) τέκνου τῆς Οἰκογενείας, ὁ ὁποῖος νυμφεύθηκε τὴν **Εἰρήνη Παλέσκη** στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Λατιωῶν. Οἱ ὑπόλοιποι στὴ φωτογραφία εἶναι γαμπροί, νύφες καὶ ἑγγόνια τοῦ π. Ἀνδρέα.

Εὐχόμεσθε στοὺς νεονύμφους νὰ ζήσουν, νὰ προκόψουν καὶ νὰ ἀξιωθοῦν νὰ γίνουν μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτοὶ Πολύτεκνοι. Ἀκόμη, εὐχό-

Ἵπερπολύτεκνη Ἱερατικὴ Οἰκογένεια π. Ἀνδρέα καὶ Παναγιώτας ΑΓΓΕΛΗ, μὲ 6 παιδιά, γεννημ. ἀπὸ 1971 ἕως 1985, Λευκωσία.



μαστε ή εύσεβής Ίερατική Παράδοση νά συνεχισθεΐ καΐ από άλλα μέλη τής ώραιάς αΐτης Οικογενείας, πού θά προσφέρουν στο Θεό καΐ τήν Ήκκλησία Του άξιους Ίερείς καΐ Πρεσβύτερες, αλλά καΐ εύσεβείς Πολύτεκνες Οικογένειες, άκολουθώντας τό παράδειγμα τών γονέων καΐ πάμπων τους.

Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. άπευθύνει έκκληση στους άπανταχοΰ Έλληνοκυπρίους άδελφούς μας νά μή λησμονοΰν τΐς λίγες, δυστυχώς, έναπομείνασες ήρωικές Ύπερπολύτεκνες καΐ Πολύτεκνες Οικογένειες τής Κύπρου μας.

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

Λειτουργεί ώς αΐτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέτης 8 - Κάτω Πολεμΐδια, Άγ. Ιωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ. 25-567.933. Πρόεδρος: Ανδρέας Μαυρουδΐς, θεολόγ.-καθηγ. Ώρες επικοινωνΐας 6-11 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ύποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Άγ. Ιωάννης-Λεμεός, άριθμ. Λογαρ. **0341-01-031847.**
- ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ύποκ/μα Πάφου 2, Λεμεός, άριθμ. Λογαρ.: **022-21017153.**
- **Ή Ε.Π.Ο. έχει τήν εύλογία-ούσταση τής Ί. Αρχιεπισκοπΐς καΐ τών Ί. Μητροπόλεων Κύπρου.**

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ίερό Μνημόσυνο τοΰ Νεοεθνομάρτυρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΚΙΔΗ († 27 Άπριλίου 1941)

Ήταν ό φρουρός τής Έλληνικής ΣΗΜΑΙΑΣ, όταν οί Γερμανοΐ άνέβηκαν πρωΐ στον ΐ. Βράχο τής Άκροπόλεως καΐ ύπέστειλαν τήν Έλληνική Σημαΐα ύψώνοντας τή γερμανική Σβάστικα. Τότε ό έθελοντής φρουρός της, άρπαξε τό ΐερό Έθνικό Σύμβολο, γΐα νά μήν πέσει στα βάρβαρα χέρια τών Κατακτητών, τυλίχθηκε μέ Αυτό καΐ κατέπεσε από τόν ΐ. Βράχο αΐτοθυσιαζόμενος!

Έφέτος, λόγω εργασιών άποκαταστάσεως του Ίερού Ναοΰ Άγίου Νικολάου Ραγκαβά, ό όποιος βρΐσκεται πλησίον του σημείου πτώσεως του Ήρωα, **δέ θά τελεσθεΐ θ. Λειτουργΐα, αλλά μόνο ΐ. Μνημόσυνο στο κοντινό σημείο πτώσεός του,** όπου καΐ ύπάρχει Άναθηματική ΣΤΗΛΗ. **Θά άκολουθήσουν σύντομοι χαιρετισμοΐ καΐ καταθέσεις Στεφάνων.**

Ή εκδήλωση θά πραγματοποιηθεΐ άνήμερα τής έπετειού τής αΐτοθυσΐας του Κων/νου Κουκΐδη, **τήν 27η Άπριλίου 2015, ήμέρα ΔΕΥΤΕΡΑ. Σημείο συναντήσεως τό προαΐλιο του Άγίου Νικολάου Ραγκαβά, στις 10.00 π.μ. Έν συνεχεία θά μεταβοΐμε στο χΰρο του μνημείου, όπου στις 10.30 π.μ. θά λάβει χΰρα ή εκδήλωση.**

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ καΐ προσκαλοΰνται οΐ τιμώντες τήν ΐ. Μνήμη του Ήρωα νά παραστοΰν μέ γνωστούς καΐ φίλους. **Ή Π.Ε.ΦΙ.Π.**



ΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ!

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας δέν θά πρέπει νά ἐορτάζεται, ὅπως συνήθως γίνεται στήν ἐποχή μας, ὡς ἓνα ἱστορικό ἢ κοινωνικό γεγονός, ἢ σάν κάποιο φολκλορικό ἔθιμο, ἀλλά σάν ὑπαρξιακό γεγονός πού ἀφορᾶ ὅλους μας. Πῶς δηλ. θά μπορέσουμε νά γίνουμε μέτοχοι τῆς Χάριτος τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού προηγήθηκε, σκοπεύει μέσω τοῦ ἀσκητικοῦ ἀγώνα μας νά μᾶς ἐτοιμάσει ἀριότερα γιά τή μετοχή μας στό Ἅγιο Μυστήριό τῆς Ἀναστάσεως. Μάλιστα, οἱ Ἅγιοι Πατέρες συμβουλεύουν τοὺς πιστοὺς νά συνοδεύουν τή νηστεία μέ ἐλεημοσύνη. Αὐτά πού ἐκούσια στεροῦμαστε κατά τή διάρκεια τῆς νηστείας νά τά δίνουμε, ὡς ἐλεημοσύνη, στοὺς «ἀδελφούς μας τοὺς ἐλαχίστους», πού ἀκούσια στεροῦνται, πολλές φορές καί τά ἀναγκαῖα.

Ἴσως ὅμως κάποιοι ἀντιτείνουν τό ἐρώτημα, ποιά ἀπόδειξη ἔχουμε ὅτι ὁ Θεάνθρωπος Χριστός ἀναστήθηκε; Σ' αὐτό μᾶς ἀπαντᾷ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, λέγοντας:

«Πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά ἀπόδειξη τῆς Ἀναστάσεως εἶναι τό ὅτι ὁ Χριστός, πού θυσιάστηκε στό Σταυρό, μετά τό θάνατό του ἐπέδειξε τόσο μεγάλη δύναμη, ὥστε ἐπεισε ἀνθρώπους, πού ζοῦσαν σέ διάφορες περιοχές, νά περιφρονήσουν, χάριν τῆς πίστεως πρός Αὐτόν καί τῆς ὁμολογίας αὐτῆς τῆς πίστεώς τους, καί τήν πατριδα τους καί τήν οἰκογένειά τους καί τοὺς φίλους τους καί τοὺς συγγενεῖς τους καί αὐτή τή ζωή τους καί νά προτιμῆσουν ἀντί τῶν εὐχαρίστων καί τεργνῶν του κόσμου, πού τοὺς ὑπόσχονταν οἱ ἐχθροί τῆς Πίστεως, καί μαστιγώσεις καί κινδύνους καί μαρτυρικό θάνατο. Αὐτά δέν εἶναι κατορθώματα κάποιου νεκροῦ, πού ἔμεινε κλεισμένος στόν τάφο του, ἀλλά κάποιον πού ἀνεστήθη καί ζεῖ». (P.G. 50, 593).

«Ὅμως, ἡ ζωηφόρος θυσία τοῦ Κυρίου μας ἐπί τοῦ Σταυροῦ μένει ἀνενεργός, ἂν καί ἐμεῖς δέ συνεργήσουμε θυσιάζοντας καθ' ἡμέραν τό ἐγωιστικό μας θέλημα, τίς ἐμπαθεῖς ἐπιθυμίες μας καί τίς ἀντίθεες κινήσεις τῆς ψυχῆς μας, καί καθιστώντας διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ τοὺς ἑαυτοὺς μας θυσία εὐάρεστη στό Θεό». [Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης († 2014), Ἰ. Μονή Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος, Πάσχα 2013].

Ἄς ἀγωνιστοῦμε, λοιπόν, ἀδελφοί, μέσω τῶν θείων, σωτηριῶν καί ζωοποιῶν Μυστηρίων τῆς Ἀγίας μας Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τῆς ἀσκήσης τῶν ἀρετῶν, καί ἰδιαίτερα τῆς μεγάλης ἀρετῆς τῆς ἀγάπης καί ἐλεημοσύνης, νά ἀξιωθοῦμε νά ἐορτάσουμε καί φέτος τήν «*Εορτήν τῶν Εορτῶν καί Πανήγυριν τῶν Πανηγύρεων*», τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Σωτήρα μας, ὡς αἰτία καί τῆς δικῆς μας, προσωπικῆς ἀναστάσεως.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! — ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

- «Μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν» (ὁ Κύριος, Πράξ. 20, 35).
- «Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (ὁ Κύριος, Ματθ. 10, 8).



Οικογένεια Άντωνίου καί Δημήτρης ΑΝΘΟΥΛΗ, μέ έπτά (7) παιδιά, γεννημένα από 2001 έως 2014, Ν. Δωδεκανήσου.

Πρόκειται γιά μία εύσεβη Ύπερπολύτεκνη Οικογένεια, πού ένῶ οί γονεῖς δέν είχαν πολυτεκνική παράδοση (έναν ἀδελφό έχει ὁ πατέρας καί ἡ μητέρα εἶναι μοναχοπαίδι), δημιούργησαν μία χαριτωμένη Ύπερπολύτεκνη «κατ' οἶκον ἐκκλησία». Μάλιστα, ὁ πρῶτος γιός Ἰωάννης τήν 4η Ἰανουαρίου 2015 χειροθετήθηκε Ἀναγνώστης (στή φωτογραφία μέ τό ρασάκι).

Πρόσφατα (25. 1. 2015) βάπτισαν τό 7ο παιδάκι τους καί τό ὀνόμασαν Εἰρήνη-Χρυσοβαλάντω, τιμώντας τήν Ἁγία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου († 28 Ἰουλίου). Ἡ μικρή Εἰρήνη-Χρυσοβαλάντω, ὅταν γεννήθηκε, ἀντιμετώπισε πολύ σοβαρό πρόβλημα ὑγείας, τό ὁποῖο ὅμως, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, τό ξεπέρασε πλήρως. Τό Μυστήριο τῆς Βαπτίσεως ἐτέλεσε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Κῶου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ (τέκνο Πολύτεκνης Οικογενείας ἀπό 5 ἀδέλφια), ἀνάδοχος ἦταν ὁ κ. Δαμιανός Ἀβραμίδης, ἐνῶ παραβρέθηκε καί ἡ τ. Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων Κῶ-Νισύρου κα Μαρία Κουζούκα.

Ὁ πατέρας έχει στενή πνευματική σχέση μέ τό Ἅγιον Ὅρος καί ιδιαίτερα μέ τήν Ἱερά Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης. Ἔχουν μεγάλη πίστη-ἐμπιστοσύνη στήν Πρόνοια τοῦ παναγάθου Θεοῦ, ὁ Ὅποιος μεριμνᾷ γιά ὅλες τίς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν Του, «οἶδε γάρ ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῆζετε τούτων ἀπάντων» (Ματθ. 6, 32). Μάλιστα, σ' ἓνα σύντομο σημείωμά του ὁ κ. Ἀντώνιος μᾶς ἔγραφε: «Τά παιδιά εἶναι τοῦ Θεοῦ, ἐμεῖς ἀπλά κάνουμε διαχείριση τῶν δωρεῶν τῆς ἀγάπης Του. Τόν εὐχαριστοῦμε πού μᾶς ἀξίωσε τῆς Πολυτεκνίας. Εὐχόμεθα καί γιά τήν καλλιτεκνία».

Κλείνοντας, θά θέλαμε νά ὑπεθυμίσουμε στούς ἀγαπητούς ἀναγνώστες ὅτι ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ, ιδιαίτερα γιά τίς Πολύτεκνες Οικογένειες, ἐκδηλώνεται καί διά μέσου τῶν ἀπανταχοῦ Φίλων τῶν Πολυτέκνων, πού γιά 46 συναπτά ἔτη ἐμπιστεύονται τήν Π.Ε.ΦΙ.Π.



ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ' ΑΛΛΟΥΣ