

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)

# ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

## ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ

ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ!  
'Ο πνευματικός δεσμός δύο Πολυτέκνων Οικογενειών.



Ύπερπολύτεκνη Οικογένεια Κων/νου-Τατιάνας ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ,  
μέ 11 παιδιά, γεννημένα 1992—2015, Ν. Θεσ/νίκης, σ. 22.



Ύπερπολύτεκνη Οικογένεια Άλεξάνδρου-Άρίστης ΚΑΪΣΙΔΗ,  
μέ 6 παιδιά, γεννημένα 1999—2008, Ν. Θεσ/νίκης, σ. 22.

ΤΕΥΧΟΣ  
148  
2015

# ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΗ  
Π.Ε.ΦΙ.Π.

# ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ

Τριμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο της «Πανελληνίας Ένώσεως Φίλων τών Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Έτος 37ο, άρ. φύλλου 148.

Όκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015.

Άκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.

☎ 210-38.38.496, 210-38.22.586,

FAX: 210-38.39.509.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: [www.pefip.gr](http://www.pefip.gr)  
e-mail: [pefip@otenet.gr](mailto:pefip@otenet.gr)

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.

Ίδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ίδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014).

Έκδότης: Αντώνιος Ε. Αντωνίου, τ. Διευθυντής

Έμπορικης Τραπεζής, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ή Ε.Π.Ο. συντάσσεται από Έπιτροπή.

Διευθυντής Συντάξεως: Ίωάννης Γ. Θαλασσινός,

μαθηματικός-συγγραφέας, Διευθ. Π.Ε.ΦΙ.Π.

Έκτύπωση: «DIAMOND PRINT»,

Μάνδρα Άττικης. ☎ 210-55.52.250.

Ή Ε.Π.Ο. αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ όσους τή ζητήσουν, αλλά και διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ διά μέσου τών Ί. Ναών, μέ εύλογία-άδεια τής Έκκλησίας μας. Δεκτές οι προαιρετικές Εισφορές-Δωρεές.

**«Τò πελαργίζειν έστι φιλοτεκνεῖν  
καὶ φιλογονεῖν».**



«Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμνην τών πελαργών, πού είναι πιπνά μονογαμικά, φιλότεκνα, πολύτεκνα, φιλόστοργα, αλλά και φιλογονικά, τμώντα ισόβια τούς γονεῖς! Γι' αυτό ή τμη-εύ-γνωμοσύνη πρòς τούς γονεῖς λέγεται «άντιπελάργωσις», (Μέγας Βασίλειος, ΡG 29, 176C). Είναι τό σύμβολο τής Π.Ε.ΦΙ.Π. Μονογαμική είναι και ή τρυγόνα, πού «χρηρεύουσα» δέν ξαναεσυγαρώνεται!

Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. έχει τιμηθῆ μέ:

- ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ·
- ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση Ί. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και Ί. Μητροπόλ. Έκκλησίας Έλλάδος, Κύπρου·
- ΕΠΑΙΝΟΥΣ Ί. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ και πολλών Δημοσίων και Ίδιοπκών Φορέων.

**Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:**

• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής και μή κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεί ώς «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ άπόρων Ύπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων Έλλάδος», άπό όλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ και άνω, άνήλικα ή σπουδάζοντα.

• **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ**

μέ 4 και 3 άνήλικα παιδιά, ιδιαίτερα χρωών, άναπήρων, άσθενών, φυλακισμένων, αλλά και ΑΓΑΜΩΝ μητέρων και γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οι όποιες πιέζονται για ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 20), γίνονται και' εξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ έγκυρα: πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, υγείας-Κρατικού Νοσοκομείου κλπ., καθώς και οικογενειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή και σοβαρή).

**Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε -  
ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:**

• **ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ:**

τρόφιμα, ίματισμό καινούργη ή σέ καλή και καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα και έπιπλα, οικιακά σκεύη κλπ., βιβλία, σχολικά είδη, παιχνίδια, αλλά και ΟΙΚΙΕΣ ή ΟΙΚΟΠΕΔΑ, όπως και παντός είδους ΔΩΡΕΑ χάρη τών συγχρόνων ήρώων Πολυτέκνων Άδελφών μας, πού άξίζουν τήν ήθική και ύλική ένίσχυση όλων μας.

• **ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ**

κυρίως (βλ. επομένους Τραπεζ. Λογαρ/μούς και έσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ. 22-23).

**ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.**

- **ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): GR4601101510000 15129604789**  
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): ETHNGRAA
- **ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): GR170171002000 6002010851801**  
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): PIRBGRAA
- **ALPHA BANK (IBAN): GR3201401010 101002002080906**  
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): CRBAGRAA
- Οι ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματείο φοροαπαλλάσσονται 10%, μέ κατάθεση σέ τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου. Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες.
- ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Φίλοι-Δωρητές μας, άφού καταθέσουν τή Δωρεά τους στην Τράπεζα, νά μάς αποστέλλουν τήν άπόδειξη τής καταθέσεως (σέ φωτοαντίγραφο), έπειδή οι Τράπεζες δέν ενημερώνουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

## ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ: Η βόμβα στα θεμέλια της Πατρίδος μας έχει ήδη εκραγεί...!



Έδω και πολλά χρόνια η Π.Ε.Φ.Π. με άρθρα του μακαριστού ιδρυτού της **π. Νικοδήμου (Μπιλάλη)**, αλλά και άλλων καταξιωμένων δημογράφων, όπως του μακαριστού Καθηγ. **Γεωργίου Τζιαφέτα**, του Καθηγ. **Μανόλη Δρεττάκη κ.ά.**, έκρουε τόν κώδωνα του κινδύνου για τό μεγάλο δημογραφικό κατήφορο της Πατρίδας μας. Είμαστε από τούς πρώτους, εάν όχι οί πρώτοι, που έπισημάναμε τόν κίνδυνο νά καταστούμε μειοψηφία στην ίδια μας τή Χώρα. Παράλληλα έπισημάναμε τό μεγάλο κίνδυνο τής κατάρρευσης του Άσφαλιστικού μας Συστήματος έξ αιτίας τής μεγάλης υπογεννητικότητας και τής άνατροπής του συσχετισμού τών εργαζομένων και τών συνταξιούχων (ήδη τό 2014 ή άναλογία εργαζομένων - συνταξιούχων έχει πέσει κάτω από τό 1,3, μέ τήν προοπτική νά είναι άρνητική).

Ήρθε και ή κρίση και έπιτάχυνε τόν ήδη «προαναγγελθέντα θάνατο», που είναι πιά άπτός και καταγεγραμμένος μέ άμείλικτους άριθμούς.

● Σύμφωνα μέ τά έπίσημα στοιχεία τής «Ελληνικής Στατιστικής Άρχής» ήδη από τό 2011 κατέστη ορατός ό δημογραφικός κατήφορος άκόμη και από αυτούς που άρνούνταν νά τόν δούν. **Γιά πρώτη φορά στή σύγχρονη ιστορία τής Χώρας μας οί θάνατοι (111.099) ήσαν περισσότεροι από τίς γεννήσεις (106.428) κατά 4.469.**

● Τό δέ 2012 ή διαφορά αυτή έκτινάχθηκε στίς 16.297 (περίπου τετραπλασιάσθηκε, θάνατοι = 116.668, γεννήσεις = 100.371). Αύξηση είχαμε και τά έπόμενα έτη.

- 2013: θάνατοι = 111.794, γεννήσεις = 94.134 (**17.660** περισσότεροι θάνατοι).
- 2014: θάνατοι = 113.740, γεννήσεις = 92.148 (**21.592** περισσότεροι θάνατοι).
- **Κι έρχόμαστε στό σήμερα (τά στοιχεία είναι έως και τή 19η Οκτωβρίου 2015):** θάνατοι = 97.109, γεννήσεις = 73.381. Διαφορά υπέρ τών θανάτων: **23.728**, μέ τάση μέχρι τό τέλος του έτους νά φτάσει ή δια-



### ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Φ.Π.

- Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ:  
Καθημερινά: 7.30' π.μ.—8.00' μ.μ.  
Σάββατο: 7.30' π.μ.—2.30' μ.μ.
- Γιά Πολυτέκνους **Α Τ Τ Ι Κ Η Σ**:  
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί 10—2.
- Γιά Πολυτέκνους **Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ**:  
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10—2.  
Παράκληση νά προηγηίται τηλεφώνημα.

### ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Λειτουργεί: ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ  
7.30'—3.00'. ☎ 210-38.08.826.  
Υπεύθυνος: Στέφανος Σωτηρίου.



Γιά περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε νά επισκέπτεστε τήν ιστοσελίδα μας: [www.pefip.gr](http://www.pefip.gr)

φορά **στis 28.000 περίπου!** (Πρέπει να σημειώσουμε ότι στά παραπάνω νούμερα συμπεριλαμβάνονται και οι γεννήσεις των άλλοδαπών, οι οποίες σε ποσοστό επί των συνολικών γεννήσεων ήταν 13,2 % τό 2013 και 14 % τό 2014).

**Τήν πενταετία 2011—2015 οι θάνατοι υπερέβησαν τίς γεννήσεις κατά 88.000! Μπορούμε να πούμε παραστατικά, για να δούμε τί σημαίνουν στήν πράξη όλοι αυτοί οι αριθμοί, ότι μέσα σε 5 μόνο χρόνια εξαφανίσθηκε μία μεγάλη πόλη, όπως ή Καλαμάτα...!!!**

**Τά νούμερα είναι άμείλικτα, όμως ή πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη και έφιαλτική.** Καί αυτό γιατί **ό δείκτης γονιμότητας** (ή μάλλον ύπογεννητικότητας) **είναι έδώ και χρόνια κάτω από τήν μονάδα, 0,9 και τώρα, λόγω και τής πρωτοφανούς κρίσης, ίσως 0,8 και χαμηλότερα,** εάν λάβουμε ύπόψη μας ότι ό μέσος ήλικιακός όρος τεκνοποίησης τής Έλληνίδας έχει αύξηθει από τά 29,3 έτη, πού ήταν τό 2001, σε 31,6 έτη τό 2013. Για να υπάρξει στοιχειώδης δημογραφική άναπλήρωση και αύξηση του πληθυσμού ό δείκτης γονιμότητας (σε όλη τήν άναπαραγωγική ήλικία τής γυναίκας) θά πρέπει να είναι τουλάχιστον πάνω από 2,1. Τά έπίσημα στοιχεία, πού δείχνουν τό δείκτη για τό 2013 στό 1,30 είναι πλασματικά, καθώς δέν έχουν ληφθει ύπόψη οι γεννήσεις των άλλοδαπών πού βρίσκονται στή Χώρα μας.



Η Ελλάδα σταδιακά και μέ γοργούς ρυθμούς, **μεταβάλλεται σε Χώρα Γερόντων.** Σύμφωνα μέ τήν Eurostat **τό 6% του πληθυσμού είναι άνω των 80 ετών,** ενώ τό 2080 τό ποσοστό αυτό προβλέπεται να αύξηθει στό 13,5%, ενώ **στis ήλικίες άνω των 65**

**έτων τό ποσοστό άνέρχεται στό 20,5%,** τό όποιο άναμένεται να αύξηθει στό 31% έως τό 2080. «Τά στοιχεία τής μή κερδοσκοπικής Όργάνωσης Help Age International, μέ έδρα τή Ν. Υόρκη, για τήν ποιότητα ζωής των ήλικιωμένων στήν Ελλάδα, δέν αφήνουν κανένα περιθώριο έφησυχασμού. **Η Χώρα μας γηράσκει έπικίνδυνα και παράλληλα μετατρέπεται σε μία από τίς χειρότερες χώρες, για να ζουν οι άνθρωποι από τά 60 και μετά**» [σ.σ. κι όχι μόνο γι' αυτές τίς ήλικίες! Έφημ. «Καθημερινή», ήλεκτρο. έκδοση, [www.kathimerini.gr](http://www.kathimerini.gr) (19.9.2015)].

Και μετά από όλες αυτές τίς άπογοητευτικές διαπιστώσεις θά άνέμενε κανείς ή Πολιτεία να έλαφρύνει τά βάρη των ήρωικών Πολυτέκνων, να ένισχύσει γενικά τό θεσμό τής Οικογένειας, καθώς και να δώσει κίνητρα για τή γέννηση περισσότερων παιδιών. **Και αντί αυτού βλέπουμε ό ιερός θεσμός τής Οικογένειας να άπαξιώνεται και να πολεμείται** (βλ. Σύμφωνο Συμβίωσης), **τά παιδιά να θεωρούνται για τό Κράτος «τεκμήρια» (!) και να φορολογούνται, να καταργούνται ή να περιορίζονται τά έναπομείναντα «προνόμια» των Πολυτέκνων** (όπως οι μετεγγραφές, οι κατ' έξαίρεση διορισμοί κλπ.). **Σχεδόν πάντοτε ή Έλληνική Πολιτεία ήταν, όπως προσφυνώς τήν είχε χαρακτηρίσει ό μακαριστός π. Νικόδημος, ή «μητριά των Πολυτέκνων», όμως δυστυχώς τά τελευταία χρόνια τής κρίσης τείνει να γίνει ό «έξολοθρευτής» τους...!**

«Όμως τό Δημογραφικό Πρόβλημα δέν εἶναι μόνο πολιτικό καί κοινω- νικό, ἀλλά καί προσωπικό. Ἀνεξάρτητα ἀπό τίς διαθέσεις τῆς Κοινωνί- ας, ὁ καθένας κρίνεται ἀπό τή δική του βιοτή. Ἐδῶ ἡ ἀλλαγὴ νοοτροπί- ας εἶναι εὐκολότερη. Ὅποιοι ἀγαπᾶ τό Θεό καί τόν πλησίον, αὐτός εἶναι ἔτοιμος νά γίνεταί συν-δημιουργός τοῦ Θεοῦ, καλλιεργώντας τό χάρισμα τῆς ζωῆς» (Ἀπόστολος Β. Νικολαΐδης, Καθηγ. Πανεπ. Ἀθηνῶν, Περιοδ. «Ἡ Δράση μας», ἀρ. τεύχ. 527, Μάρτιος 2015, σελ. 138).

Γι' αὐτό ἄς ἀντιδράσουμε ὅσο εἶναι καιρός, μέ τόν προσωπικό μας ἀγώνα ἐνάντια στή φυγοτεχνία καί τή φιληδονία τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλά καί μέ τή «λο- γία»\* ὑπέρ τῶν συγχρόνων ἡρώων Πολυτέκνων. Ἄς βοηθήσουμε, λοιπόν, ὅσο μπορούμε τούς χεμαζομένους ἀδελφούς μας Πολυτέκνους μέσῳ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., πού συμπάσχει καί συναγωνίζεται μαζί τους ἐδῶ καί 46 χρόνια, γιατί αὐτοί, μέ τά πολλά ἀξιαγάπητα παιδιά τους, εἶναι ἡ ἐλπίδα τοῦ Ἔθνους μας.

\* Λογία = Ἡ συλλογὴ χρημάτων γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς. Καθιερώθηκε ἀπό τήν πρωτοχριστιανική Ἐκκλησία γιά τήν ἐνίσχυση τῆς χεμαζομένης Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων.

## Μήνυμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας γιά τήν Ἑορτὴ τῶν Πολυτέκνων (5.11.2015).

«Οἱ Πολιτειακοὶ Θεσμοί, καθένας στό πλαίσιο τῶν ἀρμοδιοτήτων τους, ὀφείλουν νά συνειδητοποιοῦν, διαρκῶς κι ἐμπράκτως, ὅτι **ἡ προστασία τῆς Πολύ- τεκνης Οἰκογένειας συνιστᾶ συνταγματικῶς κατο- χυρωμένη ὑποχρέωσή τους.** Συγκεκριμένα, κατά τίς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 21 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος, **οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες “ἔχουν δικαίωμα εἰδικῆς φροντίδας ἀπό τό Κράτος”.** Τό χρέος αὐτό καθίστα- ται σήμερα τόσο περισσότερο ἐπιτακτικό, θεσμικῶς καί πολιτικῶς, ὅσον ἀποτελεῖ αὐτονόητη καί αὐταπόδεικτη πλέον ἀλή-θεια τό ὅτι ἕνας ἀπό τούς βασικούς παράγοντες, λόγω τῆς εὐεργετικῆς ἐπιρροῆς τῶν ὁποίων δέν ἔχει ἐπέλθει στήν Χώρα μας ρήξη τοῦ κοινω- νικοῦ ἴσοῦ ἐξαιτίας τῆς βαθεῖας, μακρᾶς κι ἐπώδυνης οικονομικῆς κρί- σης, **εἶναι ἡ Οἰκογένεια, κυρίως δέ ἡ Πολύτεκνη Οἰκογένεια».**



### Σχόλιο Συντάξεως:

Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα μέ τόν ἐ- ξοχώτατο κ. Πρόεδρο, ὅμως, δυ- στυχῶς, οἱ Πολιτικοὶ καί οἱ Πολιτει- ακοὶ Θεσμοί δέν «συνειδητοποιοῦν» ὅτι ἡ ἀπαξίωση καί ἡ πολεμική, οὐσιαστικά, τῶν Πολυτέκνων, ἀλλά καί τῆς Οἰκογενείας γενικά, **ἐκτός ἀπό ἀντισυνταγματική εἶναι καί ἔθνοκτόνα.** Κρούομε γιά ἄλλη μία φορά τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου καί **καλοῦμε τήν Κυβέρνηση, ἀλλά καί ὅλα τά Κόμματα νά ἀσκήσουν μία ἔθνικὴ πολιτικὴ ἐνίσχυση τοῦ Θε-**

**μοῦ τῆς Οἰκογενείας καί ιδιαίτε- ρα τῆς Πολύτεκνης καί νά ἐπεν- δύσουν στή γέννηση παιδιῶν, πού εἶναι τό μέλλον τῆς Χώρας μας.**

Ἡ πρόφαση ὅτι λόγω τῆς κρίσης δέν ὑπάρχουν χρήματα δέν εὐστα- θεῖ, δεδομένου ὅτι δαπανῶνται τε- ράστια ποσά σέ ἴσσοнос σημασί- ας σκοπούς. Μόνο γιά τούς ἥρωες τῆς Πίστewος καί τῆς Πατρίδας Πο- λυτέκνους δέν ὑπάρχουν, πού δι- καιοῦνται, ἐάν μί τι ἄλλο, τή συν- ταγματικῶς κατοχυρωμένη «εἰδική φροντίδα ἀπό τό Κράτος».

## Πολύτεκνες Οικογένειες...

### Ο αντίποδας στον ήθικό και δημογραφικό κατήφορο!

Του κ. Αντωνίου Αντωνίου, Προέδρου της Π.Ε.Φ.Π.



Τό υπ' άρ. 1 πρόβλημα τής Πατρίδας μας ήτο καί είναι ή **ύπογεννητικότητα**. Η Χώρα μας είναι τρίτη (3η) στην Ευρώπη, μαζί μέ τήν Ίταλία, στην ύπογεννητικότητα, μετά τή Γερμανία καί τήν Πορτογαλία. Η πραγματικότητα είναι τραγική. Τό 1 ή 2 παιδιά (ή άκόμη καί κανένα) άποτελεί τόν κανόνα τών γεννήσεων ανά Έλληνίδα κατά τίς τελευταίες δεκαετίες.

Οί Τρίτεκνοι καί οί Πολύτεκνοι μειώνονται συνεχώς. Για νά διατηρήσει ένα Κράτος-Έθνος τόν πληθυσμό του, πρέπει οί Γεννήσεις νά άνέρχονται σέ 3 τέκνα τουλάχιστον κατά οίκογένεια, διότι πολλά ζεύγη είναι άκουσίως ή έκουσίως

άκληρα, ενώ πολλοί παραμένουν άγαμοι. Τά επίσημα στοιχεία τών άρμοδίων Έπηρεσιών του Κράτους δείχνουν τή συνεχή μείωση τών γεννήσεων, ενώ παρατηρείται μεγάλη αύξηση τών θανάτων (βλ. σχετικό άρθρο μας στό παρόν τεύχος, σελ. 3).

Γίνεται συστηματικός έκμαυλισμός τής Έλληνικής Κοινωνίας. Φοβερή ή διαφθορά. Παραμερίσθηκαν οί Άξιες. Χλευάζεται ή Ηθική. Περιγελούνται οί ήρωίδες Πολύτεκνες μητέρες, επειδή δέν προβαίνουν σέ έκτρώσεις! Προβάλλονται άναισχύντως ή άνηθικότητα, ή όμοφυλοφιλία, τά Σόδομα καί τά Γόμορα. **Ποίός θά φωνάξει δυνατά: ΦΤΑΝΕΙ, ΩΣ ΕΔΩ!** **Ύπάρχει αντίποδας στόν ήθικό καί δημογραφικό αυτόν κατήφορο;**

**Ναί, είναι οί εύλογημένες Πολύτεκνες Οίκογένειες.** Μπαίνεις μέσα στό σπίτι τους καί μοσχοβολάει. Θά ιδείς τό κανδηλάκι νά άνάβει ήμέρα καί νύκτα έμπρός στίς Εικόνες του Χριστου, τής Παναγίας καί τών Άγίων. Θά παρατηρήσεις εύπρέπεια καί τάξη στό νοικοκυριό τους. Θά φωτισθείς άπό τά λαμπερά προσωπάκια τών παιδιών. Θά άκούσεις ώραιότατη έλληνική καί χριστιανική φρασεολογία. Θά ιδείς τόν άλτρουισμό μεταξύ τών παιδιών-άδελφών. Θά αισθανθείς ζωντάνια ήθική καί σωματική, θά διαπιστώσεις ειλικρίνεια. Τά λέγω αυτά, όχι σάν φιλολογία, αλλά άπό προσωπική μακρόχρονη έμπειρία.

Οί πάμπολλες επισκέψεις, μετά τής συζύγου καί τών τέκνων μου, στίς Πολύτεκνες Οίκογένειες, μέ έδίδαξαν πολλά, τά όποια ούτε στό Πανεπιστήμιο έμαθα ποτέ. Καταγράφω ένα μόνο περιστατικό, μεταξύ τών πάμπολλων πού μου έχουν συμβεί.

Ήτο δεκαετία του 1970-1980. Εύρισκόμενος έντός καί εις τό μέσον περίπου του Ί. Ναου Άγίων Αναργύρων Ηλιουπόλεως, ό όποιος ήτο άσφυκτικά γεμάτος, μέσα καί έξω, κατά τόν Έσπερινό τής Πανηγυρέως του, αισθάνθηκα πίσω μου ένα χέρι νά μέ σφίγγει δυνατά. Λέγω στόν άνθρωπο: «Θέλετε κάτι, σάς συμβαίνει κάτι»; Καί μου άποκρίνεται: «Ναί, πάрте αυτά τά χρήματα. Είναι τό μισό έφάπαξ μου. Τό δίδω για τούς άπόρους Πολυ-

τέκνους». «Όχι ἐδῶ –τοῦ ἀπαντῶ–, βάλτε τα στήν τσέπη σας καί ὅταν τελειώσει ὁ Ἑσπερινός θά συζητήσουμε ἔξω». Μετά τόν Ἑσπερινό μου λέγει:

«Ἐλαβα σήμερα τό ἐφάπαξ μου, ὕστερα ἀπό 35 χρόνια κοπιαστικῆς ἐργασίας μου στό Δημόσιο. Εἶχα τάξει τό μισό νά κρατήσω γιά τήν οἰκογένειά μου (**ἦτο Πολύτεκνος πατέρας 5 παιδιῶν**) καί τό ἄλλο μισό νά τό δώσω γιά τά πτωχά παιδάκια τῶν Πολυτέκνων».

Ἦτο καί γνωστός μου, διότι μερικά ἀπογεύματα ἦρχετο στήν Π.Ε.Φ.Π. καί προσέφερε ἐθελοντική ἐργασία, ὅπως καί πολλοί ἄλλοι ἄνδρες καί γυναῖκες. Ἀρνήθηκα νά λάβω τά χρήματα, τά ὁποῖα ἦταν ἓνα ἀρκετά σεβαστό ποσό. Στήν ἐπιμονή του τά ἐκράτησα καί τήν ἐπομένη, ἀπό τήν Π.Ε.Φ.Π., τοῦ τά ἐπιστρέψαμε μέ ταχυδρομική ἐπιταγή, παρακρατώντας ἓνα συμβολικό ποσό, γιατί ἦταν ἄνθρωπος τοῦ μόχθου καί τά εἶχε ἀνάγκη.

**Μόνο μέ τήν εὐλογημένη ἀπό τό Θεο συζυγία καί τήν ἐξ αὐτῆς τεκνογονία ὑπάρχει ἐλπίδα ἢ Πατρίδα μας νά συνεχίσει νά ζεῖ. Καί μόνο μέ τήν ἐνίσχυση τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας καί μάλιστα τῆς Πολύτεκνης, θά μπορέσουμε νά βγοῦμε ἀπό τήν κρίση, τήν οἰκονομική, ἀλλά πρωτίστως τήν ἠθική, καί νά σταματήσει ὁ δημογραφικός κατήφορος.**



## **Σημαντική Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουμενίσσης κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ γιά τό Δημογραφικό Πρόβλημα.**

Στήν πρόσφατη Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (7 Ὀκτωβρίου 2015) ὁ σεβασμ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημήτριος ἀνέγνωσε τήν εἰσήγησή του γιά τό φλέγον θέμα τοῦ Δημογραφικοῦ. Ὁ σεβασμιώτατος στήν ἐμπνευσμένη ὁμιλία του ἀνέλυσε τίς «παραμέτρους καί τίς αἰτίες τοῦ προβλήματος». Κατόπιν τό ἐνέταξε στά πλαίσια τοῦ «παγκοσμίου σκηنيκοῦ», χαρακτηρίζοντάς το ὡς «πρόκληση γιά μᾶς», τονίζοντας ἰδιαίτερα τόν «ἐκδυτικισμό» τῆς κοινωνίας μας, τή διαρκή «ἐθνο-μείωση» καί τό «μεταναστευτικό». Ἀνέδειξε δέ μέ σαφήνεια τίς «ὄψεις τοῦ ἑλλαδικοῦ Δημογραφικοῦ» Προβλήματος. Προχωρώντας στήν οὐσία τῆς εἰσηγήσεώς του ἀναφέρθηκε στίς «ὄψεις ποιμαντικῆς ἀντιμετωπίσεως» τοῦ Δημογραφικοῦ Προβλήματος, στήν «εὐθύνη τῆς Ἱεραρχίας» καί κατέληξε στή **διατύπωση συγκεκριμένων «προτάσεων», τόσο πρὸς τήν Πολιτεία, ὅσο καί πρὸς τήν Ἐκκλησία, τονίζοντας ἰδιαίτερα τήν ἀπαραίτητη καί ἀναντικατάστατη «ποιμαντική Τῆς συνδρομή».**



Λόγω τῆς ἔκτασης τῆς Εἰσηγήσεως δέν εἶναι δυνατόν νά τήν παραθέσουμε στό σύνολό της. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά τήν ἀναγνώσουν

στό Διαδίκτυο: [www.agioritikovima.gr](http://www.agioritikovima.gr) (7 Ὀκτωβρίου 2015). Παραθέτουμε μόνο κάποιες από τις ενδιαφέρουσες προτάσεις του Σεβασμιωτάτου:

«**Ἐκτός από τήν ἐλπίδα τῆς ζωντανῆς πίστης τῶν ἡρωικῶν ἀνθρώπων μας, χρειάζεται καί ἡ φιλάδελφη φροντίδα ἀπό τό ἐκκλησιαστικό σῶμα/σύνολο: ἐπιτέλους ἡ φροντίδα τῶν περισσοτέρων νά γίνει προσεγγίσιμη ἐλπίδα γιά τούς λίγους ἥρωες Πολυτέκνους.** Καί αὐτό σιγά-σιγά θά γίνει μάθημα ζωῆς καί ἔμπνευση γιά ἀκόμη περισσοτέρους...

»Προεκτείνοντας τήν παραπάνω σκέψη καί ἐπειδή πρέπει νά ἐνεργοῦμε ἐξόχως πρακτικά προτείνουμε ἐπίσης: **ὅλα τά Ἱδρύματα, μηδενός ἐξαιρουμένου, καθῶς καί τά Προσκυνήματα, νά ἀποδίδουν φιλαδέλφως τό 10% τῶν ἐσόδων τους ὑπέρ τῆς ἐνισχύσεως τῶν τριτέκνων καί πολυτέκνων Οἰκογενειῶν, καταξιώνοντας πλήρως τήν ἀποστολή τους στό ἱστορικό ἐκκλησιαστικό “παρόν” τοῦ γένους.** Μῆν μᾶς φανεῖ δύσκολο.

»Ἦδη, ἔχουμε ἀκμαία Ἁγιορείτικα μοναστήρια πού συνεργάζονται μέ τά Πολυτεχνικά Σωματεία. Ἐμψυχώνουν τήν προσφορά τους, ἐπιδοτοῦν τίς ἐκδηλώσεις τους (βραβεῖα καί χρηματικά ἔπαθλα σέ νέες πολύτεκνες ἢ ὑπερπολύτεκνες Οἰκογένειες).

»... Ἄλλωστε μέσα στό Ἐκκλησιαστικό Σῶμα δέν ὑπάρχουμε μόνοι μας, ἀλλά ὁ ἕνας κοινωνεῖ μέ τόν ἄλλο (αὐτός εἶναι ὁ τρόπος τῆς ὑπαρξῆς μας ἐν Χριστῷ), ὁ ἕνας συμπαραστέκεται στόν ἄλλο. Ὅλες αὐτές οἱ δράσεις καί ἐκδηλώσεις εἶναι μέσα στό Ἐκκλησιαστικό Σῶμα.

»Ὅπως καί οἱ “Φίλοι τῶν Πολυτέκνων” μέ τόν μακαριστό μοναχό Νικόδημο Μπιλάλη (πού ὅπως ἐλέχθη, ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Παῖσιος σέ μία καμπή κόπωσης τόν εἶχε προτρέψει νά μὴν ἀφήσει αὐτό τό ἔργο! (Σ. σ. βλ. στό Περιοδικό μας «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια, ἀρ. τεύχ. 147/2015, σελ. 12-13).

»Ἐπιτροπή ἐξ Ἀρχιερέων νά ἐπισκεφθεῖ ὅλα τά κόμματα καί τούς πολιτειακούς θεσμούς, νά μεταφέρει τήν ἀγωνία τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν αὐτοκαταστροφική πορεία τοῦ Γένους μας, νά ἐνημερώσει γιά τά ληφθέντα μέτρα ἐκ μέρους της καί ἐν ταυτῷ νά ζητήσῃ τήν συντονισμένη προσπάθεια ὄλων τῶν ἀρμοδίων φορέων τῆς Πολιτείας, ὥστε νά προβλεφθεῖ ἡ δημιουργία Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς γιά τήν προστασία καί τήν φροντίδα τῆς Πολύτεκνης Οἰκογένειας.

»**Νά ζητηθεῖ ἐπίσης ἡ σχετική νομοθεσία πού ἀφορᾷ στήν οἰκογένεια καί τούς πολυτέκνους, νά ἀποκαθαρθεῖ ἀπό τά ἀντικίνητρα πού ἔχουν θεσπισθεῖ τά τελευταῖα χρόνια καί νά ἀντικατασταθοῦν μέ μέτρα στοχευμένα καί ἐξορθολογισμένα, καί ὄχι ὀριζόντια, μέ σκοπό νά καταστῇ τουλάχιστον φιλική-εὐνοϊκή πρὸς τήν δημιουργία πολύτεκνης οἰκογένειας, καί ὄχι ἐχθρική ὅπως κατέληξε σήμερα...».**

Ἦδη ἡ προσφορά τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας πρὸς τούς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας εἶναι πολύ σημαντική καί ἀναντικατάστατη. Ὅμως, αὐτές οἱ προτάσεις εἶναι ἰδιαίτερα ἀξιόλογες, γιατί στοχεύουν εἰδικά στή συμπαράσταση τῶν Πολυτέκνων καί Τριτέκνων ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι καί πλήττονται ὅσο καμία ἄλλη κοινωνική ὁμάδα καί οἱ λόγοι εἶναι προφανεῖς. Εὐχόμαστε νά μελετηθοῦν ἐπισταμένως, ὅπως καί ὅλη ἡ Εἰσήγησις τοῦ Σεβασμιωτάτου, καί νά ὑλοποιηθοῦν.



## Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία εὐλογεῖ τὴν Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ἡ Ἁγία Μητέρα μας Ἐκκλησία, ἀπὸ τῆς ἰδρύσεως τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. μέχρι καὶ σήμερα, ἔχει εὐλογήσει καὶ εὐλογεῖ τὴν ταπεινὴ τῆς προσπάθεια, εἴτε μὲ τὴν ἔκδοση Ἐγκυκλίων σχετικῶν μὲ τὸ ἔργο τῆς, εἴτε μὲ τὴ σύσταση πρὸς τοὺς σεβαστοὺς Ἱερεῖς-Ἐφημερίους νὰ διευκολύνουν τὴ ΔΩΡΕΑΝ δι-  
άθεση τοῦ Περιοδικοῦ μας μέσῳ τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Σχετικὲς Ἐγκυκλίους ἔχουν κατὰ καιροὺς ἐκδώσει ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἡ Διαρκὴς Ἱερά Σύνοδος, ὅλοι οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Ἀθηνῶν (ἀπὸ τὴν ἰδρυσὴ τῆς μέχρι καὶ σήμερα), ἀλλὰ καὶ πολλοὶ Σεβασμ. Μητροπολίτες.

Πρόσφατα εἶχαμε τὴ χαρὰ νὰ λάβουμε μιὰ νέα Ἐγκύκλιο, τὴν ὁποία παραθέτουμε. Πρόκειται γιὰ τὸ ἐν-  
θερμὸ Ἐγκύκλιο Σημεῖωμα τοῦ νέου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριάς κ. Ἰουστίνου (ἡ χειρο-  
τονία του ἔγινε τὴν 1η Ἰουνίου 2015, ἐνῶ ἡ ἐνθρόνισή του ἔλαβε χώρα τὴν 22α Ἰουνίου). **Ἀπευθύνεται στοὺς Σεβαστοὺς Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς του καὶ τοὺς προ-  
τρέπει νὰ προωθοῦν τὸ Περιοδικὸ μας στοὺς πιστοὺς, χαρακτηρίζοντάς το «σημαντικὸ μέσο στηρίξεως τῆς ἑλληνορθοδόξου πολυτέκνου Οἰκογενείας...».**

Ὁ Σεβασμιώτατος εἶναι παλαιὸς καὶ θερμὸς Φίλος τῶν Πολυτέκνων, ἀλλὰ καὶ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Μάλιστα, καὶ ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης συ-  
νέβαλε στὴν προώθηση τοῦ Περιοδικοῦ μας. Τὸν εὐχα-  
ριστοῦμε θερμὰ καὶ τοῦ εὐχόμεσθε θεοφιλεῖ διακονία, ὁ δὲ Πανάγαθος Θεὸς νὰ τὸν ἐνδυναμῶναι στὸ δύσκο-  
λο ποιμαντικὸ του ἔργο καὶ νὰ τὸν ἀξιῶσει νὰ ἀκο-  
λουθήσῃ τὰ ἴχνη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντά του Ἐπισκόπου Φλωρίνης κυ-  
ροῦ Αὐγουστίνου (Καντιώτη). «Εἰς πολλὰ ἔτη Δέσποτα»!



### ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Καλαμαριά, 14-08-2015

Ἀγαπητοὶ Πατέρες,

Στὸ πλαίσιο τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἱεράς Μητροπόλεώς μας ἐν-  
τάσσουμε καὶ τὴν διακίνηση τοῦ δωρεάν ἀποστελλομένου στοὺς Ἱερούς Ναοὺς  
τῆς χώρας μας περιοδικοῦ τῆς Πανελληνίου Ἐνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων  
(Π.Ε.ΦΙ.Π), τὸ ὁποῖο προτρέπουμε νὰ προωθεῖτε στοὺς εὐλαβεῖς πιστοὺς, δοθέν-  
τος ὅτι ἀποτελεῖ σημαντικὸ μέσο στηρίξεως τῆς ἑλληνορθοδόξου πολυτέκνου  
οἰκογενείας, καθ' ἣν στιγμὴν ἀλλότρια κέντρα καταβάλλουν συντονισμένες  
προσπάθειες ἀποδομήσεως αὐτῆς.

Μετά τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† Νέας Κρήνης κ' Καλαμαριάς Ἰουστίνος

† Ο ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

# Τό μικροσκοπικό μωρό πού γεννήθηκε χάρη στην αγάπη τῆς μητέρας του!

Τὴν πίεσαν νά τό «ρίξει» (νά κάνει Ἐκτρωση) ὅταν ἔσπασαν τὰ νερά της τὴν 20ῆ ἑβδομάδα (μόλις 5 μηνῶν!), ἀλλά αὐτὴ τοὺς ἀγνόησε...



Ὅταν γεννήθηκε, ζύγιζε λιγότερο ἀπὸ 700 γραμμάρια καὶ ἦταν μικρότερος σέ μῆκος ἀπὸ τὴν παλάμη τοῦ πατέρα του! Πρόσφατα γιόρτασε τὰ πρῶτα του γενέθλια καὶ οἱ γονεῖς του ἔχουν κάθε λόγο νά εἶναι τρισευτυχισμένοι.

Ὁ λόγος γιὰ τό μικρὸ Τζέτ Μόρις (Jett Morris), πού ὅταν ἡ μητέρα του βρισκόταν στὴν 20ῆ ἑβδομάδα κύησης τῆς ἔσπασαν τὰ νερά καὶ οἱ γιατροὶ τῆς συνέστησαν νά κάνει ἔκτρωση, λέγοντάς της ὅτι τό ἔμβρυο ἦταν «μὴ βιώσιμο».

Ἡ Μάρι (Mhairi) Μόρις ὅμως, σέ μία πρωτοφανή ἐπίδειξη θάρρους καὶ αγάπης, τοὺς ἀγνόησε καὶ ἀποφάσισε νά συνεχίσει κανονικά τὴν ἐγκυμοσύνη της. Καὶ γέννησε τό μωρό της 5 ἑβδομάδες ἀργότερα, στὴν 25ῆ ἑβδομάδα τῆς κύησής της...

## Πέντε λεπτά προθεσμία!

Ὅταν ἔσπασαν τὰ νερά τῆς κυρίας Μόρις καὶ πῆγε στὴν κλινική, οἱ γιατροὶ τῆς ἔδωσαν πέντε λεπτά χρόνο γιὰ νά ἀποφασίσει, καὶ μάλιστα τὴν εἶχαν βάλει πάνω στό φορεῖο πού θά τὴν ὀδηγοῦσε στό χειρουργεῖο γιὰ τὴν ἔκτρωση!

Ὡστόσο, ἐκείνη ἀρνήθηκε νά τό κάνει, μέ ἀποτέλεσμα τίς ἀμέσως ἐπόμενες ἡμέρες νά δέχεται καταιγισμό τηλεφωνημάτων ἀπὸ τίς νοσοκόμες, πού τὴν πίεζαν νά κάνει ἔκτρωση...

Ἡ κα Μόρις ὅμως ἀρνήθηκε καὶ πάλι, καθὼς ἦταν πεπεισμένη πὼς τό μωρό της ἦταν ὑγιές, καὶ ἔτσι πέντε ἑβδομάδες ἀργότερα τό ἔφερε στὴ ζωὴ.

## Ἡ μητέρα ἀφηγεῖται...

Ἡ ἴδια ἡ 34χρονη μητέρα ἀφηγεῖται τὴν ἱστορία της: «Ὅταν ἔσπασαν τὰ νερά μου, δὲν ἀντιμετώπιζαν τὸν Τζέτ ὡς μωρό, ἀλλά ὡς ἓνα «μὴ βιώσιμο ἔμβρυο». Ἦταν πολὺ ἀπογοητευτικό. Βρισκόμουν στὴ μονάδα πρόωρων γεννήσεων καὶ κανεῖς ἀπὸ τοὺς παιδιατροὺς δὲν ἦρθε νά μοῦ πεῖ τίς ἐναλλακτικές λύσεις. Ἀλλά ἐγὼ μόλις εἶχα κάνει ὑπέρηχο καὶ ὅλα ἦταν τέλεια... Ὁ γιατρός μου εἶπε: «Πρέπει νά σέ πᾶμε στό χειρουργεῖο. Πρέπει νά σταματήσεις τὴν κύηση, δὲν μπορούμε νά κάνουμε τίποτα»».

Καὶ συνεχίζει: «... Οἱ γιατροὶ δὲν ἔδωσαν κᾶν στὸν Τζέτ μιὰ δεύτερη εὐκαιρία. Ὅταν ὁ γιατρός γύρισε νά μέ πάρει γιὰ τὴν ἐπέμβαση, εἶχα ἤδη μιλήσει μέ τὸν Πόλ (Paul), τὸ σύζυγό μου (36 ἐτῶν) καὶ τοῦ εἶπαμε ὅτι δὲν θά κάνω τὴν ἔκτρωση. Τότε ὁ γιατρός κοίταξε τό ρολοῖ του καὶ ἔμεινα ἐπίμονα, σάν νά μοῦ ἔλεγε ὅτι χάνει τὸν χρόνο του. Τότε εἶπα στὸν Πόλ: «Πρέπει νά φύγουμε ἀμέσως ἀπὸ ἐδῶ μέσα»».

Ἐπειτα ἀπό αὐτό τό γεγονός, ἡ Μάιρι Μόρις καί ὁ σύζυγός της ἐπέ-  
στρεψαν στό σπίτι τους, στό Σάσεξ. Δώδεκα ἡμέρες ἀργότερα, ὅμως, ἡ  
Μάιρι ἄρχισε νά ἀιμορραγεῖ καί εἰσήχθη ἐσπευσμένα στό νοσοκομεῖο...

### **Νίκησε τίς πιθανότητες!**

Ἐκεῖ οἱ γιατροί προειδοποίησαν τό ζευγάρι ὅτι ὁ γιός τους πιθανότατα θά  
γεννιόταν μέ ἐγκεφαλική βλάβη καί ὅτι ἴσως ἔχανε τή ζωή του κατά τή γέν-  
να, ἀφοῦ οἱ πνεύμονές του δέν ἦταν  
ἀρκοῦντως ἀνεπτυγμένοι.



**Παρ' ὅλα αὐτά ὁ Τζέτ διέψευ-  
σε τίς πιθανότητες καί γεννήθηκε  
στις 6 Δεκεμβρίου 2013.** Ἀμέσως  
ὀδηγήθηκε σέ θερμοκοιτίδα, γιατί  
ζύγιζε λιγότερο ἀπό 700 γραμμάρια.  
Ὁ μικρός ὑπέφερε ἀπό πνευμονοπά-  
θεια καί ἴκτερο, ὡστόσο **γρήγορα ξε-  
πέρασε τά προβλήματά του, ὅταν  
ἀναπτύχθηκαν οἱ πνεύμονες καί τά  
ὑπόλοιπα ζωτικά ὄργανά του.**



Σέ λίγες ἡμέρες ὁ μικρός ἀγωνι-  
στής θά ἐορτάσει τά δεύτερα γενέθλιά του.

**Ὁ μικρός Τζέτ στά  
πρῶτα του γενέθλια.**

[Πηγή: [www.iefimerida.gr](http://www.iefimerida.gr) (7.1.2015)].

### **Σχόλιο Συντάξεως.**

Φανταστεῖτε οἱ γονεῖς νά ὑπέκυπταν  
στις πιέσεις τῶν γιατρῶν καί νά εἶχαν  
κάνει Ἐκτρώση. Δέν θά ἔβλεπαν ποτέ  
τό ἀγγελουδί τους καί δέν θά τό κρα-  
τοῦσαν στά χέρια τους! Ἀλλά ἀκόμη  
κι ἂν ὁ μικρός Τζέτ εἶχε χάσει τή μάχη  
γιά τή ζωή, δέν θά ἦταν πιό γλυκός  
ὁ πόνος τῶν γονιῶν του, ἐφόσον, θά  
εἶχαν κάνει ὅ,τι περνοῦσε ἀπό τό χέρι  
τους γιά τή ζωή τοῦ παιδιοῦ τους καί  
δέν θά τό εἶχαν σκοτώσει;

Οἱ γιατροί ἔχουν ὀρκισθεῖ νά κά-  
νουν ὅ,τι εἶναι ἀνθρωπίνως δυνα-  
τόν γιά νά σώσουν μιᾶ ἀνθρώπινη  
ζωή. Κι ἐνῶ κατά κανόνα, αὐτό τό  
πράττουν στούς ἀσθενεῖς κάθε ἡλι-  
κίας, δυστυχῶς, τίς περισσότερες φο-  
ρές «ἀδιαφοροῦν» γιά τά ἀγέννητα  
μωρά καί ἐλαφρᾶ τή καρδιά προ-  
βαίνουν σέ «διακοπή τῆς ἐγκυμοσύ-  
νης» - Ἐκτρώση. Μάλιστα, ἡ «βιομη-  
χανία» τῶν Ἐκτρώσεων εἶναι ἀπό τίς  
πιό «ἐπικερδαῖες ἐπιχειρήσεις», εἰδικά  
τώρα, στήν ἐποχή τῆς κρίσης. **Στό  
πλαῖσιο τῆς ὑλιστικῆς εὐδαιμονίας**

**τά ἀθῶα καί ἀνυπεράσπιστα ἀγέννη-  
τα παιδιά γίνονται θυσία στό βωμό  
τοῦ σύγχρονου Βάαλ...!**

Σύμφωνα μέ πρόσφατες μελέτες  
**εἴμαστε ἡ πρώτη Χώρα στήν Εὐρώ-  
πη στίς Ἐκτρώσεις... Εἶναι θλιβερό  
τό γεγονός ὅτι στήν Πατρίδα μας  
οἱ Ἐκτρώσεις ἔχουν ξεπεράσει τίς  
400.000 τό χρόνο.** Μεγάλος ἀριθμός  
τους ἀφορᾶ ἀνήλικες κοπέλες, ἐνῶ  
**ἕνα στά τέσσερα κορίτσια ἡλικίας  
14 ἕως 17 ἔτων ἔχει κάνει Ἐκτρω-  
ση...** (Οἱ περισσότερες Ἐκτρώσεις  
ἀπό ἀνήλικες γίνονται ἐν ἀγνοία τῶν  
γονέων τους καί φυσικά δέν κατα-  
γράφονται)!

Μάλιστα, μόνο μέσα στό 2014 πο-  
λήθηκαν στή Χώρα μας 2.000.000 (!)  
χάπια τῆς «ἐπόμενης μέρας», τά  
ὅποια σημειωτέον εἶναι ΕΚΤΡΩΤΙ-  
ΚΑ καί ὄχι ἀντισυλληπτικά, ὅπως  
παραπλανητικά διαφημίζεται. Καί  
αὐτό γιατί προκαλοῦν ἀποβολή τοῦ  
ἤδη γονιμοποιημένου ὠαρίου. **Πό-  
σες καί πόσοι ἀλήθεια τό γνωρίζου-  
ν αὐτό;**

## Α΄ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

- Αγαπητοί φίλοι τών Πολυτέκνων, χαιρέτε!

Λάβαμε το δέμα μέ είδη ρουχισμού, τό όποίο μάς άποστείλατε. Εύχαριστούμε θερμά πού ποτέ δέν ξεχνάτε τήν οικόγένειά μας.

Τό ένδιαφέρον σας πού πηγάζει άπό τήν άνιδιοτελή άγάπη πρός κάθε έργο άγαθό κι εύάρεστο ένώπιον του Κυρίου μάς συγκινεί και μάς εύφραίνει. Είθε ό Πανάγαθος Θεός νά σας εύλογεί και βοηθάει στό δρόμο του άγιασμού και τής σωτηρίας.

Άπό καρδιάς σας εύχόμαστε εύλογημένη Σαρακοστή τών Χριστουγέννων μέ πίστη και άισιοδοξία, ύπομονή κι έπιμονή sé κάθε προσπάθεια.

Μέ έκτίμηση, σεβασμό κι άγάπη

Ν. Έβρου, 14.11.2015.

Οικόγένεια Πέτρου και Έλένης Άποστολίδη  
(μέ 5 παιδιά, γεν. 1987—2000)

### Σχόλιο Συντάξεως.

Έπιστολή και ώραία οικογενειακή φωτογραφία τους είχαμε δημοσιεύσει παλαιότερα (Ε.Π.Ο., τ. 117/2008, σελ. 10-11). Τά 2 μεγαλύτερα παιδιά είναι άπόφοιτοι Άνωτάτων Σχολών και κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων, ενώ τά έπόμανα 2 είναι φοιτητές και τό μικρότερο

μαθητής. Οί εύσεβείς γονείς, δυστυχώς, αυτή τήν περίοδο είναι άνεργοι. Πρόκειται για καλή και άξιοπρεπή Οικογένεια άξια πολλών συγχαρητηρίων. Η Π.Ε.Φ.Π. χαιρέται πού γνωρίζει τέτοιες Οικογένειες και πάντοτε θά προσπαθει, στό μέτρο τών δυνατοτήτων της, νά τους συμπαραίσταται.

- Αγαπητοί μας έν Χριστώ άδελφοί.

Σας εύχαριστούμε θερμά για τή βοήθεια, τήν όποία μάς άποστέλετε, καθώς και για τήν «άρχοντική άγάπη» μέ τήν όποία μάς περιβάλλετε, άπό τήν άρχή τής γνωριμίας μας και ή όποία ήταν μία άπό τους τρόπους πού ύποδεικνυε ό άγαπημένος μας Άγιος Παΐσιος († 12η Ίουλίου)...

Σας εύχόμαστε νά έχετε πλούσια τή Χάρη του Κυρίου ήμών Ίησου Χριστού sé κάθε έκφανση του βίου σας.

Ν. Αχαΐας, 28.8.2015.

Οικόγ. Παναγιώτη-Αδαμαντίας Βασιλόγιαννου  
(μέ 5 παιδιά, γεν. 1996—2012, Ν. Αχαΐας)

### Σχόλιο Συντάξεως.

Αυτή τήν ώραία Οικόγένεια τήν γνωρίσαμε σχετικά πρόσφατα. Πνευματι-

κός τους είναι ό σεβαστός **Τερομόναχος π. Λεόντιος**, άδελφός τής Ί. Μονής Άγίων Αύγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρώφ, στό Τρίκορφο Φωκίδος. Ήγούμενος τής Μονής είναι ό σεβ. **Άρχιμ. π. Νεκτάριος (Μουλατσιώτης)**, Πνευματικός και συμπαράστατης πολλών Πολυτέκνων Οικογενειών.

Έργάζεται μόνο ό πατέρας ως κτηνοτρόφος. Έχει λίγα ζώα, τά όποία έκτρέφει sé όρεινό χωριό τής Ναυ-



πακτίας, ενώ η μητέρα, η οποία είναι κόρη Υπερπολύτεκνης Οικογενείας με 8 παιδιά, δυστυχώς είναι άνεργη.

**Τά έσοδα από την εργασία του πατέρα δεν επαρκούν. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να βρεθεί μία μόνιμη εργασία**

**στην περιοχή των Πατρών, ή να τους παραχωρηθούν κάποια χωράφια στην Πάτρα ή στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. Μέχρι να γίνει, όμως, κάποιο από τα δύο, κάθε βοήθεια είναι απαραίτητη και ευπρόσδεκτη.**

## Β΄ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

- Αγαπητοί μας Φίλοι των Πολυτέκνων.

Σας εύχομαστε όλοψύχως να είστε πάντα καλά, γιά να μπορείτε να επιτελείτε τό τόσο ωραίο φιλανθρωπικό έργο γιά τούς ήρωες Πολυτέκνους, πού τό Έλληνικό Κράτος δυστυχώς τούς φέρεται σάν μητριά...

Ο Θεός να φωτίσει τούς άρχοντες να σκέπτονται γιά τό καλό τής Ελλάδας καί όχι γιά τό άτομό τους.

**Σας στέλνω τό μικρό αυτό ποσό, όπως έκανε ο σύζυγός μου, πού δυστυχώς απέβίωσε. Να τόν μνημονεύετε σάς παρακαλώ, τό όνομά του είναι Άνέστης...**

Αυστραλία, 23.10.2015.

Σας εύχαριστώ  
Βασιλική Παππά

### Οικογένεια Περικλή καί Πασχαλίνας ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗ, μέ 5 παιδιά, γεννημένα από 2004 έως 2012, Ν. Θεσ/νίκης.

Τήν ωραία αυτή Οικογένεια, μέ τά χαριτωμένα 5 άγοράκια, τή γνωρίσαμε μόλις έφέτος. Σέ επιστολή της μάς έγραφε η μητέρα:

«Σας εύχαριστούμε πάρα πολύ γιά τό ενδιαφέρον, πού δείχνετε γιά τήν Οικογένειά μας... Θά ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο πατέρας πάσχει από σοβαρή άσθμεία, η οποία του προξενεί πόνους στα χέρια καί στα πόδια, γεγονός πού τόν δυσκολεύει στην εργασία. Αυτή τήν περίοδο η δουλειά του είναι να κόβει ξύλα, να τά φορτώνει καί να τά στοιβάζει. Έλπίζουμε ο Θεός να βοηθήσει να υπάρχουν δουλειά καί γιά τούς επόμενους μήνες...» (28. 9. 2015).

**Είναι άξιοθαύμαστη η εργατικότητα καί η αυτοθυσία του πατέρα, πού δέν τό βάζει κάτω κι άγωνίζεται μέ άξιοπρέπεια να κερδίζει τόν επιούσιο γιά τήν Οικογένειά του.**

Η μητέρα προσλήφθηκε πρόσφατα σέ Παιδικό Σταθμό, δυστυχώς όμως μέ ολιγόμηνη σύμβαση.

Πρόκειται γιά εύσεβη Οικογένεια, πού άξιζει κάθε βοήθεια καί θά κάνουμε καί γι' αυτή ό,τι μπορούμε. Χρειαζόμαστε, όμως, βοήθεια καί συμπαράσταση από τούς Φίλους μας, τούς «κυρηναίους» του έργου μας, προκειμένου να έλαφρύνουμε τό σταυρό των αδελφών μας Πολυτέκνων.



• **Άγαπητοί Φίλοι τών Πολυτέκνων.**

Σας χαιρετούμε μέ πολλή ἐκτίμηση καί ἀγάπη Θεοῦ γιά τό σημαντικότερο ἔργο πού ἐπιτελεῖτε στή σημερινή κοινωνία καί στή δυσκολότερη ἐποχή τῆς Πατρίδας μας. Καί ἐμεῖς, ἡ μικρή Ὁμάδα τών Φίλων Πολυτέκνων (πού ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπό μιά συζήτηση πού εἶχα κάνει μέ τόν Μητρ. Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ὅταν ζοῦσε) ἐδῶ, στή μακρινή Αὐστραλία νοιώθουμε καί πονοῦμε καί τό κατά δύναμη προσφέρουμε.

Φέτος καταφέραμε νά συγκεντρώσουμε καί νά σᾶς ἀποστείλουμε αὐτή τήν ἐλάχιστη βοήθεια (ρουχισμό καί χρήματα).

Σας εὐχόμαστε καλή δύναμη καί κουράγιο στό ἱερό ἔργο σας...

Μέ πολλή ἀγάπη, γιά τήν Ὁμάδα Φιλοπολυτέκνων,

Αὐστραλία, 30.6.2015.

Ἄννα Κλάδου

**Σχόλιο Συντάξεως.**

Εὐχαριστοῦμε μέσα ἀπό τήν καρδιά μας τοὺς ἀγαπητοὺς μας ἀδελφούς Ἀποδήμιους, ἀπανταχοῦ Γῆς, πού δέν ξεχνοῦν τήν Πατρίδα καί μάλιστα πονᾶνε καί ἀγωνιοῦν γι' αὐτή περισσότερο καί ἀπό ἐμᾶς, πού ζοῦμε σ' αὐτή.

Εἶναι ἐξίσου συγκινητική ἡ ἀγάπη πού δείχνουν στοὺς ἀδελφούς μας Πολυτέκνους, οἱ ὅποιοι, ἰδιαίτερα στά χρόνια τῆς κρίσης, δοκιμάζονται περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη κοινωνική ομάδα.

Τοὺς εὐχόμαστε νά ἐπιστρέψουν κάποτε στήν Πατρίδα καί προσευχόμαστε

ὁ Πανάγαθος Θεός νά τοὺς χαρίζει ὑγεία καί μακροημέρευση. Τά ὄνόματα πού μᾶς ἀποστέλλουν μνημονεύονται, ἰδιαίτερα κατά τήν περίοδο τῆς Σαρακοστῆς τών Χριστουγέννων, πού τελοῦμε ἰ. Σαρανταλείτουργο.

Τέλος, τοὺς προτρέπουμε νά μιμηθοῦν τό παράδειγμα τών Φίλων μας ἀπό τήν Αὐστραλία (βλ. ἐπιστολή ἀνωτέρω), ὅπου δημιούργησαν μιά «Ὁμάδα Φιλοπολυτέκνων» καί συλλογικά πιά συγκεντρώνουν καί μᾶς ἀποστέλλουν, μέ θαυμαστή συχνότητα, ρουχισμό καί χρήματα.

**Οἰκογένεια Νικολάου καί Γκόλφως ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, μέ 5 παιδιά, γεννημμένα ἀπό 2000 ἕως 2014, Ν. Ἀττικῆς.**

Πρόκειται γιά μιά εὐσεβῆ καί ὠραία Οἰκογένεια. Πνευματικός τους εἶναι ὁ σεβαστός π. **Ἀπόστολος Θεολόγου**, θεολόγος καί Ἐφημ. τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Βαρβάρας Ἄνω Πατησίων, Ἀθήνα, πού εἶναι Πνευματικός πατέρας πολλῶν Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν.

Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπό τή Βάπτισμα τοῦ 5ου παιδιοῦ τους, ἡ ὁποία τελέσθηκε στίς 15 Μαΐου 2015. **Ὁ νεοφώτιστος ἔλαβε τό ὄνομα Σταῦρος, ἐνῶ ἡ σύλληψή του ἔγινε μετά ἀπό προσευχή στόν Ἅγιο Ἰούδα τό Θαδδαῖο** († 19η



Ἰουνίου). Εἶναι ἐλπιδοφόρο τό γεγονός ὅτι ἐνῶ οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες ἀποφεύγουν τά παιδιά, οἱ ἀδελφοί μας Πολυτέκνοι προσεύχονται νά τοὺς χαρίσει ὁ ὤμοδος Θεός ἕναν ἀκόμη ἀνεπανάληπτο καί μοναδικό ἄνθρωπο.

Νά χαίρεστε τά βλαστάρια σας ἀδελφοί μας. Ἡ Π.Ε.Φ.Π., μέ τή βοήθεια τών ἀπανταχοῦ Φίλων τῆς/σας, θά εἶναι τό κατά δύναμιν κοντά σας, συμπαραστάτης στόν καλό ἀγῶνα σας.

## Ένα παράδειγμα αγάπης προς μίμηση...!

Ένα εύσεβες ζεύγος, τό όποιο έπιθυμεί άνωνυμία, θερμοί Φίλοι τών Πολυτέκνων, έκτός άπό τίς συχνές καί γενναίες δωρεές του ύπέρ τών χειμαζομένων άδελφών μας Ύπερπολυτέκνων καί Πολυτέκνων, πού ένισχύει ή Π.Ε.Φ.Π., μάς ξάφνιασε εύχάριστα μέ μία σπάνια (έχει ξανασυμβεί άλλη μία φορά) γιά τό Σύλλογό μας κίνηση αγάπης καί άλληλεγγύης.



Πρίν άπό τή Βάπτιση τής θυγατέρας τους ένημέρωσαν τούς συγγενείς, φίλους καί γνωστούς ότι δέν θά δεχθούν, όπως συνηθίζεται, δώρα γιά τό μωρό, αλλά ό,τι ποσό ήθελε ό καθένas νά διαθέσει γιά δώρο, νά τό προσφέρει στήν Π.Ε.Φ.Π. γιά τ' άξιαγάπητα παιδιά τών Πολυτέκνων, δίνοντάς τους ταυτόχρονα καί τόν Τραπεζικό Λογαριασμό μας.

Έκριναν ότι, δόξα τώ Θεώ, είχαν ό,τι χρειαζόταν γιά τό δικό τους παιδί, ένώ πολλοί ήρωες Πολύτεκνοι γονείς δέν έχουν τή δυνατότητα νά προσφέρουν στά πολλά παιδιά τους άρκετές φορές καί τά άναγκαία. Κι αυτό όχι άπό τεμπελιά καί άδιαφορία, όπως πολλοί άκριτα καί άδιάκριτα κατηγορούν τούς Πολυτέκνους, αλλά άπό άντικειμενικές δυσκολίες, όπως άνεργία, χρέη, άσθένειες κλπ.

**Οί καλεσμένοι άνταποκρίθηκαν γενναιόδωρα στήν έκκληση καί προτροπή του ζεύγους καί συγκεντρώθηκε ένα σεβαστό ποσό, πού άνακούφισε άρκετούς άδελφούς μας Πολυτέκνους.**

Θέλουμε καί άπό αυτή τή θέση νά εύχαριστήσουμε θερμά, τόσο τό εύσεβές ζεύγος, αλλά καί όλους όσοι άπό τούς καλεσμένους τους άνταποκρίθηκαν.

Μεγάλη ή εύλογία γιά τούς Γονείς, αλλά καί γιά τή νεοφώτιστη, γιατί σημάδευσαν τό σημαντικότερο γεγονός τής ζωής της, τήν είσοδό της στήν Άγία μας Έκκλησία, μέ μία πράξη αγάπης καί άλληλεγγύης (βλ. καί Διδαχή του Άγίου Κοσμά του Αιτωλού στή συνέχεια).

Ευχόμαστε στή νεοφώτιστη **Πορφυρία** (έλαβε τό όνομά της προς τιμή του νεοφανούς Όσίου Πορφυρίου του Κανσοκαλυβίτου, † 24 Δεκεμβρίου) νά «προκόπτει σοφία καί ήλικία καί χάριτι παρά Θεώ καί άνθρώποις» (Λουκ. 2, 52) καί στούς Γονείς της νά τή χαίρονται καί νά τή δοούν όπως θέλει ό Πανάγαθος Θεός.



«Καί άν θέλεις νά ζήση τό παιδίον (σου), έγώ νά σέ είπω πώς νά κάμης: νά κάμης του παιδιού σου ένα φόρεμα καί άλλο ένα εκείνου του πτωχού παιδιού· καί διά τό χατήρι εκείνου του πτωχού παιδιού χαρίζει ό Θεός τήν ζωήν του παιδιού σου. Καί νά αγαπήs τά πτωχά τά παιδιά καλύτερα άπό τά έδικά σου...».

(Άγιος Κοσμάs ό Αιτωλός, 1717— † 24 Αύγ. 1779, Διδαχή Δ'. Άπό τό βιβλίο του (†) Έπισκόπου Αύγουστίνου Καντιώτου, Μητροπολίτου Φλωρίνης, «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, "Προφητείες καί Διδαχές"», έκδ. «Ο Σταυρός», Αθήνα 2011<sup>31</sup>, σελ. 244).

## Δύο φωτεινά και έλπιδοφόρα παραδείγματα από μιá Πολύτεκνη Οικογένεια...!

Μέ χαρά, αλλά και υπερηφάνια διαβάσαμε σέ δύο έκδόσεις του διαδικτυακού περιοδικού «Νήσος ΠΑΤΜΟΣ» ([www.nissospatmos.com](http://www.nissospatmos.com), τεύχη 8ο/Ίούνιος καί 9ο/Ίούλιος 2015) δύο αναφορές στά άξια παιδιά τής Πολύτεκνης Οικογενείας Παναγιώτη καί Τριανταφυλλιās Ψαλλιδάκη, από τήν ιερή νήσο Πάτμο.

**Ή Οικογένεια έχει πέντε (5) παιδιά, γεννημένα από τό 1998 έως τό 2014, καί είναι γνωστή στήν Π.Ε.Φ.Ι.Π. από τό 2009. Πρόκειται γιά Οικογένεια μέ ήθος καί ευσέβεια. Έργάζεται μόνο ό πατέρας, ό όποιος μέ τόν τίμιο ιδρώτα του αγωνίζεται νά συντηρήσει τήν Οικογένειά του.**

• **Ή πρώτη δημοσίευση, τήν όποία καί προτάσσουμε, λόγω τής βαρύτητας τής πράξης, άν καί χρονικά μεταγενέστερη, άφορά τό 2ο παιδί τής Οικογενείας (καί 1ο γιό), Νικόλαο (γεννημ. τό 2000) κι έχει ως έξής:**

**«ΝΙΚΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ. Ένα φωτεινό παράδειγμα στίς μαυρες μέρες μας.**

»... Ένας 15χρονος Πατμιο-κρητικός, ό Νίκος Ψαλλιδάκης, βρήκε μιá γυναικεία τσάντα καί χωρίς δεύτερη σκέψη τήν παρέδωσε στήν Άστυνομία. **Ή τσάντα περιείχε 2.000 ευρώ σέ μετρητά, καί πιστωτικές κάρτες.** Ή Γαλλίδα (τουρίστρια) πού έχασε τήν τσάντα δέν πίστευε στ' αυτιά της καί στά μάτια της όταν κλήθηκε νά παραλάβει τήν τσάντα καί τό άνέγγιχτο περιεχόμενό της. «Στό Παρίσι, παραδέχθηκε, δέν θά τήν έβρισκα ποτέ»!



» Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στό 15χρονο Νικόλα, μέλος μιās Πολύτεκνης, γνωστής γιά τό ήθος της, Οικογένειας. Ή Οικογένεια Ψαλλιδάκη πραγματικά ανατρέπει τόν (άρνητικό) μύθο πού κάποιοι θέλουν νά καλλιεργούν γιά τούς Έλληνες... **Ή πράξη του Νικόλα άποκτά άκόμη μεγαλύτερη άξια άφού ό ίδιος άντισταμβάνεται καί ζει καθημερινά τίς δυσκολίες επιβίωσης μιās Πολύτεκνης Οικογενείας στήν Ελλάδα σήμερα». (τεύχ. 9ο/2015, σελ. 5).**

• **Ή δεύτερη δημοσίευση αναφέρεται στό 1ο παιδί (καί 1η κόρη) τής Οικογενείας, Άννα Μαρία (γεννημ. 1998) καί έχει ως έξής:**

**«Άννα Μαρία Ψαλλιδάκη. Μισή Κρητικιά, μισή Πάτμια καί εξαιρετική παλαίστρια.**

» Ένα μεγάλο ταλέντο τής γυναικείας πάλης στήν Πάτμο... Πέρυσι τόν Ίούνιο κατέκτησε τήν 1η θέση στό Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Έλευθέρας Πάλης. Τό Φεβρουάριο συμμετείχε στήν πρώτη καί δεύτερη προκριματική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στήν Άθήνα καί τή Θεσσαλονίκη, όπου κατέλαβε τήν 4η καί τήν 1η θέση αντίστοιχα. **Τό Μάρτιο κατέκτησε τό χάλκινο μετάλλιο στό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όπου καί προκρίθηκε γιά τό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πού θά διεξαχθεί στή Μαδρίτη...» (τεύχ. 8ο/2015, σελ. 30).**



Ἡ Π.Ε.Φ.Π. αἰσθάνεται ὑπερήφανη πού γνωρίζει τέτοιες Οἰκογένειες, μέ πίστη, ἦθος, τιμιότητα καί ἐπιτυχίες. Ὑπερήφανοι πρέπει νά αἰσθάνονται καί οἱ Γονεῖς τους, ἀλλά καί τά ὑπόλοιπα ἀδέλφια τους. Εἶναι πραγματικά παρήγορο κι ἐλπιδοφόρο, σέ μία ἐποχή, ὅπου οἱ ἀξίες καί οἱ ἀρετές παραθεωροῦνται καί ὑποτιμῶνται ἀπό πολλούς συνανθρώπους μας, τό γεγονός ὅτι ἡ πλειονότητα τῶν Πολυτέκνων ἀδελφῶν μας παραμένει πιστή στίς ἠθικές Ἀξίες τῆς φυλῆς μας.



Παράδειγμα πρὸς μίμηση, γιά ὅλους μας, πρέπει νά εἶναι τό ἦθος καί ἡ τιμιότητα τοῦ μικροῦ Νικόλα, ἀλλά καί οἱ ἐπιτυχίες τῆς ἀδελφῆς του Ἄννας Μαρίας στόν ὑγιή ἀθλητισμό καί στήν εὐγενῆ ἄμιλλα, πού πρέπει νά τόν χαρακτηρίζει. Εὐγε σας, ἀγαπητά μας παιδιά!



## ΣΤΗΛΗ Π.Ε.Φ.Π. ΚΥΠΡΟΥ



**Οἰκογένεια Ἀνδρέα καί Εὐαγγελίας ΒΑΡΔΑΚΗ, μέ 5 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2011 ἕως 2015, Ἐπαρχία Ἀμμοχώστου.**



Ἡ Πολύτεκνη αὐτῆ Κυπριακῆ Οἰκογένεια ἔχει πολυτεκνικές ρίζες καί καταβολές. Ὁ πατέρας εἶναι ἀπό Πολύτεκνη Οἰκογένεια μέ 4 παιδιά-ἀδέλφια καί ἡ μητέρα μέ 5. Τό θαυμαστό εἶναι ὅτι ἀπό τό 2010 πού τελέσθηκε ὁ Γάμος τους μέχρι καί σήμερα ἔχουν κάθε χρόνο καί ἄλλο παιδί. Καί τὰ 5 βλαστάρια τους εἶναι νήπια. Εἶναι εὐσεβεῖς κι ἔχουν Πνευματικό τους τό σεβαστό π. Γεώργιο Χατζηδάμου, Ἐφημέριο στό χωριό Σωτήρα.

Ὁ πατέρας εἶναι ὑδραυλικός, ἀλλά δυστυχῶς ἐδῶ καί καιρό δέν ἔχει ἐργασία. Ὑπάρχει μεγάλο χρέος σέ στεγαστικό δάνειο. Τά παιδιά εἶναι ὅλα μικρά καί οἱ ἀνάγκες μεγάλες καί ἐπιτακτικές, ἡ δέ ἀνεργία τοῦ πατέρα ἐπιτείνει τή δύσκολη κατάσταση.

Κάνουμε ἐκκλήση στοὺς ἀδελφούς μας Κυπρίους, ἀπανταχοῦ Γῆς, νά μή λησμονοῦν τίς ἐναπομείνουσες Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Κύπρου μας. Γιάτί, σύμφωνα μέ πρόσφατες μελέτες (Πανεπ. Λευκωσίας), τό Δημογραφικό Πρόβλημα τῆς Κύπρου εἶναι τεράστιο!

### «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.Φ.Π.).

Λειτουργεῖ ὡς αὐτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβεζίας 8 - Κάτω Πολεμίδια, Ἄγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ. 25-567.933. Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, Θεολόγ.-καθηγ. Ὁρες ἐπικοινωνίας 6-11 μ.μ.

#### ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.Φ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Ἄγ. Ἰωάννης-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ. 0341-01-031847.
- ΔΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ὑποκ/μα Πάφου 2, Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ.: 022-21017153.
- Ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τήν εὐλογία-σύσταση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου.

## Ἡ συμβολή τῆς Μητέρας καί τῆς Γιαγιᾶς στήν πνευματική μας προκοπή...!

Ἐχει γραφεῖ ὅτι τὰ Κείμενα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν νά δώσουν ἀληθινά μηνύματα ζωῆς στό σύγχρονο ἄνθρωπο. Θεωροῦμε σημαντική τήν ἄποψη ὅτι ἡ Ὁρθοδοξία καί ἡ αὐστηρή ἐπιμονή της στήν πατερική παράδοση, εἶναι διέξοδος καί γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς αὐθεντικῆς πνευματικῆς μας ταυτότητας.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐρμηνεύοντας τήν Ἁγία Γραφή μίλησαν καί γιά τήν ἐφαρμογή τῆς κοινωνικῆς διδασκαλίας στήν καθημερινή ζωή. «Ἐκοινωνιολόγησαν ἐπί παντός πεδίου τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ συλλογικοῦ τῶν ἀνθρώπων βίου» καί οἱ γνώμες τους ἀποτελοῦν κατά κάποιον τρόπο ἄρθρα ἠθικοῦ κώδικα γιά τίς ἐπί μέρους κοινωνικές ἀνθρώπινες σχέσεις.

Καί ἀπό τούς Πατέρες, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες — Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος —, πού ἀνήκουν στούς μεγάλους πνευματικούς ἡγέτες τοῦ 4ου αἰώνα, ἄφησαν ἀνεξίτηλα τή σφραγίδα τους στήν ὀρθόδοξη ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς μέσα γιά τήν προβολή τῆς ἀλήθειας, πλήν τοῦ προφορικοῦ τους λόγου, στήν Οἰκουμενική τους δραστηριότητα χρησιμοποίησαν καί τήν ἐπιστολογραφία. Ποτέ ὅμως δέν ἔγραφαν ἐν θερμῷ, ἀλλ' ὅταν βρισκόνταν σέ πλήρη νηφαλιότητα.



Χαρακτηριστική εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὅταν ἀντιμέτωπος τῆ συκοφαντία τοῦ Ἐπισκόπου Σεβαστείας Εὐσταθίου, ὅτι κάποιες διδασκαλίες του δέν ἦταν ἀπόλυτα ὀρθόδοξες. Σέ τέτοιες ὀφθαλμοφανεῖς περιπτώσεις ἀδικίας, ἴσως εἶναι περιττός ἀκόμη καί ὁ σχολιασμός. Ὁ πατέρας ὅμως τῆς ὑπομονῆς, ὁ ἡγέτης πού δέν αἰσθάνεται ἀπειλή καί δέν ὑποφέρει ἀπό καμιά νεύρωση, δέν προβάλλει τό θέμα γιά νά δικαιωθεῖ ἢ νά συσπειρώσει ἴσως τούς δικούς του. Περιμένει μέ ψυχραιμία καί ὑπομονή νά περάσει ἡ ἔνταση τοῦ συκοφάντη γιά νά ἔλθει, ἴσως, εἰς ἑαυτόν.

Μετά ἀπό τρία χρόνια ἀναμονῆς, ὅμως, καί χωρίς σημεῖα ἀνάκαμψης τοῦ Εὐσταθίου, πού ἦταν καί φίλος του, τό 375, ὁ Μέγας τοῦ ἀπάντησε καί ἡ ἐπιστολή του αὐτή ἀποτελεῖ μνημεῖο ψυχραιμίας καί ἀνωτερότητας. Τά ἐπιχειρήματά του ἐκπλήσσουν μέ τήν ἀπλότητα καί τή γνησιότητά τους. Διαβάζουμε ἀπόσπασμα αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς\*:

\* Μεγάλου Βασιλείου, Ἐπιστολή 223, Πρὸς Εὐστάδιον τὸν Σεβαστηνόν, Ε.Π.Ε., Τόμος 2ος, 1972, σελ. 74-75, καί P.G. 32, 825, 828.

«... Εί γὰρ καὶ τᾶλλα ἡμῶν στεναγμῶν ἄξια, ἀλλ' ἔν γε τοῦτο τολμῶ καυχᾶσθαι ἐν Κυρίῳ, ὅτι οὐδέποτε πεπλανημένας ἔσχον τὰς περὶ Θεοῦ ὑπολήψεις, ἢ ἑτέρως φρονῶν μετέμαθον ὕστερον. Ἄλλ' ἦν ἐκ παιδὸς ἔλαβον ἔννοιαν περὶ Θεοῦ παρὰ τῆς μακαρίας μητρὸς μου καὶ τῆς μάμμης μου Μακρίνης, ταύτην ἀύξηθεισαν ἔσχον ἐν ἑμαυτῷ· οὐ γὰρ ἄλλα ἐξ ἄλλων μετέλαβον ἐν τῇ τοῦ λόγου συμπληρώσει, ἀλλὰ τὰς παραδοθείσας μοι παρ' αὐτῶν ἀρχὰς ἐτελείωσα. Ὡσπερ γὰρ τὸ σπέρμα αὐξανόμενον, μείζον μὲν ἀπὸ μικροῦ γίνεται, ταῦτόν δὲ ἐστὶν ἑαυτῷ, οὐ κατὰ γένος μεταβαλλόμενον, ἀλλὰ κατ' αὐξήσιν τελειούμενον· οὕτω λογίζομαι καὶ ἔμοι τὸν αὐτὸν λόγον διὰ τῆς προκοπῆς ἠύξησθαι...».

## ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

«... Ὅλες οἱ ἄλλες ἐνέργειές μας μπορεῖ νά εἶναι ἀξιοδρήνητες, ἀλλ' ὡς πρὸς τὸ συγκεκριμένο αὐτὸ σημεῖο, τολμῶ νά καυχῶμαι ἐν Κυρίῳ, ὅτι δέν εἶχα ποτέ πλανημένες ἀπόψεις γιά τὸ Θεό, οὔτε εἶχα παλιότερα διαφοροτικά φρονήματα καί τ' ἄλλαξα ἀργότερα. Ἀντίθετα τήν ἔννοια τοῦ Θεοῦ πού ἀπό παιδί ἔλαβα ἀπό τή μακαριστή μητέρα μου (Εὐμμέλεια) καί τή γιαγιά μου Μακρίνα, τήν ἴδια φύλαξα καί καλλιέργησα· διότι δέν ἀφομοίωσα ἄλλα ἀπό αὐτά πού παρέλαβα κατὰ τή μόρφωσή μου, ἀλλά τίς ἀρχές πού μοῦ παρέδωσαν ἐκεῖνες ἐγώ τίς ὀλοκλήρωσα. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ σπόρος πού αὐξάνεται, γίνεται μὲν ἀπό μικρὸς μεγαλύτερος, συνεχίζει δέ νά ἔχει τήν ἴδια ταυτότητα, δέν μεταβάλλεται τὸ γένος του, ἀλλὰ ἀναπτυσσόμενος τελειοποιεῖται· αὐτὸ πιστεύω ἔγινε καί σέ μένα, ἢ ἴδια διδασκαλία ἔχει αὐξηθεῖ μέ τήν πρόοδο (τῆς ἡλικίας καί τοῦ νοῦ)...».

Πληροφοροῦμαστε, λοιπόν, ἀπό τήν ἐπιστολή, ὅτι ὁ μέγας αὐτός πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Μέγας Βασίλειος, ἔλαβε τήν ἀρχή τῆς πίστεως του, ἀπό τή μητέρα του Ἐμμέλεια καί τή γιαγιά του Μακρίνα. Ὁ ἴδιος συμπλήρωσε τήν πίστη αὐτή ἀργότερα καί τήν ὀλοκλήρωσε μέ τόν πνευματικό του ἀγῶνα καί τήν ἀσκητική ζωή του.

Ἡ μάνα καί ἡ γιαγιά πρωταγωνιστοῦν στή ζωή ἑνός Ἁγίου. Πολλοὶ ἄνθρωποι στόν κόσμον θά ἤθελαν νά καταδέσουν μίαν ἀνάλογη μαρτυρία... Καί θά ἤθελαν νά διαλαλήσουν, μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς τους, ὅτι ὀφείλουν τήν ἀναγέννησή τους στήν προσευχόμενη μητέρα τους ἢ τήν ὑπομονετική γιαγιά τους. Εἶναι τά πρόσωπα πού περιβάλλουν τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν παιδική του ἡλικία.

Γιά νά ἀκριβολογοῦμε, ὅμως, τήν πραγματικότητα ἐκφράζει ὁ ἀόριστος χρόνος, γιατί σήμερον ἀπουσιάζουν ἀπό τήν καθημερινή ζωή τοῦ παιδιοῦ οἱ δύο αὐτές προσωπικότητες μαζί. Ὑπάρχει μιά αὐξανόμενη τάση τῆς πυρηνικῆς, λεγομένης, οἰκογενείας ἢ καί τῆς μονογονεϊκῆς, νά ἀφήνει πολὺ συχνά τὸ παιδί χωρὶς τήν παρουσία τῆς γιαγιάς, ἀλλά καί τῆς μητέρας κατὰ τὸ πλεῖστον, ἀφοῦ ἐκεῖνη ἐργάζεται καί ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸ σπίτι ὥρες ἀρκετές. Ἡ γιαγιά ἔχει φυγαδευθεῖ ἀπὸ ἀρκετές οἰκογένειες, εἴτε ἀπὸ τὰ παιδιά της εἴτε ἀπὸ τήν ἴδια τήν κοινωνία. Ἴσως καί νά ἔχει αὐτοφυγαδευθεῖ λόγω τῆς ἐκκοσμηκευμένης ἀντίληψης της γιά ἀνεξαρτησία καί ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τίς ὑποχρεώσεις τῆς κοινῆς ζωῆς. Ὅτι καί νά συμβαίνει, ὀφείλουμε νά ὑπενθυμίζουμε, ὅτι μόνο ἀπὸ τόν «καινὸ ἐν Χριστῷ ἄνθρωπο» μπορεῖ νά προέλθει κάτι καλὸ.

Ἡ παραδοσιακὴ μορφὴ τῆς οἰκογενείας λαμβάνει τὸ πραγματικὸ της νόημα μέ τήν οὐσιαστικὴ σχέση ἀγάπης καί συμπαράστασης τῶν μελῶν

της, σέ συνδυασμό όμως και μέ τήν έν Χριστῶ πνευματική πορεία. Γιατί, όταν ὁ ἄνθρωπος ἐνσωματώνεται στήν Ἐκκλησία καί δέχεται τήν καθαριτική, φωτιστική καί θεοποιό ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, «θεοῦται» καί τότε οἱ κοινωνικές σχέσεις ἀλλάζουν, μεταμορφώνονται. Καί δέν εἶναι ὑπερβολή νά τονίσουμε ὅτι διά τοῦ μεταμορφωμένου ἀνθρώπου γίνονται ὅλες οἱ μεγάλες ἀλλαγές μέσα στήν κοινωνία. Μέ τή μητέρα καί τή γιαγιά κοντά στήν ὀρθόδοξη παράδοση, ἡ ἐλπίδα ἀρχίζει νά μᾶς προσανατολίζει πρὸς τήν πνευματική ἀλλαγή καί τήν ἀναγέννησή μας.

Υπάρχει σοβαρός προβληματισμός καί ἀξιολογες προσπάθειες ἀπό τή Μητέρα Ἐκκλησία, ὥστε ἡ συμβίωση τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας νά ἀποτελεῖ μιά ὄντως «κατ' οἶκον ἐκκλησίαν». Αὐτό ἀποτελεῖ καί μιά «εἰσαγωγή» στήν πρακτική τῆς Ἐκκλησίας, νά ἀποδέχονται ὅλοι τό «σταυρό» καί νά αἰσθάνονται ὅτι εἶναι τό «φορτίον ἐλαφρόν» (Ματθ. 11, 29-30).

Ὁ Μέγας Βασίλειος, πού γνώρισε στά πρόσωπα τῆς μητέρας καί τῆς γιαγιάς του τή θυσία, θαύμαζε τό μεγαλεῖο τους καί ὑπενδύμιζε τήν παιδαγωγική τους δεινότητα, ὡς ἀποτελεσμα τῆς προσευχῆς. Τόνιζε ὅτι ἡ γιαγιά του Μακρίνα προσευχόταν καί ζητοῦσε ἀπό τόν Κύριο, μεταξύ τῶν ἄλλων, νά ἀναδειξοῦ ἀπό τά ἀγόρια τῆς οἰκογενείας Λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας, σάν τό δάσκαλό της, τόν Ἐπίσκοπο Νεοκαισαρείας Γρηγόριο τό Θαυματουργό († 17ῆ Νοεμβρίου).

Εἶδε αὐτή νά εἶναι καί ἡ δική μας λαχτάρα καί ἡ διαρκῆς προσευχή μας γιά τήν πνευματική προκοπή τῶν νέων καί τήν καταξίωση τῆς προσωπικότητάς τους. Καί εἶδε μιά ἀνάλογη προσευχή νά περιλαμβάνει καί τή σωτηρία ὄλων μας, ὥστε νά γίνουμε «συμπολιταί τῶν ἁγίων καί οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ», κατά τό θαυμαστό λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Ἐφεσ. 2, 19).

## **ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καί τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ»);**

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — καί τῆς ἐφηβικῆς καί προεφηβικῆς ἡλικίας νέες, ἀλλά καί γενικά τούς ΝΕΟΥΣ—, ὥστε νά μὴν καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ, οὔτε τή χειρουργική οὔτε τή φαρμακευτική, ἔσω κάποιων ὥρων καί ἡμερῶν, μέ ὁποιαδήποτε μορφή ἀντισυλληπτικῶν: «χάπι ἐπομένης ἡμέρας» κ.λπ., ὅπως καί μέ «σπιράλ», πού εἶναι πρῶτην ΕΚΤΡΩΣΗ-ΦΟΝΟΣ, ἀλλ' οὔτε καί μέ ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας-Κά' Ἀποστολ. κ.ἄ.- «κανονίζουν» τήν ἔκτρωση μέ πολυετῆ στείρωση τῆς θ. Κοινωνίας καί τή στείρωση μέ 3ετῆ ἀφορισμό!). Συνυπεύθυνοι εἶναι καί οἱ ἄνδρες-σύζυγοι, ἀλλά καί «σύντροφοι», ὅπως καί οἱ ἱατροί, οἱ φαρμακοποιοί καί οἱ λοιποὶ συνεργοῦντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπὸν «ΑΓΑΜΗ», ἀλλά καί ΕΓΓΑΜΗ, πού ἀντιμετωπίζει πειρασμό ἢ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ἢ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, ἄς μὴ δυσκολευθῆ νά ἐπικοινωνήσῃ μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάσεται καί συνεργάζεται μέ τήν Π.Ε.Φ.Π. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσους γνωρίζουν ἐγκύους, πού κινδυνεύουν νά ὀδηγηθοῦν σέ ἔκτρωση. Γράψτε ἢ τηλεφωνήστε ἢ ἐπισκεφθῆτε μας. Ἡ ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ ἐπίσης καί ἀποφυγῆ ἀπό τά «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», πού συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά ἀπό τέτοια κέντρα, πού δυστυχῶς προπαγανδίζονται καί διαφημίζονται πειστικά... Ζητήστε μέν οὐσιαστικά ἐντύπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, ὅπως καί κάθε παρεχόμενη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθῆτε καί ἐμπειρο Πνευματικό.

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 210-38.38.496, 38.22.586, FAX: 38.39.509.  
E-mail: pefip@otenet.gr

**Ἀφήστε με  
νά ζήσω!**



## Έτησια ύποτροφία εις μνήμην ἀειμνήστου Καθηγητοῦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ

Ὁ μακαριστός Δημήτρης Ζ. Σοφινός (Πύργος Τήνου 1935 – Ἀθήνα 2008) σπούδασε στή Φιλοσοφική Σχολή Ἀθηνῶν ἀπ' ὅπου ἔλαβε τό πτυχίο του τό 1959. Ἀρχικά ἐργάστηκε ὡς ἐπιστημονικός συνεργάτης στό Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἰδρύματος Ἐρευνῶν. Ἀπό τό 1966 ὑπῆρξε στό Κέντρο Ἐρεύνης τοῦ Μεσαιωνικοῦ καί Νέου Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τοῦ ὁποίου διετέλεσε διευθυντής ἀπό τό 1984 ἕως τήν ἐκλογή του ὡς καθηγητοῦ στό Τμήμα Ἱστορίας τοῦ Ἴονίου Πανεπιστημίου. Δίδαξε τά μαθήματα «Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Παιδείας», «Βυζαντινή Παλαιογραφία καί Διπλωματική» καί «Βυζαντινή Ἀγιολογία».



**Υπήρξε συγγραφέας πληθώρας ἐπιστημονικῶν ἀρθρῶν καί βιβλίων.** Ἀνάμεσα σέ αὐτά ἀξίζει νά ἀναφέρουμε τή συμβολή του στή μελέτη τῶν χειρογράφων τῶν Μετεώρων καί τά βιβλία του γιά τόν Ἅγιο Νικόλαο τό Νέο τόν ἐν Βουναίοις, τόν Ὅσιο Λουκά τόν ἐν Στεiriῶ καί τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Μετεωριτῆ. Μερικά ἀπό τά σπουδαία ἔργα του εἶναι:

- «*Τά χειρόγραφα τῆς Μονῆς Ρουσάνου τῶν Μετεώρων*» (2009).
- «*Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Κεχροβουνίου Τήνου*» (2000).
- «*Οἱ βυζαντινοὶ Ἅγιοι τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου μέσα ἀπό τίς πηγές καί τά κείμενα*» (1998).
- «*Ὅσιος Λουκάς*» (1992).
- «*Τῆνος*» (1992).
- «*Ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουναίῃῃ*» (1972).

Ὡς ἐρευνητής ἔχαιρε τῆς ἐκτιμῆσεως καί τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἐπιστημονικοῦ κόσμου γιά τήν ἐπιστημονική του ἀρτιότητα. Παράλληλα, ὡς καθηγητής διακρίθηκε γιά τό ἦθος του καί κέρδισε ἀμέσως τήν ἀγάπη τῶν φοιτητῶν του.

Ἐνας ἀπό τοὺς παλαιούς φοιτητές του, ὁ ὁποῖος κατά τήν ἐκπόνηση τῆς διδακτορικής του διατριβῆς συνδέθηκε ἰδιαίτερα μέ τόν ἀείμνηστο Δημήτριο Σοφινά, ἐκπληρώνει σήμερα ἕνα ἱερό χρέος ἀπέναντι στή μνήμη τοῦ καθηγητοῦ του. **Καθιέρωσε, λοιπόν, ἀπό ἐφέτος 2 ὑποτροφίες, πού θά ἀπονέμονται σέ 2 τεταρτοετείς ἢ τριτοετείς φοιτητές, τέκνα Πολύτεκνης Οἰκογενείας, πού φοιτοῦν: α) σέ Τμήματα Ἱστορίας καί β) σέ Τμήματα Φιλολογίας δημοσίων Ἑλληνικῶν Πανεπιστημίων.**

**Οἱ φοιτητές πρέπει νά ἔχουν ἐξεταστῆ ἐπιτυχῶς τουλάχιστον στό 70% τῶν μαθημάτων τῶν προηγουμένων ἐτῶν.** Ἡ ἐπιλογή τῶν 2 ὑποτρόφων ἀνά ἔτος θά γίνεται ἀπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. μέ βάση τή βαθμολογική ἐπίδοση, ἀλλά καί τήν οικονομική κατάσταση τῆς Οἰκογενείας. Ἡ ὑποτροφία θά εἶναι 500 εὐρώ (ἐφάπαξ) γιά κάθε ὑπότροφο καί θά χορηγεῖται γιά τρία τουλάχιστον ἔτη (2015, 2016, 2017, σέ διαφορετικούς φοιτητές κάθε ἔτος).

Παρακαλοῦμε τοὺς ἐνδιαφερομένους, πού διαθέτουν τά ἀπαιτούμενα προσόντα, νά ἀπευθυνθοῦν στήν Π.Ε.ΦΙ.Π.

Συνέχεια από τό έξώφυλλο.

## ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΜΑ-ΘΕΜΑ-ΘΑΥΜΑ...!

«Τήν Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Λουκά Σταυρουπόλης, ἡ Οἰκογένεια Βασιλειάδη βάπτισε τό ἐνδέκατο (11ο) παιδί τους καί τοῦ ἔδωσε τό ὄνομα τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου Παΐσιου τοῦ Ἁγιορείτου († 12η Ἰουλίου).

» Ὁ Ἱ. Ναός ἦταν κατάμεστος καί ἓνα πλῆθος ἀπό παιδάκια παρακολουθοῦσε μέ εὐλάβεια τό Μυστήριο τῆς Βάπτισης...» (Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως).

Ἐκτός ἀπό τήν ὄντως θαυμαστή Ὑπερπολυτεκνία τῆς Οἰκογενείας Κων/νου καί Τατιανας Βασιλειάδη (μέ 11 παιδιά, γεννημ. 1992—2015, Ν. Θεσ/νίκης· ἡ 1η κόρη Σοφία εἶναι ἔγγαμη μέ τόν Ἀναστάσιο Λαοσίτη), θαυμαστή καί ἀξιολιμνόμεντη εἶναι ἡ κομπαριά τους μέ τήν ἐπίσης Ὑπερπολυτεκνη Οἰκογένεια Ἀλεξάνδρου καί Ἀρίστης Καϊσίδη (μέ 6 παιδιά, γεννημ. 1999—2008, Ν. Θεσ/νίκης). Ἀνάδοχος ἦταν ἡ 1η κόρη τῆς Οἰκογενείας, Ἄννα (στή φωτογρ. κρατᾶ στήν ἀγκαλιά της τό μικρό Παῖσιο).

Καί οἱ δύο αὐτές χαριτωμένες Οἰκογένειες διακρίνονται γιά τήν εὐσέβεια, τήν πίστη καί τό ἦθος τους. Πνευματικός τῆς Οἰκογενείας Βασιλειάδη εἶναι ὁ σεβαστός π. Βασίλειος Βύρλιος (Ὑπερπολυτεκνος μέ 6 παιδιά), Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Λουκά. Ἐπιπλέον, ὅπως μας γράφει ὁ κ. Βασιλειάδης, εἶναι ἀξιοσημεῖωτο τό γεγονός ὅτι καί οἱ ἄλλοι Ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ εἶναι Πολύτεκνοι: ὁ π. Θεόδωρος Μαστορέκας (μέ 8 παιδιά) καί ὁ νέος π. Νικόλαος Ἀναγνώστου (μέ 3 παιδιά). Ἡ δέ Οἰκογένεια Καϊσίδη ἔχει Πνευματικό τό σεβ. Ἁγιορεῖτη Ἱερομόναχον π. Ἀρτέμιο (Ἱ. Κελλίον Ἁγίου Νικολάου, Καρυεῖς Ἁγίου Ὁρους).

Σέ ἐπιστολή του ὁ κ. Βασιλειάδης σημειώνει: «Ἡ Πολυτεκνία εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ καί ὁ Θεός μᾶς κάνει συνδημιουργούς Του. Γι' αὐτό λέω στούς νέους ἀνθρώπους νά παντρεύονται καί νά κάνουν πολλά παιδιά, χωρίς νά φοβοῦνται τή ζωή καί χωρίς νά τούς πνίγει ἡ λογική. Νά ἔχουν ἐμπιστοσύνη στό Θεό, ὅπως τό βρέφος στή μητέρα...» (5. 8. 2015).

Πράγματι, ἡ ἐμπιστοσύνη στό θέλημα τοῦ Παναγάρχου Θεοῦ μᾶς γεμίζει χαρά καί μᾶς δίνει δύναμη καί ὑπομονή νά ἀντιμετωπίζουμε καί νά ξεπερνᾶμε τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Γιατί, ὅπως χαρακτηριστικά ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παῖσιος ὁ Ἁγιορεῖτης:

«Ἡ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό εἶναι μία συνεχῆς μυστική προσευχή, πού φέρνει ἀθόρυβα τίς δυνάμεις τοῦ Θεοῦ ἐκεῖ πού χρειάζονται καί τήν ὥρα πού χρειάζονται.»



Κοινή φωτογραφία καί τῶν δύο Οἰκογενειῶν πρὶν τό Μυστήριο τῆς Βαπτίσεως.

## Τί νά Σοῦ προσφέρουμε, Χριστέ;...\*

Ἡ ἄφθαστη καί ἄφθαρτη ἀνά τούς αἰῶνες Χριστουγεννιάτικη Ἐκκλησιαστική μας Ποίηση, μεταξύ τῶν ἄλλων, μᾶς ἔχει χαρίσει καί τόν ἐπόμενο παραστατικότατο Ὑμνο, πού ἡ ἐπίσης ἄφθαστη καί ἄφθαρτη Ἀγιογραφία μας ἀπεικόνισε σ' αὐτή τήν ὠραιότατη Εἰκόνα-τοιχογραφία τῆς Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὁρους. Ἰδοῦ τό ἀπλό, ὅσο καί ὑπέροχο πρωτότυπο κείμενο, πού ἡ μελωδία του (στόν Α' Ἦχο-στιχηρικό) δημιουργεῖ βαθύτατα συναισθήματα κατασκευτικῆς λατρείας καί εὐχαριστίας στόν «πρὸ αἰῶνων Θεόν»,... ὅτι ὤφθη ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς (= γιὰτι ἀπό Θεός προαιώνιος φανερώθηκε στή γῆ γιά χάρη μας ὡς Ἄνθρωπος-Θεάνθρωπος).

«Τί Σοι προσεγγκωμεν, Χριστέ,  
ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς  
ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς;

Ἐκαστον γάρ τῶν ὑπὸ Σοῦ  
γενομένων κτισμάτων  
τήν εὐχαριστίαν Σοι προσάγει·  
οἱ Ἄγγελοι τὸν Ὑμνον·  
οἱ Οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα·  
οἱ Μάγοι τὰ Δῶρα·  
οἱ Ποιμένες τὸ Θαῦμα·  
ἡ Γῆ τὸ Σπῆλαιον·  
ἡ Ἐρημος τὴν Φάτνην·  
ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον.  
Ὁ πρὸ αἰῶνων Θεός,  
ἐλέησον ἡμᾶς!»



Ἐτσι ὁ ὕμνογράφος Ἀνατόλιος προσωποποιεῖ ὅλη τήν Κτίση, πού, συγκλονισμένη ἀπό τή θεία Ἐνανθρώπιση «τοῦ πρὸ αἰῶνων Θεοῦ» καί Κτίστη της, φιλοτιμεῖται νά προσφέρει σ' Αὐτόν τό προσφορότερο καί καταλληλότερο Δῶρο. Καί ὁ ἴδιος ὁ ποιητής, ὡς ἐκπρόσωπος «ἡμῶν» τῶν ἀνθρώπων-τῆς Ἀνθρωπότητας, **δέν εὐρίσκει ἄλλο ἀνώτερο καί καλλίτερο Δῶρο ἀπό τή μόνη «εὐλογημένην ἐν γυναιξί», «τὴν Πλατυτέραν τῶν Οὐρανῶν», τὴν Παρθένο Μαρία!** Γιατί μόνη Αὐτή, ὡς Καθαρότατη καί Παναμώμητη, ἦταν ἡ ἀντάξια Εἰκόνα Του νά ἐνωθῆ μαζί Του, γιά νά γίνει τό μέγιστο καί ἄφραστο Θαῦμα, «τὸ πάντων καινὸν καινότατον, τὸ μόνον καινὸν ὑπὸ τὸν Ἥλιον»! (Ἀγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδ. Ὁρθοδ. Πίστewος, P.G. 94, 984B).

Ἄς σταθοῦμε λοιπόν μέ ἱερό δέος μπροστά στό μέγιστο Μυστήριο καί Θαῦμα καί ἄς Τό προσκυνήσουμε μέ ταπεινή πίστη, ἀλλά καί καθαρὴ καρδιά, καί ἀναγεννηθέντες μαζί Του ἄς Τόν παρακαλέσουμε «τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ ἐκτελέσαι». Ἀμήν.

Αὐτὴ εἶναι, ἀγαπητοὶ Φίλοι, **Ἡ ΘΕΡΜΗ ΕΥΧΗ ΜΑΣ γιά τίς Ἁγίες Ἡμέρες τῶν ΕΟΡΤΩΝ, ἀλλά καί τοῦ Νέου Ἔτους 2016**, πού μόνο ἔτσι θά εἶναι ὄντως σωτήριο καί εὐλογημένο.

\* Αὐτό τό θαυμάσιο κείμενο εἶχε δημοσιεύσει ὡς ἐόρτιες εὐχές ὁ μακαριστός ἰδρυτής τῆς Π.Ε.Φ.Π., Ἀγιορείτης Μοναχός π. **Νικόδημος Μπιλάλης** πρὶν 19 χρόνια, στό ὑπ' ἀρ. 72/1996 τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας. Τό ἀναδημοσιεύουμε προσαρμοσμένο, λόγω τῆς διαχρονικότητάς του, ἀλλά καί ὡς φόρο τιμῆς στό πρόσωπό του καί στή μεγάλη του προσφορά στήν Π.Ε.Φ.Π. καί στήν Πολύτεκνη Οἰκογένεια.

- «Μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν» (ὁ Κύριος, Πράξ. 20, 35).
- «Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (ὁ Κύριος, Ματθ. 10, 8).



## Ύπερπολύτεκνη Οικογένεια Πέτρου καί Άμαλίας ΓΚΟΥΔΑΛΑ, μέ 6 παιδιά, γεννημένα από 2001 έως 2015, Ν. Λαρίσης.

«Άγαπητή Π.Ε.ΦΙ.Π.

Λαμβάνουμε τό Περιοδικό σας τά τελευταία δύο χρόνια. Θαυμάζουμε τή δουλειά σας καί εϋχόμαστε ό Θεός νά σάς δίνει δύναμη καί υγεία σέ αυτό τό εϋλογημένο σας έργο. Χίλιες φορές μπράβο καί όλες τίς εϋχές του κόσμου στίς Ύπερπολύτεκνες Οικογένειες... Σας στέλνω καί μιά οικογενειακή φωτογραφία από τή Βάπτιση του βου μας παιδιου (Γρηγόριος, 14.5.2015). Θά ήθελα αν είναι εϋλογημένο νά μήν τή δημοσιεύσετε... Πολύ χαιρόμαστε πού υπάρχουντε, λυπούμαστε πού δέν σας γνωρίσαμε πίο παλιά. Ό Θεός καί ή Μητέρα μας Παναγία νά είναι μαζί σας.

Μέ έκτίμηση

Άμαλία Γκουδάλα».

Ν. Λαρίσης, 8.9.2015.

### Σχόλιο Συντάξως.

Τί νά πρωτοσχολιάσουμε γιά τήν ώραία αυτή Οικογένεια, τήν όποία γνωρίσαμε πρόσφατα; Τό γεμάτο έλπιδα, πίστη καί σεμνότητα γράμμα της καί ή θαυμάσια οικογενειακή φωτογραφία της μιλάνε από μόνα τους καί τά λένε όλα.

Θά σταθοϋμε μόνο στό γεγονός ότι μās παρακαλοϋν στήν έπιστολή τους νά μή δημοσιεύσουμε τή φωτογραφία. Μετά όμως από τήν έπικοινωνία μας μαζί τους, έδωσαν μέ χαρά τήν άδειά τους γιά τή δημοσίευση.

Έπ' ευκαιρία θέλουμε νά παροτρύνουμε όλους όσοι από τούς άδελφούς

μας Πολυτέκνους από «ντροπή» ή «ταπεινώση» ή άλλο λόγο, διστάζουν νά αποστείλουν φωτογραφία ή δέν επιθυμοϋν τή δημοσίευσή της, **νά τό ξανασκεφτοϋν**, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι τά παιδιά είναι εϋλογία καί τά χαρίζει ό Θεός. **Ίδιαίτερα δέ ή Πολυτεκνία στήν ύλιστική καί φυγότεκνη έποχή μας είναι ΟΜΟΛΟΓΙΑ, αλλά καί παράδειγμα πρός μίμηση.**

Νά είστε καλά αγαπητοί μας άδελφοί, νά χείρεστε τά βλαστήρια σας καί νά προκόπτετε στήν άρετή καί σέ κάθε έργο αγαθό, δίνοντας «πάσας τās ήμέρας τής ζωής ήμών» τήν καλή όμολογία.

**ΔΩΡΕΑΝ**

**ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ' ΑΛΛΟΥΣ**